

# Vorming & Toerusting

## Programmaboekje seizoen 2022-2023



Protestantse gemeente te Vroomshoop



“Wij zijn een kerk waar wij elkaar *ontmoeten* om te kunnen *groeien in geloof* in Jezus Christus en dit door te geven (aan de volgende generatie).

Een kerk waar mensen zich *thuisvoelen* en waar wij *elkaar motiveren en uitnodigen* tot opbouw van “samen kerk zijn” zodat onze kerk een “*kloppend hart*” in *Vroomshoop* is.

Wij willen *mensen helpen*, dichtbij en ver weg, die onze hulp nodig hebben.

Door deze doelstelling steeds weer tegen *het Licht* te houden, blijven wij een *kerk in beweging*.”

## Vorming & Toerusting (Leren en Ontmoeten) Programmaboekje seizoen 2022-2023

### **Voorwoord:**

Een terugblik op het seizoen 2021/2022 kan als volgt worden samengevat: 'voorzichtige start', dan een 'adempauze', om vervolgens af te sluiten met samenkomsten die 'smaakten naar meer'.

Corona heeft namelijk ook het programma voor 2021/2022 beïnvloed, maar toch kunnen we terugkijken op hele mooie en inspirerende samenkomsten, die wel doorgang konden vinden. Samenkomsten die zich lieten kenmerken door (van elkaar) leren en (elkaar) ontmoeten.

Inspiratie voldoende voor de commissie Vorming & Toerusting om ook voor het seizoen 2022/2023 een mooi en interessant programma samen te stellen.

Er zijn onderwerpen opgenomen die vanwege de coronaperikelen in de afgelopen twee seizoenen (deels) moesten worden geannuleerd, te weten het 'speeddaten' en de kennismaking en ontmoeting met de Syrisch Orthodoxe kerk, met tevens een bezoek aan deze kerk in Glane. Het programma is aangevuld met onderwerpen die betrekking hebben op pastoraat/diaconaat, duurzaamheid (in relatie tot Gods schepping) en religie & kunst.

'Is uw/jouw belangstelling gewekt?'; lees dan de informatie bij de thema-avonden verderop in het programmaboekje.

Naast deze thema-avonden kent onze gemeente ook samenkomsten die worden georganiseerd door het Interkerkelijke Koffieochtenden Team (INKT), de vrouwengroepen 'Dient de Here' en 'Ruth', en de Woensdagochtend-gespreksgroep. Samenkomsten die óók in het teken staan van '(van elkaar) leren en (elkaar) ontmoeten', elk met hun 'eigen' karakter en doelgroepen.

Verderop in het programmaboekje kunt u/kun je nadere informatie lezen.

Naar onze 'bescheiden' mening een interessant en boeiend programma voor het seizoen 2022/2023, met 'voor elk wat wils'.

Laat u/je dus inspireren, door elkaar te ontmoeten tijdens deze samenkomsten, om zo van elkaar te leren.

Namens de commissie Vorming & Toerusting,  
Harry Lantink, voorzitter.

## Ontmoetingsavonden, Speeddaten

In het vorige seizoen gingen we van start met de "speeddates"! Hieronder leest u nog weer even waarom we hiermee zijn gestart en hoe we er in dit komende seizoen een vervolg aan willen geven.

Hoe fijn en belangrijk is het om als gemeenteleden met elkaar in gesprek te gaan. Wat vindt u belangrijk binnen de kerk? Wat verwacht u van uw mede gemeenteleden? Wat betekent het voor u om lid te zijn van onze kerk? Is uw geloof gegroeid door de afgelopen jaren? Is uw



verbinding met mede gemeenteleden toegenomen? Bent u blij met onze kerk? Zomaar tal van vragen, die dan op zo'n avond aan de orde kunnen komen.

Tijdens de speeddate zal het thema "Het goede leven" centraal staan. De avonden zullen plaatsvinden in Irene en in Het Anker. De ontmoetingsavonden zijn in de vorm van een speeddate. Aan de hand van vragen op een kaartje kunt u in gesprek gaan met een ander, er zal meerdere keren gewisseld worden van plaats, waardoor iedereen meerdere korte gesprekjes heeft met mede gemeenteleden.

Er zullen kaartjes op tafel liggen met verschillende vragen, zodat u altijd wel iets te vragen heeft aan de ander. De eerste avond was vorig jaar een groot succes..... helaas moest het daar toen bij blijven. We hopen van harte dat u zich weer opgeeft en dat we dit mooie initiatief een vervolg kunnen geven.

In de Kerkbode kunt u lezen hoe u kunt aanmelden en deelnemen.

Wij gaan uit van veel belangstellenden. Want het biedt toch een goede gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en in contact komen. De eerste avonden staan gepland in november 2022



## Woensdagochtend-gespreksgroep

Inmiddels is er al vele jaren een levendige gespreksgroep, waarin onderwerpen uit ons christelijk geloof aan de orde komen in verband met onze levensweg. We hebben te maken met grote uitdagingen, persoonlijk of ook door wat zich voordoet in de wereld. Soms wordt er vooraf een klein hoofdstuk gelezen of we kunnen starten met een onderwerpenreeks uit een handreiking.

De gesprekken op de woensdagochtend nemen vaak een eigen wending, met zeker af en toe een zijpaadje. Zo komt er een flink aantal kanten van een onderwerp naar boven, in een dieper en/of breder perspectief.

Er is een vaste trouwe groep. De meeste deelnemers zijn leden van de Protestantse gemeente te Vroomshoop, maar ook anderen zijn van harte welkom! Dat is uiteraard helemaal goed. Ook worden er onderwerpen door de deelnemers zelf aangereikt, omdat er actueel iets speelt; of om zich in iets te willen verdiepen. Heeft u belangstelling om in het nieuwe seizoen 2022-2023 met ons mee te denken en mee te praten, op de zojuist geschetste manier, aarzel dan niet, iedereen is van harte welkom! Eerst op proef meebeleven, meeluisteren, meepraten kan en mag natuurlijk ook!

Ons seizoen loopt globaal van de startzondag tot Pasen. We komen samen in Kerkelijk Centrum Irene op woensdagmorgen, om de veertien dagen, van 9.30 uur tot ca. 10.45 uur.

Onze eerste bijeenkomst:  
Woensdag 21 september 2022,  
Gespreksleider: ds. Johan Antonides.



## Vrouwencontactgroep "Dient de Here"

Eens in de veertien dagen komen we op de donderdagavond vanaf 19.30 uur bij elkaar in Kerkelijk Centrum Irene.

Doorgaans bestaan de avonden vóór de pauze uit het bespreken van een Bijbels onderwerp of een actueel onderwerp.

Na de pauze hebben we een vrije bijdrage in de vorm van een puzzel, spel of iets dergelijks. Gevarieerde onderwerpen dus.

Naast al het serieuze dat gedaan wordt, spreken ook de gezelligheid en de onderlinge contacten een woordje mee!

De groep kent 11 leden, een grotere groep zou mooi zijn, dus..... nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

In de Kerkbode wordt melding gemaakt van de data van de bijeenkomsten.



**Onze 1e avond op donderdag 6 oktober 2022 is het extra feestelijk, want dan vieren we ons 75-jarig bestaan!**

Vragen? Neem dan contact op met de secretaresse, mevr. Hennie Gielians-Ligtenberg, telefoonnr.: 0546-643147.



## Vrouwengroep "Ruth"

We komen ééns in de veertien dagen bij elkaar in Kerkelijk Centrum Het Anker, op woensdagavond vanaf 19.30 uur.

Een gezellige groep van ongeveer 40 à 45 leden.

Vóór de pauze staat de Bijbel centraal en daarna hebben we zeer gevarieerde onderwerpen. Nieuwe leden zijn van harte welkom, u kunt altijd een keer komen kijken, om de sfeer te proeven en daarna te beslissen of het óók voor u iets is.....

Het programma voor ons nieuwe seizoen werd in april al met ons gedeeld en ziet er veelbelovend uit. Onze eerste bijeenkomst van seizoen 2022-2023 staat gepland op woensdagavond 14 september 2022. *(deze speciale "Italiaanse avond" incl. maaltijd, start om 18.00 uur, opgave daarvoor is noodzakelijk)*

Onderling houden we als groep contact via de "Ruth"- groepsapp. Het bestuur houdt ons op de hoogte als er tussentijds mededelingen zijn over lief & leed, wijzigingen, aanvullende informatie etc.

Voor informatie of aanmelden om kennis te maken kunt u contact opnemen met de secretaresse, mevr. Hennie Dooyeweerd-Boes, via 0546-642674.



## THEMA-AVONDEN

***De avonden beginnen steeds om 20.00 uur, inloop 19.45 uur.***  
*(de avonden, incl. koffie of thee worden u gratis aangeboden)*

### **Maandag 10 oktober 2022**

Spreker: Mevr. Marjan Eggengoor  
Plaats: Kerkelijk Centrum het Anker



### **Thema: "Vechtgenotenhuis"**

(inloophuis voor mensen met kanker, ex-patiënten en hun verwanten)

#### **Even helemaal niets aan je hoofd en gezellig samen bezig zijn.**

Stichting Vechtgenoten biedt (ex-)kankerpatiënten en hun naasten een plek om elkaar te ontmoeten als lotgenoten en vechtgenoten; dat is sinds de oprichting in 2008 de doelstelling van de stichting. Ons Vechtgenotenhuis is al jarenlang een geliefde plek om samen te komen met lotgenoten, te ontspannen of creatief bezig te zijn.

Je hebt heel veel aan je hoofd gehad en iedere dag ben je nog bezig met kanker. Creatief bezig zijn om even helemaal te kunnen ontspannen. Je handen verwoorden jouw gedachten. Maar ook gewoon een "één op één gesprek" met een gastvrouw of gastheer is mogelijk.

### **Over het huis**

Elke dinsdag en donderdag opent het Vechtgenotenhuis haar deuren voor verschillende activiteiten, creatief of ontspannend. Op de eerste zaterdag van de maand, zijn we eveneens open voor de wandelexcursie. Een team van geschoolde gastvrouwen en gastheren verzorgt de ontvangst en wijst onze gasten de weg. Op de website [www.vechtgenoten.nl](http://www.vechtgenoten.nl) is de agenda te vinden met de geplande activiteiten.

### **Persoonlijke begeleiding**

We begrijpen dat het soms best een grote stap kan zijn om voor het eerst naar het Vechtgenotenhuis te gaan. Persoonlijke begeleiding hierin is mogelijk. Een gastheer of gastvrouw helpt u op weg. Het is ook mogelijk dat we u thuis bezoeken voor een eerste kennismaking. Dan kunnen we samen de mogelijkheden voor u verkennen. Heeft u geen eigen vervoer? Ook dit is geen probleem, wij kunnen vervoer voor u regelen. Interesse, of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Vechtgenotenhuis, via telefoon 06-39032263, of per mail: [info@vechtgenoten.nl](mailto:info@vechtgenoten.nl) Tiny Timmer



**Maandag 28 november 2022**

Spreker: Dhr. Simon Saliba  
Plaats: Kerkelijk Centrum Irene

**Thema: "Syrisch Orthodoxe kerk"**

Beste lezers, broeders en zusters in Christus!

Op 28 november 2022 heb ik het genoegen om in uw gemeente in Vroomshoop te mogen spreken over de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië in Nederland. Een eeuwenoude Kerk, gesticht door de Apostel Petrus in het jaar 38 na Chr.

De Syrisch Orthodoxe Kerk behoort tot de Oriëntaals Orthodoxe Kerk samen met haar vier zusterkerken (Koptisch, Armeens, Eritrees en Ethiopisch). Haar eeuwenoude Mysterie is behouden, evenals haar taal, het oud Aramees, een dialect van de taal die Jezus sprak. Tijdens de lezing neem ik u mee en ontdekken wij een "verborgen parel" zoals de Syrisch Orthodoxe Kerk wordt omschreven door Prof. dr. Sebastian P. Brock.

Ook zal er gelegenheid zijn om uw vragen te stellen.

Mijn naam is Simon Saliba, ik ben 29 jaar oud, getrouwd en woonachtig in de gemeente Losser, waar ook het Syrisch Orthodoxe klooster gevestigd is. In het dagelijks leven werk ik als geestelijk verzorger bij een verpleegtehuis en dien ik de Syrisch Orthodoxe gemeenschap met het ondersteunen van de geestelijken als diaken. Ik kijk er ontzettend naar uit om u allen te ontmoeten en ik ben ervan overtuigd dat het een gezegende avond zal worden. In Christus, Simon Saliba.



**Uitstapje V&T: Syrisch Orthodoxe kerk en klooster in Losser**

**Op zaterdag 15 of 22 april 2023** bezoeken wij de Syrisch Orthodoxe kerk en het klooster. We krijgen een rondleiding o.l.v. dhr. Simon Saliba. We sluiten af met koffie of thee.

In de Kerkbode vindt u t.z.t informatie over deelnemen en aanmelden.

**Maandag 27 februari 2023**

Spreker: Dhr. Tjirk van der Ziel  
Plaats: Kerkelijk Centrum het Anker

**Thema: "Groene Theologie"**

Duurzaamheid is in onze samenleving niet meer weg te denken. Het besef dat we steeds meer op de ecologische grenzen stuiten leidt tot reflectie op onze manier van leven. Als we de aarde op een goede manier willen doorgeven aan de volgende generatie dan zullen we ons moeten aanpassen, zo krijgen we te horen. In het maatschappelijke debat over een groene levensstijl is een christelijk geluid echter grotendeels afwezig.

Op het praktische vlak zoeken gelovigen wel de samenwerking, maar tot een stevige Bijbelse visie op duurzaamheid komt het niet. Hier wreekt zich een blinde vlek in de theologie: de verbondenheid van de mens met de schepping is altijd ondergeschikt geweest aan de verhouding met God en met de medemens. Pas enkele decennia geleden is daar verandering in gekomen, vooral door de toegenomen aandacht voor de milieuproblematiek. Sindsdien maken theologen gebruik van oude, vaak vergeten christelijke bronnen en weten met een ecologische theologie de focus te verbreden naar de hele schepping, deze groene benadering van de Bijbel is nodig om zicht te krijgen op de menselijke verantwoordelijkheid in Gods plan met de wereld.



## Dinsdag 28 maart 2023

Spreker: Dhr. Ronald Cornelissen en dhr. William Rensen

Plaats: Kerkelijk Centrum Irene

### Thema: "Iconen"

Op deze **dinsdag**avond zal Ronald Cornelissen aan ons uitleggen welke belangrijke rol iconen vervullen in de Russische en Grieks Orthodoxe kerk. Ook de verschillen tussen de diverse iconen zullen besproken worden.

Een korte omschrijving: Een icoon wordt niet beschouwd als een religieus kunstwerk en heeft weinig gemeen met een schilderij waarop een religieus thema wordt voorgesteld. Een icoon wordt vereerd als een heilig voorwerp, en maakt onvoorwaardelijk deel uit van de eredienst. Een icoon wordt gezien als het zichtbare teken van een bovennatuurlijke, hemelse werkelijkheid, van een geloofspunt: men ziet wat men gelooft. De icoon maakt het onzichtbare zichtbaar, het is "een venster waardoor wij de hemelse werkelijkheid aanschouwen". Met andere woorden: iconen brengen geen fantasie, maar realiteit. Iconen verschillen daardoor in uitvoering en in functie duidelijk van de religieuze kunst in het westen. De westerse kunstenaar kan zich toeleggen op het scheppen van schoonheid. De icoon-schilder is echter gebonden aan strikte regels van de traditie. William Rensen is icoon-schilder en zal op deze avond laten zien en toelichten waar, het bij deze regels precies over gaat. Dat geeft al aan dat iconen zeker niet iets zijn van alleen maar lang geleden, maar dat er ook nu nog met veel liefde aan nieuwe iconen wordt gewerkt.



## INKT

### INterkerkelijk Koffieochtend Team

Twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, wordt er een interkerkelijke koffieochtend georganiseerd. Vrouwen uit allerlei kerken zijn dan welkom in een kerkgebouw in of rondom Vroomshoop.

We ontmoeten elkaar, luisteren naar een spreekster en zingen. De bedoeling is elkaar te bemoedigen in het geloof in de dagelijkse praktijk.

In het organiserende team zitten vrouwen uit de:

- PKN te Vroomshoop
- PKN te Daarlerveen
- Baptisten Gemeente te Vroomshoop
- Pinkstergemeente te Vroomshoop
- Rooms-Katholieke parochie te Geerdijk
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vroomshoop



In de kerkbladen worden de data en spreeksters van tevoren bekend gemaakt. Voor informatie kunt u contact opnemen met Regina de Ruiter ([reginaderuiter68@outlook.com](mailto:reginaderuiter68@outlook.com))

## Lectuurtafels in de Kerkelijke Centra Irene en Het Anker



In beide kerken beschikken we in de hal over een lectuurtafel. Ook in het komende winterseizoen zult u weer afdrucken kunnen aantreffen van interessante artikelen uit landelijke of regionale kerkbladen.

De commissie Vorming & Toerusting zal o.a. proberen artikelen te vinden, die betrekking hebben op onderwerpen die het komende seizoen aan de orde zullen komen. Alle bladen, folders en andere informatie kunt u vrij meenemen.

### **Tot besluit:**

We hopen dat de onderwerpen van de thema-avonden uw interesse en nieuwsgierigheid wekken en dat velen in het komende seizoen één of meerdere thema-avonden bezoeken. Actief deelnemen aan het speeddaten of één van de samenkomsten bevelen we natuurlijk óók van harte aan.

Heeft u opmerkingen, suggesties over thema-avonden voor een volgend seizoen, of kritiek? Laat het ons weten! De voorzitter of de secretaresse zullen het zeker noteren en meenemen naar een volgende vergadering van de commissie.

Wij wensen iedereen een leerzaam en onderhoudend winterseizoen!  
De commissie Vorming & Toerusting

## Leden commissie Vorming & Toerusting

**Voorzitter:** Harry Lantink, Schoolstraat 63, 0546-643128

Mail: [hlantink@hotmail.com](mailto:hlantink@hotmail.com)

**Secretaresse:** Gosien Antonides-Vink, Boshoeck 45, 0546-646629

Mail: [g.antonides@yahoo.nl](mailto:g.antonides@yahoo.nl)

### Leden:

Ria Borneman, Hammerweg 4, 0546-641328

Mail: [riborn@gmail.com](mailto:riborn@gmail.com)

Jeanine de Jong-Dekker, Wilgenhoek 11, 0546-645740

Mail: [jenjmdejong@gmail.com](mailto:jenjmdejong@gmail.com)

Riëtte Kaas-Kroese, Oranjestraat 5, 0546-645981

Mail: [riettekaas@hotmail.com](mailto:riettekaas@hotmail.com)

Johan Kroese, Hoofdstraat 54, 0546-641787

Mail: [theakroese@outlook.com](mailto:theakroese@outlook.com)

Anita Timmer, Boegstaete 4, 06-57578380

Mail: [anitaticimmer@planet.nl](mailto:anitaticimmer@planet.nl)

### Adviseur lid commissie V&T:

ds. Johan Antonides, Boshoeck 45, 0546-646629

Mail: [ja.ant.58@gmail.com](mailto:ja.ant.58@gmail.com)





**Bertil Jansen**

autobedrijf

taxi

ziekenvervoer

Zomerweg 17, Den Ham (0546) 672 555



**Elektra - Gas - Water**  
**Centrale verwarming - Airco**  
**Dakbedekking - Betonboren**  
**Onderhoud & Verhuur**  
**van cv-ketels**

Dalfsen • Gramsbergen • Kampen • Vriezenveen  
Bedrijfsweg 9 - 7671 EG Vriezenveen  
Telefoon (0546) 64 33 55  
Internet: [www.morrenhof-jansen.nl](http://www.morrenhof-jansen.nl)



Hoofdweg 95 | 7676 AC Westerhaar

Tel. : 0546 658 320

[www.klostweewielers.nl](http://www.klostweewielers.nl)

[info@klostweewielers.nl](mailto:info@klostweewielers.nl)

**bruna**

*Voor al uw boeken, wenskaarten,  
tijdschriften, kranten en cadeau  
artikelen*



Julianaplein 70 - Vroomshoop

Telefoonnummer : 0546-646285

Volg ons ook op Facebook: Bruna Vroomshoop

**Expert Berkhof**  
staat altijd voor je klaar!



**expert**  **VROOMSHOOP**



# Protestantse gemeente te Vroomshoop



Kerkelijk Centrum Irene  
Julianastraat 27  
7681 AL Vroomshoop  
0546-642 365



Kerkelijk Centrum Het Anker  
Hoofdstraat 35  
7681 DJ Vroomshoop  
0546-433 088