

**Jaargang 11 nummer 17 van vrijdag 14 okt 2016.**

**Redactie Kerkbode:**

Mevr. A. Uilhoorn-Kamp

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot

Ds. J.A. Antonides

Mevr. A. Pannen-Hamberg

Dhr. A. Rotman

**Kopij voor 12.00 u. maandagmorgen 24 okt. 2016 inleveren bij:**

Winy Hoogenkamp, De Nijverheid 56, tel.: 644412 of Anita Pannen, Zicht 31, 7671 ND Vr'veen, tel.: 645004, [kerkbode@protestantsvroomshoop.nl](mailto:kerkbode@protestantsvroomshoop.nl)

Deze Kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 2 weken.

Website: [www.protestantsvroomshoop.nl](http://www.protestantsvroomshoop.nl)

*Abonnementen en Ledenadministratie Geref. Kerk* : H. van 't Ende,

De Kievit 2, tel.: 644842, [ledenadministratiegk@online.nl](mailto:ledenadministratiegk@online.nl). Vragen over

incasso's kerkbalans, solidariteitskas, Kerkbode etc.: Henk Jan Schutte, tel.:

604574, [schutte\\_henkjan@hotmail.com](mailto:schutte_henkjan@hotmail.com) (alleen Geref. leden).

*Abonnementen en Ledenadministratie Herv. Gemeente:*

G.J. Meijerink, Beukenhoek 4, tel.: 641530

[kerkelijkbureau@hervormdvroomshoop.nl](mailto:kerkelijkbureau@hervormdvroomshoop.nl)

**Bez. Kerkbode: R. Geerligs, Johan Frisostraat 6, tel: 642270.**

**Ten geleide.**

Laten we nu nog een verdere hoofdgedachte of doorsnede met elkaar vinden bij de bron Lucas 17:11-19, zoals eruit werd verkondigd afgelopen zondag met allerlei en vele kanten en belichtingen. Opnieuw kun je immers samen ernaar gaan speuren: het gaat om redding, niet om de reiniging op zich alleen. Na een situatie van eruit gezet te zijn geweest. Ik denk, dat bijvoorbeeld kunstwerken beter worden begrepen, indien we de achtergrond van de kunstenaar kennen. Dan kunnen we die vergelijken, dus het eerdere met het latere. Of overgebracht naar de Bijbel: De eerdere genezing was er bijvoorbeeld voor Naäman in het Oude Testament, de latere was voor de ene genezen, en eigensoortige levenshouding dragende, Samaritaan in het Nieuwe Testament. Er liggen dus verbindingen van eerder naar later. Geschiedenis is immers heel belangrijk en wordt onderschat, samen met geloofsovertuiging. De bedoelde huidziekte gold destijds als een geslagen zijn van Godswege. Eruit genezen worden en eruit opstaan gold als het terugkrijgen van leven. Het lijkt wel een prelude op het grote Pasen, terwijl we ook weten, dat velen nog in gebrokenheid door

moeten ploeteren, en we niet alles begrijpen. Ook moeten wijzelf wel zeer voorzichtig zijn met ons oordeel over geslagen zijn bij anderen of onszelf. Laten we ervan afblijven. We weten weinig. Vooral het verhaal van Elisa en de heiden Naäman in de achtergrond van het Oude Testament spreekt mee bij het latere verhaal van Jezus en de hopelijk weer gezond wordende heiden, de Samaritaan....; Naäman, zeven keer in het Jordaanwater gedoopt, belijdt(!) daarna God, dus Jahweh. De Samaritaan werpt zich, echter hier op de manier van Joden / Galileeërs, neer voor Jezus, de Heer. Er doorheen bespeuren we ook flinke overeenkomstige lijnen tussen Elisa en Jezus. Dat is ons theologisch bekend. Voorbeeldig in navolging, trekken dus de genezenen de consequentie: God erediens bewijzen. Belijden. Want, er kwam na ommekeer: reiniging, of sterker: redding! Laten we intern en extern niemand afschrijven. Maar hopen op of zoeken naar redding! Vertrouwen en uitzicht. In tijd en eeuwigheid.

Ds. Antonides.

### **Zondag 16 oktober. Kleur Groen.**

09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker.**

Kindernevendienst: Anja Kleinjan en Janet Bouwmann.

Zondagsschool: Marjan Rozemuller en Patricia Lamberts.

Kinderoppas: Gosien Antonides en Bernadette Meijer.

09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene.**

**Doopdienst.** De **Kleur** van deze dienst is **Wit.**

In deze dienst zal de **Heilige Doop** bediend worden aan:

*Jelle Kottier, Sil Haverkort, Levi Warner Warringa* en

*Guusje Bosch.* Organist: Alice Oosterveen.

Knd.: Erna Vaartjes en Henrëtte Sloof.

Kinderoppas: Roswitha van Goor en Ineke Kleinlugtenbelt.

19.00 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Het Anker.**

**Zangdienst.** De **Kleur** van deze dienst is **Rood.**

Een zangdienst als dank, een vervolg van de ochtend van

9 oktober, m.m.v. Seniorenkoor *Jubilate* en diverse

instrumentale medewerking. Orde van dienst aanwezig.

Collecten: diaconie (jeugdwerk), uitgang: kerkrentmeesters.

## **Zondag 23 oktober. Kleur Groen.**

09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Het Anker.**

**Doopdienst.** De **Kleur** van deze dienst is **Wit.**

In deze dienst zal de **Heilige Doop** bediend worden aan:

*Hendrikje Lotte Bonte, Liam Brunink en Revé Madé van Venrooij.* M.m.v. de Cantorij. Orde van dienst aanwezig.

Kindernevendienst: Jacqueline Timmerman en Natasja Hekman.

Zondagsschool: Petra Hansman en Jannie Pierik.

Kinderoppas: Linda v.d. Kolk en Annet Hekman.

09.30 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum **Irene.**

Organist: dhr. R. Vos van Avezathe.

Knd.: Herma Jansen en Roswitha van Goor.

Kinderoppas: Angelique Bos en Jannemiek Uitzetter.

19.00 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in **Het Punt . Opendeur-dienst.**

M.m.v. de kopergroep van "*De Harmonie*".

Collecten: diaconie (jeugdwerk), uitgang: kerkrentmeesters.

## **Opendeur-dienst in theater het Punt op zondagavond 23 oktober om 19.00 uur.**

"Geloof, Vroomshoop en liefde".

Is er in Vroomshoop geloof, hoop en liefde te vinden? Het tv-programma "Geloof en een hoop liefde" (elke werkdag rond de klok van 18.00 uur uitgezonden door de EO) heeft als voorbeeld gediend voor deze dienst.

Afgelopen zomer op de braderie werd aan bezoekers voor de camera gevraagd iets te vertellen over geloof, hoop of liefde in hun leven. Deze interviews en live interviews met vooraf gekozen mensen vormen de rode draad in de dienst, die geleid wordt door ds. Kroeze.

Verder werken mee interviewer Hans Nieboer en de kopergroep van "De Harmonie" o.l.v. Harry ten Brinke.

De open deurdienstcommissie hoopt met de locatie van Het Punt een laagdrempelige dienst te hebben gemaakt die toegankelijk is voor kerkgangers en dorpelingen.



## **MEDEDELINGEN**

### **Kerkelijk Centrum Het Anker**

*Scriba: Anita Timmer, tel. 64 24 10*

*E-Mail: [anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl](mailto:anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl)*

### **Onze zieken:**

#### **ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo**

Dhr. A. Tjonk, Tonnendijk 118, 7681 BR, afd. de Horst

Mw. J. van der Mheen - van Eck, Separatiepunt 8, 7681 DW

Mw. T. Bulder - van Dalen, Bevert 30, 7681 ZG, Paaz

#### **Medisch Spectrum Twente, Postbus 50 000, 7500 KA Enschede**

Mw. G. Rutterkamp – Lawant, Dreef 32, 7681 CS

#### **Verpleeghuis 't Haarhuus, Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar**

Mw. E. Bosch - van Harn, P.M. Hackstraat 77, 7676 BK Westerhaar

**In een hospice verblijvend:** mevr. R. Middag-Kottier

### **Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting:**

Mw. M. Alberts-Zandbergen, Het Weggeler, Smaragdstraat 139, 7001 HR  
Almelo

Mw. M. Godeke-Nijman, De Vogelkers 26, 7681 JJ

Dhr. H. Rozemuller, Stationslaan 5, 7681 DL

Mw. J. van Staalduinen - Gerrits, Het Liefferdinck

Dhr. H.J. Mulder, De Nijverheid 6, 7681 MD

### **Onze jarigen**

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

17-10 Mevr. G. Pouwels – Veneberg, Kusterskamp 4, k. 119, 7683VV,  
Den Ham (94)

20-10 Dhr. H.J. Poffers, De Nijverheid 19, 7681MA (80)

22-10 Mevr. J. Veerenhuis – Versteeg, Koningsweg 24, k.229, 7672GD  
Vriezenveen (90)

23-10 Dhr. J. Becker, Stobbelaan 47, 7681ZN (90)

## **De bloemen gingen als groet van de gemeente naar:**

11-09 Mevr. P. Kist-Poel, Noorderweg 50

18-09 Fam. Ter Harmsel, Plantsoen 42

25-09 Dhr. J.H. Endeman, Linderveld 3

02-10 Mevr. J. Kuiper-Goumare, Hoofdstraat 6F

09-10 Mevr. D. Postma-Pierik, Beukenhoek 23

**WIJK 1: Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36, 7681 DJ**

**Tel: 0546-643139**

**Vrije dag: maandag**

**e-mailadres: [f.schipper@protestantsvroomshoop.nl](mailto:f.schipper@protestantsvroomshoop.nl)**

## **Overleden**

*Je leven: verrassend!*

*Vanwege God!*

Zaterdagavond, 1 oktober 2016, is GEERTJE KUILDER-GERRITS overleden. Samen met haar man woonde ze aan de Dreef 1; eerder vele jaren lang aan de Noorderweg. Toen ze trouwden in mei 1963 hoorden ze het gebed: "... dat uw ogen nacht en dag geopend zijn over dit huis ..." (1 Koningen 8:29a).

Geertje Gerrits was op 3 februari 1942 geboren als oudste van tien kinderen; twee van hen overleden op jonge leeftijd, de jongste van de tien werd geboren toen Geertje getrouwd was, enkele dagen nadat ze haar vertrouwen in God had uitgesproken toen ze belijdenis van haar geloof deed. Zo ging ze gedoopt en wel door het leven. Drie zonen werden hen toevertrouwd, de dochters kwamen later vanzelf; vier kleinkinderen werden geboren en groeiden op tot vreugde en trots van hun oma. Enkele jaren geleden kreeg Geertje slokdarmkanker. Ze doorstond de medische behandelingen maar het werd niet meer als eerder. Enkele maanden geleden bleken meerdere tumoren vernietigend bezig te zijn. Genezing was niet meer mogelijk. Geertje aanvaardde het. De laatste weken vertoefde ze in hospice Het Noetsele te Hellendoorn. Ze beleefde er mooie weken, genoot van de zon, wandelde, bleef zorgzaam helpen en vierde het huwelijksfeest van een van haar tantezeggers mee. Eind september is ze gaan slapen; de sabbat voorbij, de zondag begonnen is ze wakker geworden, bij God thuis.

In de kerk hebben we bij haar uitvaart op 7 oktober opnieuw haar trouwtekst gelezen en in dit licht haar leven overdacht; Psalm 121 hebben we gebeden, liederen gezongen en haar daarna begraven op de algemene begraafplaats "Dennenhof".

We bidden om Gods geopende ogen, om troost en zorg voor haar man, hun kinderen en kleinkinderen, familieleden, voor allen die Geertje Kuilder-Gerrits zullen missen.

## **Geboren**

*Uit liefde geboren  
danken wij God dat jij,  
lieve Lotte voortaan bij  
ons mag horen.*

Op vrijdag 23 september 2016 is *Hendrikje Lotte* geboren.

Lotte is de dochter van Mark en Brenda Bonte en het zusje van Lauren en Leon. Van harte feliciteren we dit gezin; we bidden om Gods zegen en wensen hen vreugde. Familie Bonte woont aan de Noorderweg 46.

## **Bijbelkring**

De Bijbelkring die iedere drie weken in Kerkelijk Centrum Het Anker bijeen komt, is weer verder gegaan. De eerstvolgende keer is dinsdag 1 november, om 19.30 uur. We lezen dan verder in het boek Prediker 10.

Hartelijk welkom!

## **Lectio Divina**

Wat dat precies is, ga ik deze weken ontdekken. Het gaat om Bijbellezen; stil en met aandacht, biddend en mediterend. Het is iets – zo stel ik me voor – van 'Gods verborgen omgang ... vinden zielen waar zijn vrees in woont' (Psalm 25:7 berijmd). We nemen er de tijd voor.

F. Schipper

**WIJK 2: Ds. J.A. Antonides, Boshoeck 45, 7681 GT**  
**Tel/ Voicemail: 64 66 29 (Fax: 645801)**  
**Goede telefonische trefkans : 12.45-13.15 uur.**  
**Vrije dag : zaterdag.**

*E-mailadressen:* <mailto:j.a.antonides@protestantsvroomshoop.nl>  
[johangosien@cs.com](mailto:johangosien@cs.com) , [ja.ant.58@gmail.com](mailto:ja.ant.58@gmail.com)

## **Groet.**

--- Heel hartelijk bedankt: aan ieder, voor een stille wens of gebed, stille of openlijke signalen van: mede door u of jullie onze gemeente willen dragen. Mondeling (o.a. in de toespraak naar ons toe) of schriftelijk of met een handdruk of met gebaren van vriendschap, of niet te vergeten met de cadeaus voor studie (studieboeken Vroege Kerk, dus heel goed gereedschap in de werkkamer), voor in huis de uiteenlopende groeten in post en mail en de attenties, voor in de tuin de nieuwe grote vlaggenmast en vlag (ze zijn er al en worden geplaatst), die bedoeld zijn om later bij het huis te blijven bij u, voor het geweldige bloemstuk met symboliek en ook de creativiteit van de kinderen, of voor wat dan ook (want ja, hebben we nu ieder en alles wel genoemd....?? Een hele puzzel voor me....; niemand wil ik uitsluiten....), zoals het lekkers bij de koffie, alle inspanningen die er vanuit u waren uit de voorbereidingscommissie of qua kosterschap of uitwerken van de orde van dienst, of zoals inspanningen er zijn of zullen zijn.

--- Het doet goed voor het hopelijke vervolg, dat er zo een meevoelen is, en dat u zo om ons heen staat. Want: er is nu heel vaak uitdrukkelijk naar voren gekomen, dat er gehoopt wordt, dat ik te midden van u en jullie blijf, lange tijd nog in onze gemeente Vroomshoop. Geen mens weet echter hoe het gaat! We gaan vertrouwend verder en zullen het ervaren.

--- Laat ik, - licht gewijzigd want: terugkijkend nu -, een variant schrijven op wat er stond in de groet wijk 2, de vorige Kerkbode: Wat betreft kerkelijk-plaatselijk hier voor ons als gemeente samen op de ochtend van 9 oktober jl. kwamen dank en lof volop tot uitdrukking: vocaal met een 25-jarige cantonier KCHA met haar dirigente, en niet te vergeten met aan het orgel meer dan 60 jaren op de orgelbank: onze organist; en ook op heldere andere wijze vocaal met onze solist, die ons liederen met wijs geloofsvertrouwen meegaf voor onze gemeente/wijngaard en Gods toekomst; zo maakten we een feestelijke ochtend van ons als gemeente

samen mee, ook nog met gezellig nablijven voor iedereen, terwijl wij hier binnen en vanuit de pastorie ook de tijdstippen samen als gezin persoonlijk voelden, zoals die ambtshalve tweeledig nu mochten zijn gekomen: een koperen periode met u en jullie, binnen inmiddels een ruim zilveren ambts-tijd. Een sprekende diaconale Schriftlezing kwam op ons af in de uitleg en verkondiging, dus middels het dienen van het goddelijk Woord. In m'n dankwoord haalde ik ook wat cruciale, bepalende punten uit ons gemeentelven hier met me uit de afgelopen tijd naar voren. Die herhaal ik nu maar niet allemaal meer. Op de website kunt u e.e.a. ook nog wel terug horen.

--- Verder kijken we vooruit op korte termijn: Lof en dank worden muzikaal op de avond van 16 oktober a.s. en met medewerking van weer nogal wat anderen, die langere tijd gezocht zijn qua wie er kon, nadrukkelijk voortgezet in een gezamenlijke zangdienst, als een echo van de ochtend van 9 oktober jl.. Vocaal en instrumentaal, zoals u hebt gelezen op de uitgedeelde afdrucken van 9 okt. jl., en opnieuw: Daar waar u en jullie aanwezig kunt/kunnen of wilt/willen zijn: Weest allen welkom! Inmiddels kijken we dus met vertrouwen naar de verdere, komende tijd. Voor nu: alle goeds en kracht en moed voor een ieder uit geloofsvertrouwen! Heel veel dank voor het extra boekje en de fotografie. Met hartelijke groeten; uw en jullie ds. J.A. Antonides, en: wederhelft en, zoals u hen ontmoette tijdens hun helpen met de koffie: onze drie zonen en vriendinnen. (In week 42 ben ik even vrij, ds. A.)

### **Doopdienst 23 oktober a.s.**

In de dienst van zondag 23 oktober a.s. zal de Heilige Doop bediend worden aan:

*Hendrikje Lotte Bonte*, geboren op 23 september 2016. Zij is de dochter van Mark en Brenda Bonte-Schuldink. Hun adres is Noorderweg 46 in Vroomshoop.

*Liam Brunink*, geboren op 29 april 2016. Hij is de zoon van Robert en Sylvia Brunink-Schutte. Hun adres is Geraniumstraat 26 in Westerhaar.

*Revé Madé van Venrooij*. Geboren op 26 maart 2016. Zij is de dochter van Dick en Jolien van Venrooij-Uitslag. Hun adres is Noorderweg 43 in Vroomshoop.



### **Volgende doopdienst:**

De eerstvolgende doopdienst, waarin ds. Schipper hoopt voor te gaan zal worden gehouden op zondag 11 december a.s.

Aangifte voor deze doopdienst kan bij Anita Timmer, Boegstaete 4, tel. 642410. Of via [anitaticimmer@protestantsvroomshoop.nl](mailto:anitaticimmer@protestantsvroomshoop.nl).

### **Bevestiging ambtsdragers**

In de dienst van zondagochtend 30 oktober a.s. wordt de heer B.J. Kleinjan (Van Stolberglaan 12, 7681GC Vroomshoop) als diaken bevestigd. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging kunnen door stemgerechtigde leden schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend tot uiterlijk maandag 24 oktober a.s. bij Anita Timmer (scriba van de kerkenraad) worden ingediend. Adres: Boegstaete 4, 7681 DD.

### **Thuisviering Heilig Avondmaal**

Wanneer u om ernstige gezondheidsredenen of een lichamelijke beperking niet aan het Heilig Avondmaal in de kerk, of de verkorte viering in "Het Flierborgh" kunt deelnemen, is er de mogelijkheid van een thuisviering.

De eerstvolgende Heilig Avondmaalviering zal zijn op zondag 13 november 2016. De thuisviering zal in de week voorafgaand plaatsvinden.

U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met vrijdag 4 november 2016 bij Jenny Petter, telefoonnummer 0546-643758.

Er wordt dan vervolgens met u een afspraak gemaakt.

### **Verantwoording van de giften.**

Ds. Antonides mocht € 10,- voor het orgel ontvangen.

Namens de contactpersonen werd in ontvangst genomen door mevr. Rozemuller € 10,-, mevr. Rotman € 10,-(bloemen) en mevr. Snijders € 10,-(orgel). Hartelijk dank.

### **Opbrengsten kerkrentmeesterlijke collectes van september:**

04-09 € 117,40

18-09 € 62,99

11-09 € 88,45

25-09 € 115,12

## **Verjaardagsfonds**

Maandag 24 oktober as. Is er weer gelegenheid om de busjes te legen vanaf 19.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.

Vriendelijke groet, Roelie Jansen.

## **Steungroep gemeentezang/cantorij Hervormde gemeente Vroomshoop 25 jaar**

In de kerkenraadsvergadering van 8 oktober 1991 , werd het voorstel aangenomen om op gezette tijden de kerkdiensten te laten bijstaan door een steungroep gemeentezang. Dit om moeilijk te zingen liederen te oefenen of voor te zingen. De eerste groep zangers/zangeressen bestond uit 6 mannen en 9 vrouwen en stond onder leiding van dhr. D. Elsinga. Tot 2006 heeft hij leiding gegeven aan de cantorij en toen hij stopte was hij 90 jaar.

Eerste kerstdag 1991 was de eerste dienst waaraan we meewerkten. Ook aan de afscheidsdienst van ds. Arendshorst op 6 september 1992 werkten we mee. In 2003 bestond de cantorij uit 18 leden, 6 mannen, 6 alten en 6 sopranen. Een mooie verhouding .

In 2006 hebben we meegewerkt aan het dirigentendiploma, dat was interessant. De 3 cursisten , waaronder Janny Wolthuis, slaagden hiervoor. Nu kon ze de dirigeerstok van haar vader overnemen.

Op 1 oktober 2016 bestaat de cantorij nog uit 3 mannen 5 sopranen en 3 alten.

Wij zingen nog steeds met plezier en zijn bezig met de liederen voor de Laatste Zondag Kerkelijk Jaar en ook voor de Kerst. Op zondag 16 oktober zingen we in Het Meulenbelt. Voor volgend jaar staan er ook al weer enkele data gepland. Wij hopen nog steeds dat er gemeenteleden zijn die met ons mee willen zingen.





## **MEDEDELINGEN**

### **Kerkelijk Centrum Irene**

Scriba: mw. T. Oosterveen-Tolman, tel. 64 45 16

E-mail: [theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl](mailto:theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl)

### **Bloemengroet:**

Zondag 16 oktober: Mevr. M. Klunder-Kleinjan, Dreef 9

Zondag 23 oktober: Fam. W. Ekkel, Hammerweg 6

### **Jeugdcollectanten:**

16-10:

1. Hannah Wemekamp
2. Jenneke Wemekamp
3. Nick de Boer
4. Britt de Boer
5. Lionne van Laar
6. Myrthe van Laar

23-10:

1. Rick Kaas
2. Diaken
3. Damian Kottier
4. Diaken
5. Sander van Haarst
6. Marleen van Haarst

### **Verjaardagsfonds:**

18-10 t/m 24-10

Hoofdcollectant:

Mevr. W. Westerink-Stegeman

Collectrices:

Mevr. A. Staarman-Alblas

Mevr. H. Middag-van de Riet

Mevr. L. Kolkman-Valk

Mevr. J.C. Kolkman-Veltink

25-10 t/m 31-10

Hoofdcollectant:

Mevr. G.D. Brouwer-Nieboer

Collectrices:

Mevr. L. Dubbink-Hiddema

Mevr. D. Hendriksen-Bakhuis

Mevr. A. de Vries-IJspeert

### **Kerkelijke stand:**

#### **Nieuw ingekomenen**

Dhr. P.M. van den Brink, geb. 03-07-1985 en Mw. J.A. van den Brink-Seinen, geb. 03-07-1988 en hun zoon Finn van den Brink, geb. 20-08-2013, Plantsoen 46, 7681 XP Vroomshoop.

## **Verhuisd**

Wij de familie Drenthen, Jonnie, Facolien en onze drie kinderen Denise, Esmee en Lyjonn zijn verhuisd van Helmkruid 12 naar Gerard Nijlandstraat 33, 7687 AS Daarlerveen. Groeten, de familie Drenthen.

## **Onze jarigen:**

In deze periode hoopt 80 jaar of ouder te worden:

28-10: Mevr. K. Louwes-Huisman, Prinsenkamp 82, 7681 BH, 89 jaar

## **Opbrengst collecten:**

Zondag 25 september: diaconie € 230,45; kerkrentmeesters € 159,07

Zondag 2 oktober: Kerk & Israël € 290,41; kerkrentmeesters € 201,98

## **Gift**

Via mevrouw Hekman € 10,-- .

## **Bedankt:**

Voor alle kaarten, bloemen en attenties willen wij een ieder bedanken die ons 60-jarig huwelijk tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt!

Gerrit-Jan en Roelie Gerrits

**WIJK A : Ds. J.A. Droogendijk, Pres Kennedystraat 6, 7681 EX**

**Telefoon: 0546-625117**

**E-Mail: [j.a.droogendijk@kpnmail.nl](mailto:j.a.droogendijk@kpnmail.nl)**

**Vrije dag: zaterdag**

## **Bij de kerkdiensten**

Zondag 16 oktober

In de morgendienst zullen vier kinderen gedoopt worden, te weten:

- \* *Jelle*, zoon van Remco en Elisa Kottier, Kerkstraat 11 Daarlerveen;
- \* *Sil*, zoon van Bram en Jerney Haverkort, Boerweg 3a Den Ham;
- \* *Levi Warner*, zoon van Niek Warringa en Hilliene Veltink, Prinsenkamp 8;
- \* *Guusje*, dochter van Koen en Angelique Bosch, De Fazant 7.

De doop zal aan het begin van de dienst plaatsvinden; daarna hoop ik te preken over Deuteronomium 31 vers 8: 'De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat

je door niets ontmoedigen.' Bij deze woorden kwam ik uit naar aanleiding van het gesprek met de doopouders. Ik wijk dus af van het leesrooster, maar daar is in dit geval reden voor.

### **Opgave gesprekskring gebed**

In het programmaboekje voor Vorming & Toerusting staat informatie over een gesprekskring over bidden. De eerste avond is op maandagavond 24 oktober in Kerkelijk Centrum Het Anker. Zou wie hiervoor belangstelling heeft dit aan mij door willen geven? Dat kan via de mail (j.a.droogendijk@kpnmail.nl), telefonisch (625117) en met een briefje (President Kennedystraat 6).

JAD

**WIJK B: Ds. D.J.D. Kroeze, Frederik Hendrikstraat 19, 7681 GE**  
**tel.: 785453, mobiel 06-168 563 92**  
**e-mailadres: [djd.kroeze@telfort.nl](mailto:djd.kroeze@telfort.nl)**  
**Vaste vrije dag: dinsdag.**

### **23 oktober ochtend: dit kan toch niet waar zijn.**

De vrouw van Potifar. Dat was me pas een vrouw. Er van doorgaan met je bediende en hem, als hij dat niet wil, de 'bak' in gooien. Moet dat nou zo? Hopelijk kom ik zo'n vrouw niet tegen. Toch gebeurt 't mij ook wel eens dat ik denk: moet dat nou zo? En ook heb ik wel eens de tegenovergestelde gedachte: dit moest nou precies zo zijn. In het Jozef verhaal komen beide ervaringen meerdere malen aan bod: 'dit kan niet waar zijn' – 'dit kan geen toeval zijn'. Achter Jozefs verhaal schuilt de hand van God, met zijn verborgen inbreng. Een levensechte inbreng, met niet te peilen diepte. Schuilt achter uw en jouw verhaal ook Gods verborgen inbreng? Of is het allemaal toeval? Dat kan toch niet waar zijn!

### **23 oktober avond: Geloof, Vroomshoop en Liefde**

Een bijzondere viering in Het Punt. Met interviews, films en kopergroep, een belevens waarin ons dorp centraal staat. Of beter gezegd: waar komen we in Vroomshoop geloof, hoop en liefde tegen? De inspiratie komt uit het tv-programma van de EO: "Geloof en een hoop liefde". De inspiratie halen

we echter bij onze Heer. We hopen op een hoogtepunt in de theaterzaal. Want ik hoop dat u het belang ervan deelt: de Blijde Boodschap mag het dorp in.

Ds. David Kroeze

### **18 oktober in Café Kremer: Mijn genade is u genoeg?!**

Een avond voor jongere gemeenteleden en ouders om 20.00 uur in het café. In een sfeer van ontspanning ontstaan soms de mooiste gesprekken. Meer info onder "Gezamenlijke mededelingen".

### **Meeleven**

Mevr. J. Meijerink, Oranjestraat 7a, 7681DM, heeft het bericht gekregen dat de kanker is teruggekeerd. Ze was er vijf jaar vrij van na een operatie. Er is nu een mogelijkheid voor behandeling zonder operatie. We wensen ze moed en wijsheid op de weg die komt.

Ds. David Kroeze

### **PIRAMIDE-ACTIE 2016**

In de week van 10 t/m 14 oktober is de envelop van de piramide-actie weer bij u in de bus gevallen.

De opbrengst is bestemd voor babyhuis Abia in Luabo (Mozambique). Daarnaast gaat een gedeelte weer naar ons 'adoptiekind' via World Vision. Julian en zijn familie worden zo geholpen aan schoon water, goed voedsel, medische voorzieningen en scholing.

Alle kinderen van Luabo en Jannie Kruize hopen dat u dit jaar ook weer een gift wilt doen tijdens de piramide-actie. Ze hebben het heel hard nodig.

De envelop wordt in de week van 17 t/m 21 oktober weer opgehaald door uw contactpersoon!

Met vriendelijke groeten, uw diaconie.

### **"Eén seizoen altijd doen "**

Waarom kost het vrouwen zoveel moeite om zich aan te sluiten bij een vrouwencontactgroep van een kerk ?

Wie wil met ons van gedachten wisselen over een eigen gekozen onderwerp en wie heeft zin in goede gesprekken ?



14-10-2016	18.45u.	gebedskring KCHA
17-10-2016	19.30u.	diaconie SOW in KCHA
18-10-2016	.....	even geen catechese wegens schoolvakantieweek 42
18-10-2016	19.30u.	sector 5 vergadert
18-10-2016	20.00u	Uw genade is mij genoeg? In Kremer.
20-10-2016	.....	geen catechese wegens schoolvakantie wk42
20-10-2016	19.45	Vrouwencontactgroep in KCI
21-10-2016	19.00u.	koorrepitie cantorij in KCI
24-10-2016	20.00u.	vergadering in KCHA over ochtenddienst 20-11
25-10-2016	19.00u.	catechisaties op doorgegeven locaties en tijdstippen
26-10-2016	09.30u.	woensdagochtend-gespreksgroep V&T, in KCI
26-10-2016	19.30u.	Hvg Ruth, in KCHA
26-10-2016	19.30u.	vergadering in KCHA over Kerk-in-actie avonddienst 6 nov. a.s.
27-10-2016	10.00u.	interkerkelijk pastores-convent Twenterand in buurtdorp
27-10-2016	19.00u.	catechisaties op doorgegeven locaties en tijdstippen
28-10-2016	18.45u.	gebedskring
28-10-2016	19.00u.	koorrepitie cantorij in KCI



## Start catechese

De catechese is dit jaar als volgt:

Dinsdag

Klas 1:	19.00 uur in Irene met Ds. Droogendijk
13-14 jaar:	19.00 uur in Het Anker met Ds. Kroeze
14-15 jaar:	19.00 uur in Het Anker met Ds. Antonides
15-16 jaar:	20.00 uur in Het Anker met Ds. Kroeze
16-17 jaar:	20.00 uur in Het Anker met Ds. Antonides
18+/belijdenis:	20.00 uur in Irene met Ds. Droogendijk

Donderdag

12-15 jaar:	19.00 uur in Irene met Ds. Schipper
15++ jaar:	20.00 uur in Irene met Ds. Schipper

Wanneer je alsnog mee wilt doen, kom gewoon of mail Ruth Bokhove rb.bokhove@gmail.com of ds. Schipper, [schipper.f@planet.nl](mailto:schipper.f@planet.nl)

Tot ziens!



## **Woensdagochtend-gespreksgroep V&T.**

Op 28 september sloegen we halverwege één van de boekjes, die steeds de titel "Met hart en ziel" dragen, open en gingen er weer mee verder, over "een vreemde eend in de bijt". Nu ik dit schrijf denk ik: daarmee zou je uit Bijbelse bron ook een Samaritaan kunnen verbinden, zoals af en toe de afgelopen maanden te lezen viel in de Schriftlezingen. Deze woensdag in week 41 gaan we verder, met: "Wie zegt dat ik niet geloof?" En dan in week 43:: "God heel dichtbij". We zijn benieuwd.

Ds. Antonides

## **Informatieavond buitenlandreis donderdag 20 oktober**

Vanuit de gemeente willen we een buitenlandreis maken in de zomer van 2017. Waarschijnlijk naar een Afrikaans land, waar we bouwen aan een kerk of school. Inmiddels hebben 12 jongeren zich zeker opgegeven, en 1 leiding. Verschillende anderen denken er over na. Worldservants geeft op 20 oktober informatie over deze reis. Ze begeleiden al jaren deze jongerenreizen op professionele wijze. Het is een enorme ervaring: mensen in armoede helpen een beter bestaan op te bouwen, vanuit geloof in God. Het 'loon' is ongekende dankbaarheid van mensen die je nooit meer vergeet. Het is een levensles in naastenliefde, geven en ontvangen, eenvoud, zelfbeeld, en gelovig leven. We zoeken nog mensen die meewillen, dus heb je belangstelling, vragen of wil je informatie, kom (of contact een van ons). De avond is voor jongeren van 16-25 jaar, ouders, en volwassenen ('leiders') die mogelijk mee willen. Ook niet-kerkleden zijn welkom. Donderdag 20 oktober 21.00 uur in Irene – want op die tijd kunnen de meeste jongeren.

René Elzinga 06-28662737 en Ds. David Kroeze 06-16856392



Als je de draad kwijt bent,  
vertrouw er dan op  
dat God alle touwtjes  
in handen heeft.

### **Uw Genade is mij genoeg ?**

18 oktober 20.00 uur in Café Kremer.

Inleiding:

In 2 Korintiërs 12 vers 9 staat: "Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht". Dit is de tekst uit de Bijbelvertaling van 1951. In de Bijbel in Gewone Taal is het woord genade weggefallen, dus ik lees jullie graag de tekst voor uit de NBV van 2004:

"Maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk." Het thema van vanavond is wel geleend uit de oude vertaling...alleen er is een vraag van gemaakt. Jezus zegt in dit boek tegen ons dat we door genade alleen, later in de hemel mogen komen. Die genade krijgen we door zijn Opstanding uit de dood...onze zonden zijn vergeven en Zijn genade is voldoende voor ons.

Maar is dat ook zo? Is genade genoeg voor ons? Ook al zondigen we zo vaak en vallen we steeds weer in herhaling...Moeten we niet, naast het ontvangen van genade, ook veel goede daden doen?

Of is dat niet nodig? ...is Genade genoeg?

Zou onze persoonlijke afkomst of misschien kerkelijke afkomst ook invloed kunnen hebben op onze toekomst met en bij God?

Ik heb hier iets als voorbeeld: ik heb een tijd geleden van iemand een rozenkrans gekregen, deze is gekocht vlakbij het Vaticaan...dus dichterbij de Paus kan haast niet. Daarnaast heb ik hier ook een kruisje, dat heb ik onlangs gekregen van de EO.

Het lijken hele tegenstrijdige kettingen/kruisjes...de één heel erg Katholiek, de ander gigantisch Protestants....de één mooi versierd en mooi vormgegeven...de ander een heel eenvoudig kruisje aan een stukje touw.....



Maar zijn ze zo verschillend? Het is allebei een ketting met een kruisje en staat beide voor ons geloof....ik wil er mee zeggen: is het van belang bij welke kerk we horen of er dan meer of minder genade voor ons is?

"Natuurlijk niet" zeggen jullie dan...maar in de (oude) Katholieke traditie kon je biechten of geld geven aan de kerk...dan was je op dat moment weer wat zekerder van je toekomst. En zijn er niet een aantal kerken/geloofsstromingen die zeggen dat hun geloof de ware is.

Is dat dan zo? Maakt het wat uit bij welke kerk we horen om Genade te ontvangen?

Ik sluit graag af met dit lied...tip van inka

<https://www.youtube.com/watch?v=E4kLw7UCrnI>

Ds. David Kroeze

### **Kinderkoor Stralende Sterren**

Na de dienst van Kerk.nu , van 2 oktober 2016, hebben we bij de uitgang flyers uitgedeeld. In de hoop om bij de laatste repetitie nieuwe leden te kunnen verwelkomen. Kinderkoor Stralende Sterren heeft op dit moment nog 12 leden. Om een stralend optreden te kunnen geven, willen we graag meer kinderen bij het koor. Daarom nogmaals: Ben je 5 -12 jaar en volg je het basisonderwijs? Kom vrijdag aanstaande naar KC Het Anker en doe mee! De toekomst van dit mooie kinderkoor is onzeker, daarom deze dringende oproep! Zoekt u contact met het koor, mail dan naar [kinderkoorstralendesterren@gmail.com](mailto:kinderkoorstralendesterren@gmail.com)

We oefenen elke vrijdag van 15.30 – 16.30 uur in KC Het Anker.

(Op 21 oktober is er geen repetitie vanwege de herfstvakantie.)

Groeten van Kinderkoor Stralende Sterren.

### **SIEN kerkdienst:**

Zondag 6 november 2016 is er een "Sien" kerkdienst in de "Brugkerk", Kroonplein 1 in Lemelerveld. Voorganger in deze dienst is ds. C.Th. Benard, de dienst begint om 15.00 uur. Deze dienst is bestemd voor iedereen, dus allemaal hartelijk welkom. Na de dienst is er gelegenheid om samen nog even na te praten onder het genot van koffie, thee of frisdrank.

De volgende "Sien" kerkdienst is 11 december, dit is de Kerstviering.

Tot ziens.

### **Kringloopwinkel De Ketting**

Op zaterdag 15 oktober a.s. is er opnieuw een leuke en gezellige buitenverkoopdag bij Kringloopwinkel De Ketting in Vroomshoop. De winkel kent dan een ruimere openingstijd, van 11.00 tot 16.00 uur, en dan wordt er zowel in de winkel als op het plein voor de winkel verkocht.

Die dag zijn er bij De Ketting heel veel leuke spullen voor spotprijzen te koop. Een aantal dingen is dan zelfs gratis af te halen. Kom gezellig langs

en laat u verrassen. De vrijwilligers helpen u graag. Het adres is Eerste Blokweg 20 in Vroomshoop.

## **Verslag classisvergadering 22 september 2016**

Namens de protestantse gemeente Dedemsvaart i.w. opent ds. Van Dijk de vergadering met het uitdelen van een strip van ds. De Heer over de ervaringen van een dominee voor, tijdens en na een kerkdienst. Daarna leest hij met ons Ps. 84 en gaan we in gesprek over hoe we de kerkgang ervaren en wat die ervaring doet met ons geloof. Ds. Van Dijk gaat voor in gebed.

De protestantse gemeente Lemele en herv. Ommen, wijk 1, zijn vanavond met kennisgeving afwezig.

Vanavond gaan we in groepjes met elkaar praten over het onderwerp "Hoe vertel ik het mijn kinderen". De aanleiding voor dit onderwerp is de verlegenheid die veel mensen(ouders) ervaren om thuis met elkaar over God en de kerk te praten. Op welke manieren wordt/werd bij u thuis het geloof overgedragen aan een volgende generatie? Wat waardeert u hierin positief en wat negatief? Wat wilt u uw kind(eren) eigenlijk meegeven? Herkent u de verlegenheid op dit gebied en hoe kunnen we die voorbijkomen? Wat kan de kerkelijke gemeente op het gebied van geloofsoverdracht betekenen? Naderhand wordt door de voorzitter gevraagd of iemand iets wil delen naar aanleiding van de onderlinge gesprekken. Iemand gaf aan dat als je kinderen niet zoveel meer met kerk/geloof hebben, je kleinkinderen thuis vaak bijna niks meer meekrijgen. Terwijl je dat als opa of oma wel graag zou willen. In het gesprek kwam naar voren dat je je kleinkinderen kunt laten zien/voelen dat je lijntje met God kort is. Dit kun je doen door bijvoorbeeld met eigen woorden te bidden als ze bij je thuis eten. Zo laat je zien dat God dichtbij is. Een ander zei: "Het is geen wiskunde, het moet vanuit je hart komen".

In 1 gemeente werden ouders met kinderen in een bepaalde leeftijd uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over bepaalde actuele onderwerpen, zoals het gebruik van mobieltjes, sociale media. Dit zijn hele waardevolle avonden. Ook een 1-op-1 gesprek van een predikant met een jongere die bijvoorbeeld 18 jaar wordt kan heel zinvol zijn. Of een werkvakantie via World Servants in plaats van catechisatie, dit trekt het geloof meer naar de praktijk, geeft het geloof handen en voeten.

Al met al kunnen we concluderen dat het vooral fijn is om toch de verlegenheid van een ieder met dit onderwerp te delen en te herkennen bij een ander.

De gereformeerde kerk van Daarle geeft ons na de pauze een boeiend kijkje in hun gemeente. Een kleine gemeente waarin veel gebeurt op kerkelijk gebied, maar ook zorgen zijn over de terugloop in de kerkgang. Hoe kunnen we deze tendens een halt toeroepen?

Naar aanleiding van de brief met bezwaren/zorgen over het rapport Kerk 2025 heeft een gesprek plaatsgevonden met dr. Plaisier. Dit gesprek was na de synodevergadering, waardoor sterk het gevoel ontstaat dat ondanks de geuite bezwaren de trein doordendert en niet te stoppen is. Dr. Plaisier heeft wel aangegeven dat het op het gebied van communicatie beter had gekund. De landelijke trend is dat de classis in zijn huidige vorm niet werkt (Ommen is blijkbaar een uitzondering J). Per 1 januari 2018 verdwijnt de classis in deze vorm en worden 11 regionale classes gevormd.

Het is al even geleden maar op 24 april was de bevestigings- en intrededienst van ds. Prins in hervormd Daarle. Op 21 mei is Arne, zoon van ds. Van Sandijk-Van der Wal (Oud- Avereest/Balkbrug) geboren, ds. Van Sandijk is inmiddels weer gestart met haar werkzaamheden. In hervormd Den Ham heeft men een beroep uitgebracht op ds. De Goeijen uit Rijssen. Ds. Winters (geref. Ommen) heeft zich ziek moeten melden ten gevolge van haar zwangerschap. In Vroomshoop heeft alvast de gefedereerde kerkenraad van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk unaniem als een voornemen besloten over te willen gaan tot fusie.

Het Breed Moderamen vergadert weer op 26 oktober en op 24 november is de eerstvolgende classisvergadering in De Kern. 'Het ambt van alle gelovigen' is dan het onderwerp.

Ds. Hazeleger sluit de vergadering met gebed en wenst iedereen wel thuis.  
Hilde Koes, secr. Classis Ommen.

## **Top 2000 dienst in Ommen op 30 oktober: God, de muziek van je leven.**

Op 30 oktober wordt er in de Hervormde kerk in Ommen om 19.00 uur een Top 2000 dienst gehouden. Het zal een dienst zijn met liederen uit de Top 2000. Thema van de dienst, die is georganiseerd in samenwerking met de Crosspoint groep, is: God, de muziek van je leven. Voorganger is ds. Kest Jelsma. De teksten van de liederen worden via de beamer getoond zodat

iedereen kan meezingen. Het gaat hierbij zowel om Engelstalige als Nederlandstalige liederen die door een tweetal bands live zullen worden gezongen. Van de Engelstalige liederen wordt een korte vertaling gegeven. Bij een aantal liederen zullen ervaringsverhalen worden verteld. Zo zullen jonge ouders bij het lied 'Isn't she lovely' van Stevie Wonder hun dankbare vreugde uiten over hun onlangs geboren dochter. Een pas getrouwd stel zal over hun liefde (maar ook over de liefde van God die ze mochten vieren bij de inzegening van hun huwelijk) vertellen rondom het lied 'Alles is liefde' van Blof. Een zwangere vrouw zal iets met ons delen over het contact met haar ongebooren kind bij het lied 'Take your time' van Niels Geusebroek. Iets van de verrassende dankbaarheid over het leven zal verwoord worden bij 'Mooi' van Marco Borsato. Verder zullen liederen als 'Fix You' van Coldplay en 'I still haven't found what I am looking for' van U2 klinken. De zussengroep MuSis zal 'Mag ik dan bij jou?' en 'Lean on me' zingen. De overige liederen worden begeleid en gezongen door de band Spirit uit het Groningse Leek waarbij ook Lilian Wermink uit Ommen zal meezingen!

Een zeer bijzondere dienst vol muziek, ervaringsverhalen, emotie. Diverse korte bijbelteksten zullen gelezen worden. Een zeer korte meditatie is er bij het verhaal van David en Goliath, verbonden met het daarna gezongen 'Nothing else matters' van Metallica. Thema in de korte overdenking is het door Godsvertrouwen gevoed zelfvertrouwen. Aan het eind van de dienst zullen we dat wat ons raakte in de dienst in een gebed verwoorden. Welkom allemaal! De toegang is gratis en bij de uitgang is er een collecte.

## COMMISSIE KERKINACTIE VROOMSHOOP

De zendingsbussen in Kerkelijk Centrum Het Anker en Kerkelijk Centrum Irene leverden in het 3e kwartaal 2016 de volgende opbrengsten op:

- \* Juli € 560,57
- \* Augustus € 421,20
- \* September € 434,23

Met deze opbrengsten van de zendingsbussen zijn wij zeer content. Heel hartelijk dank!

Heeft u ons geen machtiging gegeven om uw vrijwillige bijdrage automatisch te innen, dan kunt u zelf uw bijdrage overmaken op ons IBANnummer NL23FVLB 0225429543, o.v.v. "Vrijwillige bijdrage".

## Bijbelleesrooster

Zondag	16 oktober	Lucas 18: 1 - 8
Maandag	17 oktober	Genesis 37: 1 – 17
Dinsdag	18 oktober	Genesis 37: 18 – 36
Woensdag	19 oktober	Genesis 38: 1 - 19
Donderdag	20 oktober	Genesis 38: 20 – 30
Vrijdag	21 oktober	Genesis 39: 1 – 23
Zaterdag	22 oktober	Genesis 40: 1 – 23
Zondag	23 oktober	Lucas 18: 9 – 17
Maandag	24 oktober	Lucas 18: 18 – 30
Dinsdag	25 oktober	Psalm 105: 1 – 15
Woensdag	26 oktober	Psalm 105: 16 – 27
Donderdag	27 oktober	Psalm 105: 28 – 45
Vrijdag	28 oktober	Lucas 18: 31 – 43
Zaterdag	29 oktober	Lucas 19: 1 - 10







## Hou jij ook zo van zingen?

Kom dan gezellig meezingen bij ons kinderkoor!

De Stralende Sterren zijn op zoek naar enthousiaste kids in de leeftijd van 5 tot 12 jaar om ons superleuke koor te versterken!

We oefenen elke  
vrijdagmiddag van 15:30 - 16:30  
in Kerkelijk Centrum Het Anker  
Hoofdstraat 35 in Vroomshoop

Voor meer informatie kunnen jij of je ouders contact opnemen met onze dirigente of de koorcommissie.



[kinderkoorstralendesterren@gmail.com](mailto:kinderkoorstralendesterren@gmail.com)

[www.facebook.com/kinderkoorstralendesterren](http://www.facebook.com/kinderkoorstralendesterren)



