

Jaargang 12 nummer 16 van vrijdag 22 september 2017.

Redactie Kerkbode:

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot

Mevr. A. Uilhoorn-Kamp

Mevr. A. Pannen-Hamberg

Dhr. A. Rotman

Ds. J.A. Antonides

Kopij voor 12.00 u. maandagmorgen 2 okt 2017 inleveren bij:

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot, De Nijverheid 56, 7681 ME Vroomshoop
tel.: 0546-644412 of Mevr. A. Pannen-Hamberg, Zicht 31, 7671 ND
Vriezenveen, tel.: 0546-645004.

E-mail: kerkbode@protestantsvroomshoop.nl

Bezorging: Dhr. R. Geerligs, Joh. Frisostraat 6, tel.: 0546-642270.

Deze Kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 2 weken.

Abonnementen en ledenadministratie:

Kerkelijk Bureau Protestantse gemeente te Vroomshoop, Hoofdstraat 35, T
7681 DJ Vroomshoop.

Tel.: 0546-433088 (maandagavond: 19.00 tot 20.00 uur).

E-mail: kerkelijkbureau@protestantsvroomshoop.nl

Gebouwen: - KC Het Anker, Hoofdstraat 35, 7681 DJ, Vroomshoop

Koster: Dhr. Gerrits, tel.: 0546-642592

- KC Irene, Julianastraat 27, 7681 AL, Vroomshoop

Kosters: Dhr. en Mevr. Bos, tel.: 06-40188102

Voorgangers:

- Ds. J.A. Antonides, Boshoeck 45, 7681 GT; vrije dag: zaterdag

Tel.: 0546- 646629; E-mail: ja.ant.58@gmail.com

- Ds. J.A. Droogendijk, Pr. Kennedystraat 6, 7681 EX; vrije dag: zaterdag

Tel.: 0546-625117; E-mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl

- Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36, 7681 DJ; vrije dag: maandag

Tel.: 0546-643139; E-mail: schipper.f@planet.nl

Scriba's: - Mevr. T. Oosterveen-Tolman, tel.: 0546 – 64 45 16.

E-mail: theoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

- Mevr. A.M. Timmer, tel.: 0546 – 64 24 10.

E-mail: anitaticimmer@protestantsvroomshoop.nl

OM OVER NA TE DENKEN

S T A R T

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Zo begint de Bijbel; zo begint het boek Genesis.

Startzondag.

Er was nog helemaal niets.

Alles was woest en doods en donker en water ...

En dan wordt er verteld hoe God de chaos tot de orde roept.

Ieder jaar weer organiseren we ergens in september een startzondag.

Niet dat het altijd zo'n chaos is en niet dat de kerk er in de zomermaanden even mee ophoudt,

maar veel kerkenwerk heeft wel een aantal weken stil gelegen. Het was vakantie.

Het moet weer opgestart worden, ook al waren er iedere zondag erediensten, compleet met gebeden, orgelspel en kindernevendienst.

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Hoe kom je de week door? Er is nogal wat te doen, te beleven.

God had er zes dagen voor nodig om orde in de chaos te scheppen;

en toen: zie, het is goed.

Hoe gemakkelijk wordt ons bestaan weer chaotisch.

Hoe kunnen we bij Gods orde blijven; een bestaan waar niemand tekort komt, een leven dat op allerlei manieren gevoed wordt.

De erediensten gaan gewoon of buitengewoon verder, iedere zondag weer.

Maar er is meer: diaconale en pastorale zorg, jeugdwerk en ouderenactiviteiten, bidden en zingen, in huis en kerk.

Velen zijn actief betrokken, maar niemand kan alles.

We zijn er voor elkaar en we hebben elkaar nodig.

Voor wie wil je naaste zijn?

En wie weet: kunnen we aan het eind van het seizoen zeggen: kijk, het is goed.

En is het weer tijd om te rusten, om op adem te komen.

En dan te bedenken: God is toch op die eerste dag weer iets nieuws begonnen:

toen Jezus het graf achter zich liet.

F. Schipper

**Zondag 24 september 2017. Startzondag.
Kleur Groen**

- 09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**.
Organist: Alice Oosterveen.
M.m.v. Blazersensemble familie Ekkel.
Kindernevendienst: Marieke Breukelman en Henrike Wemekamp
Kinderoppas: Annelie van Dijk en Janique van der Vinne.
- 19.00 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.
Vesper (avondgebed). Liturgie aanwezig.
- Collecten: Rode Kruis: *Help slachtoffers van orkaan Irma*.
(zie "van de diaconie")
Uitgang: kerkrentmeesters

**Vrijdag 29 september 2017.
Kleur Wit**

- 14.45 uur: Ds. J.A. Antonides in **het Witte Kerkje**, Geerdijk.
Bevestiging en inzegening van het huwelijk van:
Robert Hendriksen & Joyce Wind.
M.m.v. pianist en dwarsfluitiste.

**Zondag 1 oktober 2017. Zondag Kerk en Israël.
Kleur Groen**

- 09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.
Aandacht voor de cantorij van Het Anker.
Na de dienst kunt u koffie/thee drinken.
Tienerkerk (12+); **Tienerkerk JONG!** (gr 7 + 8)
Kindernevendienst gr 4,5,6 : Erika Kempers en Janet Bouwmann
Zondagsschool:
Krummeldienst gr. 1 t/m 3.
Kinderoppas: Dorinda Grondman.
- 19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**.
Organist:
- Collecten: Kerk en Israël. Uitgang: kerkrentmeesters.

Uit de wijken

De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:

- 24 sept. Fam. H. Gouma, Vijverweg 6 (KCHA)
Fam. H.J. Pierik, Prinsenkamp 73 (KCI)
1 okt: Fam. Veneberg, Oranjestraat 34. (KCHA)
Mevr. J. Kop-Bakker, Koningin Beatrixlaan 7 (KCI)

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

- 25 sept: Dhr. B.J. Kamphuis, Tonnendijk 91, 7681 BL, 86 jaar
25 sept: Dhr. K. Vos, Oranjeplein 5, app 18, 7681 AZ, 90 jaar
26 sept: Dhr. E. de Jong, Geerdijk 65, 7686 AA Geerdijk, 80 jaar
27 sept: Mevr. S. Marsman-Minkjan, Dreef 64, 7681 CA, 83 jaar
27 sept: Dhr. K. Olsman, De Kamp 24, 7681 CP, 82 jaar
28 sept: Mevr. M. van Loenen-Mast, Oranjeplein 51, 7681 AZ, 81 jaar
28 sept: Dhr. D.J. Dogger, Kosterkamp 4, k 127, 7683 VV Den Ham, 91 jaar
1 okt : Mevr. G. Super-Steenhuis, Bosweg 2a, 7681 GJ, 88 jaar
1 okt : Mevr. G. Gerrits-ten Brinke, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo, 90 jaar
2 okt : Mevr. J. Koops-Bom, Separatiepunt 14, 7681 DW, 88 jaar
2 okt : Mevr. G. Timmer-Krikken, Boegstaete 4, 7681 DD, 85 jaar
7 okt : Mevr. M. Mazonier-Lantink, Oranjeplein 5, app 32, 7681 AZ, 97 jaar

Onze zieken

Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Jan Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Dhr. B. Luisman, Aan 't Spoor 5, 7681 ML

Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo
Dhr. D. Hilberink, Zwolsekanaal 16, 7681 ED, afd. Weleveld, kamer 3

Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting:

Dhr. B. Welink, Hoekweg 4, 7681 EM

Dhr. T. de Jong, Wollegras 10, 7681 CC

Jeugdcollectanten Irene:

24-9:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Myrthe van Laar | 4. Diaken |
| 2. Lionne van Laar | 5. Sander van Haarst |
| 3. Julian van Laar | 6. Marleen van Haarst |

Gedoopt:

Op zondag 10 september 2017 is *Nina Jenny Bolks* gedoopt, dochter van Jeroen Bolks en Annemarie Bolks-van der Kolk, Vlasakkers 36.

Als tekst kreeg Nina Romeinen 8:38-39 mee:

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer☐

Doop:

De eerstvolgende doopdiensten zijn:

22 oktober in Irene door ds. J.A. Droogendijk

19 november in Het Anker door ds. J.A. Antonides

10 december in Irene door ds. J.A. Droogendijk

U kunt hiervoor tijdig contact opnemen met de betreffende voorganger.

Verhuisd:

Heleen Brouwer is verhuisd van De Fazant 21 naar Stationslaan 12q, 7681 DL Vroomshoop.

Fam. A. Lucas, van 1ste Blokweg 6 naar Hoofdstraat 14b, 7681 DG Vroomshoop



Hartelijk dank

Hartelijk dank voor alle medeleven in de afgelopen jaren rond het ziek-zijn en na het overlijden van Jan Kolkman. Uw aanwezigheid en betrokkenheid, de vele kaartjes en telefoontjes hebben ons goed gedaan. Zo velen waren er bij, zochten Jan op en waren ook bij zijn begrafenis – het was overweldigend en bemoedigend. We zijn u allen daar zeer dankbaar voor.

“Boven is het ook mooi”, zei Jan.

Hier beneden missen we hem.

Lies Kolkman,

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Wijk 1 KCHA - Ds. F. Schipper

Bij de diensten

Aanstaande zondag, 24 september, zal de avonddienst in Kerkelijk Centrum Het Anker een vesper zijn; een avondgebed, met lezingen uit Genesis 1 en Openbaring 21.

Er is een geprinte liturgie.

Zondag 1 oktober lezen we uit Lucas 7:11-16.

Geboren:

*Vele gokjes werden uitgebracht,
over mijn naam en mijn geslacht.*

Maar nu zult u eindelijk weten:

ik ben een meisje en zal Amy gaan heten.

Amy is op zaterdagavond 2 september 2017 geboren.

Haar trotse ouders zijn John Bosch en Anja Homeijer;
en haar trotse zus is Yvon.

Zij wonen aan de Vroomshoopseweg 37 in Den Ham.

We feliciteren hen van harte; we bidden hen Gods zegen en vreugde toe.

E-mail

Via f.schipper@protestantsvroomshoop.nl en dus ook via de website van onze kerk, protestantsvroomshoop.nl krijg ik de laatste weken geen enkele e-mail meer binnen.

Wilt u mij mailen, gebruik dan alstublieft schipper.f@planet.nl

Aan tafel

Meestal zitten we thuis aan tafel wanneer we eten. Brood en beleg, aardappelen, groente en vlees – het staat allemaal midden op tafel en wij zitten daar rondom. In de kerk doen we niet zo. Daar blijven we zitten waar we zitten, velen op afstand; brood en beker komen vanzelf voorbij.

Aanstaande zondagavond, 24 september, verstillen we in de kerk. Gaat u vooral ergens zitten waar u zich prettig en thuis voelt, al is het ergens in een hoekje achteraan en helemaal alleen; een plekje waar u in de stilte het Woord kunt overdenken en uw gebeden bij God kunt brengen.

Bij de uitgang groeten we elkaar.

F. Schipper

Alvast bericht van overlijden

Afgelopen weekeinde is mevr. ALBERTHA SCHUTTE-KIST (Betsie) overleden, 't Haarhuus, Westerhaar-Vriezenveensewijk. Aan haar naasten wensen we kracht en goede moed toe, en de uitvaart is volgens voornemen op donderdag 21 september 2017 om 14.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker. In een volgende Kerkbode hopen we verder erop terug te komen, ds. Antonides (vervangend).

Wijk 2 KCHA - Ds. J.A. Antonides

In memoriam.

Op 5 september 2017 is van ons heengegaan: TIEMEN POSTMA, echtgenoot van mevr. H. Postma-de Vries, Irenestraat 23, Vroomshoop, op de leeftijd van 71 jaar. En zo, als man en vader, had hij in zijn ziekte veel doorzettingsvermogen, tot bewondering eromheen, en nu overleed hij nog onverwacht. We vertrouwen dat hij nu mag schuilen bij God, onder de boom des levens, in het paradijs. Psalm 23 maar ook het plaatje op de kaart gaven ons dit nu mee. Aanvankelijk geboren aan de Tonnendijk in een best groot gezin, waarin hij behoorde tot de oudste kinderen, groeide hij aan de Noorderweg op, volgde de school, en had levendige jeugdigheid in zich. Hij ging werken op het land, maar ook voetballen en biljarten; en niet te vergeten, verslond hij boeken. Al best jong ging hij naar het westen van ons land, en werkte er als bulldozer-machinist, en moest persoonlijk zich zien te redden in een grote stad. De tijd ging wat verder, en hier in onze landstreek bleek vanuit het zuiden degene soms op bezoek te zijn, die, na verdere ontmoetingen, zijn aanstaande en uiteindelijk zijn vrouw zou worden: Henny. Na het trouwen en het begin aan de Irenestraat, werd

een paar jaar later Angela geboren, die later André vond. Werkmatig en stap voor stap passend bij zijn gezondheid, heeft Tiemen tijden ingevuld bij de firma Haverkort, de firma Overweg, en ook bij Asco te Ommen, als machinaal boekbinder. Ook maakte hij het waar om een verder diploma te halen. Op 63-jarige leeftijd kon hij zijn vaste werk loslaten, en zo ging dat. Met velen in Vroomshoop waren er steeds contacten, en hij bleef ook geïnteresseerd in wereldnieuws, of in politiek en sport. Of via de computer leerde hij mensen kennen. En hij trachtte zijn fitheid te verbeteren met fysio. In 2016 diende zich een ander sukkelen aan met de gezondheid; het leek reuma, maar, met alle vragen van dien, bleek het nog veel ernstiger, een verkeerd ongemak; en er volgden meervoudige behandelingen, waaruit hij toen wel snel opveerde. Conditie, coördinatie, vitale functies verminderden echter daarna meer en meer. Binnendorps en met plannetjes buitendorps werd een scootmobiel van belang. Zelfs op bed later, ging hem soms wel weer een licht op voor een doel, dat hij wilde bereiken. Uiteindelijk verloor zijn wilskracht het van de ziekte, en ging hij heen. Naar God, ja naar het hemelse groen. Vanuit psalm 23, tussen de psalmen 22 en 24, bespeuren we ter vertroosting een opgaande lijn naar de glorierijke sferen bij God, die de goede Herder voor zijn kudde schapen is (vgl. Jes.40:11). En Jezus verkondigt later zelf (Joh.10), dat Hij samen met Zijn Vader er voor ons wil zijn als goede Herder, voor Israel en alle volken. Dat was eerder in de Bijbel al voorzeggd, voorspeld; en zo werd Jezus, in alles wat Hij voor ons deed, de deur naar God en naar ginds. Psalm 23 komt dan ook, dan al, ons tegemoet als liefdesverklaring: "De Here is mijn Herder", waarna daarover o.a. vier kanten worden genoemd: stok/staf, dis, olie, huis na de dood. We vertrouwen in geloof, dat Tiemen daar nu eeuwig blijft, tot in lengte van dagen, ds. Antonides.

OVERLEDEN.

*De tijd heeft ons geleerd
dat kameraadschap iets kostbaars is
door alle tijden heen.
Want herinneren , herdenken en bezinnen
dat doe je samen.
Je bent nooit alleen .*

Op 6 september 2017 is GERRIT FLIERMAN overleden, Hammerstraat 31.
We kijken nog even terug op zijn leven.
In Daarlerveen geboren , de oudste van 7 kinderen.
Opgegroeid in een hecht gezin met lieve en hartelijke ouders.
Op de Ambachtschool leerde hij voor timmerman.
Dit werd zijn beroep.
Na 2 jaar militaire dienst werd Gerrit toegelaten bij het
Corps Mariniers.
Het Corps werd ingezet voor o.a. de bescherming van de Koloniën.
De lijfspreuk van de Koninklijke Mariniers was dan ook :
Qua patet orbis ; zo wijd de wereld strekt.
Gerrit werd uitgezonden naar Nederlands Nieuw Guinea.
Het jaar dat hij daar doorbracht, heeft hij veel meegemaakt dat een grote
impact had op zijn verdere leven.
In 1961 trouwde Gerrit met Trijntje Zandbergen .
2 dochters kregen ze , Herma en Marion.
Gerrit heeft altijd hard gewerkt voor zijn gezin.
Naast het werk waren er vele hobby's.
Eén ervan was : genieten van lekker eten en anderen laten mee- delen in
al het goede .
Na zijn pensionering zette Gerrit zich in als vrijwilliger bij o.a. het
Veenmuseum.
Het gezin was in de loop der jaren steeds groter geworden.
Er werden 10 kleinkinderen geboren en 2 achterkleinkinderen.
Gerrit was een lieve en zorgzame echtgenoot , vader , opa en opi
met een grote betrokkenheid en belangstelling voor iedereen .
Als vader en opa kon hij kind met de kinderen zijn .
Gerrit Flierman was een man met een groot hart .
Een goede vriend / kameraad en buurman.
Zowel de herdenkingsdienst als de begrafenis werden begeleid door oud
Mariniers
Allen die hem hebben gekend zullen hem missen.

Ineke Land (vervangend).

Kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk.

Robert Hendriksen & Joyce Wind stuurden, met Tijn en Floor, Hoefblad 8, ons twee stellige uitspraken in hoofdletters, en er staan uitroeptekens achter, voorop en binnenin de kaart: "We say yes!", en "Wij gaan trouwen!". Op de voorkant een hartje, op de binnenkant hartjes, en ook een hartje op de achterkant. En opgewekte foto's van hen met bloemen staan ook steeds overal op de kaart. Het JA-woord, ook met hoofdletters, geven ze elkaar burgerlijk op 29 september 2017, waarna om 14.45 uur volgens voornemen de dienst daar in het Witte Kerkje, aan de Geerdijk, Den Ham, zoals u kunt lezen voorin deze Kerkbode bij het dienstenoverzicht. Samen al langer onderweg, benadrukken ze óók: "De lach bij geluk, de tranen bij verdriet. Ik kan het wel aan, maar wel samen met jou". We wensen hun alvast een heel mooie dag, en: alle goeds en zegen voor de tijd die komt, ds. Antonides.

Groet.

Terwijl deze dagen de toekomst van de jeugd in onze gemeente ook niet wordt vergeten, zoals blijkt uit vergaderingen op 12 en 19 september: Stof tot nadenken genoeg, aan de hand van veel onderwerpen en thema's die nu in het nieuwe V&T-boekje meegaan met deze Kerkbode, vooraf aan de startzondag winterseizoen 2017-2018. Vandaar dat ik hier nu alleen maar schrijf: hartelijke groeten, van uw en jullie ds. J.A. Antonides en familie.

WIJKA KCI - Ds. J.A. Droogendijk

Bij de kerkdiensten

Zondag 24 september

's Morgens schenken we aandacht aan het begin van het nieuwe seizoen, hoewel er natuurlijk ook al diverse activiteiten gaande zijn. In deze startdienst zingen we liederen onder begeleiding van Alice Oosterveen, die achter het orgel en de piano zit, en onder begeleiding van het blazersensemble van de familie Ekkel. De kinderen zullen het in de kindernevendienst misschien wel hebben over niet bezorgd zijn. Dat zou ook een mooi thema zijn zo op de drempel van een nieuw seizoen. De voorbereidingscommissie heeft echter gekozen voor wat anders: het verhaal over de werkers in de wijngaard uit Matteüs 20 : er is altijd wel een moment om mee te gaan doen. Hopelijk ervaren we deze dienst als een stimulans voor de tijd die komt.

Zondag 1 oktober

In de avonddienst lezen we een gedeelte uit Romeinen 9. Het is een traditie geworden om op de eerste zondag in oktober aandacht te hebben voor Kerk en Israël, ook al komt dat er lang niet altijd van. Toch is het zinvol, want als christenen hebben we nu eenmaal een bijzondere band met de gelovigen die teruggaan op het volk dat door God gekozen is. In Romeinen 9 tot en met 11 worstelt Paulus met het feit dat de meeste Joden niet in Jezus Christus geloven. Eigenlijk zou dat niet kunnen, want hij is ervan overtuigd dat God in Jezus zijn genade heeft getoond. We lezen over het beeld van de pottenbakker die uit klei een schitterende vaas en een gewone pot maakt en over de steen waarover men kan struikelen.

Uit de gemeente

Dhr. B. Luisman, Aan 't Spoor 5, is opnieuw opgenomen in het Röpcke Zweers Ziekenhuis te Hardenberg (kamer 17). Het is onduidelijk wat er precies gebeuren moet. We bidden en hopen op kracht en wijsheid voor hem, zijn vrouw en kinderen.

Overleden

Op zondag 17 september is Alie Leemhuis-Zandbergen overleden. Ze woonde de laatste jaren in Het Flierborgh. Op vrijdag 22 september vindt de uitvaart plaats. De afscheidsdienst in Kerkelijk Centrum Irene begint om 10.30 uur. In de volgende kerkbode zal een in memoriam verschijnen.

Geboren

Op 6 september hebben Han en Jannemiek Uitzetter, Lindenlaan 3, een zoon gekregen: *Teun Jan Harm*. Teun, een flinke baby, is het broertje van Fiep. Han en Jannemiek hebben op het kaartje gezet dat zij in dit jongetje een bijzonder iemand zien. En dat is natuurlijk zo. Teun is een uniek wezen. We feliciteren dit jonge gezin en hopen voor hen allemaal op veel gezondheid, liefde en geluk.

JAD

WIJK B KCI

Jeugd en jongere gemeenteleden

Catechese

Na de startzondag – 24 september – starten ook de catechisaties dit seizoen weer.

Dinsdagavond 26 september is er een inschrijfavond in Kerkelijk Centrum Irene. Iedereen die de catechese wil volgen, is hier welkom; brugklassers om 19.00 uur, 13-15-jarigen om 19.15 uur, en alle anderen om 19.40 uur.

Vanaf dinsdag 3 oktober komen we wekelijks bijeen op de dinsdagavond in Het Anker en in Irene.

Clubs

In de week na de Startzondag starten de Clubs van de PKN Vroomshoop weer. Natuurlijk ben jij ook van harte welkom! Je mag eventueel ook een vriendje of vriendinnetje meenemen.

Op de club doen we verschillende dingen; we beginnen met een gedicht of we lezen een stukje uit de bijbel, daarna gaan we een spel, knutselen of iets anders leuks doen.

De kosten van een clubavond zijn € 1,-, waarvan we € 0,50 sparen voor het gezamenlijke kampweekend*13-14-15 april 2018 (* Het kampweekend is onder voorbehoud van voldoende leiding. Naast het sparen vragen we voor het kampweekend nog een bijdrage, hierover ontvang je t.z.t. meer informatie.)

De clubs worden gegeven in de jeugdkelder bij 'Irene' (Julianastraat 27) en we hopen dat jij van de partij bent.

(Mocht het blijken dat de groepen te groot worden, dan gaan we de groepen splitsen, zodat iedereen om de week club heeft.)

Start data clubs:

Maandag 25 september: groep 4 van 18.45 - 19.45 uur

Dinsdag 26 september: groep 8 van 19.00 - 20.00 uur

Woensdag 27 september : groep 5 van 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 28 september: groep 6/7 van 18.45 - 19.45 uur

We zien je graag op één van de avonden! Mocht je op de ingedeelde avond niet kunnen, dan ben je ook op een andere avond welkom! Voor vragen kun je contact opnemen met Marlinde Jansen, 06-14301459 of renemarlinde@gmail.com. Strookje ook achter in de kerkbode.

"-----"-----"-----"-----"
-----"-----"-----

Wil je dit strookje op de 1e avond van de club ingevuld meenemen?
Voornaam en Achternaam:

.....
Mailadres:

.....
.....

Telefoonnummer:

.....
.....

Bijzonderheden/allergieën:

.....

Van de kerkrentmeesters

Giften:

Mevr. Hekman 20 euro

Mevr. Snijders 20 euro (waar nodig)

Dhr. A. Wessels 10 euro (toren)

via ds. Antonides: 10 euro orgel; 20 euro waar nodig

Van de diaconie

MANTELZORGDAG IN VROOMSHOOP

In 2017 is deze dag op vrijdag 10 november

Ook dit jaar gaan we als diaconie weer op pad om de door U opgegeven "Mantelzorger" te verrassen met de slogan: "Mantelzorg doe je samen". We hopen dat het weer net zo'n geslaagde dag zal worden als de voorgaande 13 jaren.

Mede door uw medewerking hebben wij in 2016 een bezoekje kunnen brengen aan 128 mantelzorgers.

Hoeveel dat dit jaar gaat worden is nu dus ook weer mede afhankelijk van uw medewerking.

Ter verduidelijking het volgende:

In de hallen van Irene en Het Anker staan in de periode 8 oktober t/m 5 november bussen klaar om ingevulde formulieren te deponeren.

Ook treft u bij de bussen aanmeldingsformulieren aan.

U kunt natuurlijk ook bellen naar de volgende telefoon nummers:

0546 643147 of 0546 643758.

De algemene doelstelling van deze "Dag van de Mantelzorg" is om één dag in het jaar speciale aandacht voor mantelzorg te vragen. Daarnaast heeft de dag zich ontwikkeld tot een dag waarop de "Mantelzorgers in Vroomshoop" aandacht krijgen en in het zonnetje gezet worden. Ter oriëntatie voor de in te leveren namen willen we nog even kwijt dat het gaat om mensen die heel veel voor hun medemens doen, ongeacht of ze tot een kerkgenootschap behoren. Het gaat dus niet om zieke mensen maar om diegene die vrijwillig zorg aan hem of haar besteed !

Om 10 november onvergetelijk te maken zijn we uw medewerking nodig, geef dus gehoor aan onze oproep !

Ongetwijfeld hoort u van de diaconie na 10 november hoe deze dag is verlopen !

Collecte startzondag:

De collecte op startzondag wordt gehouden voor het Rode Kruis:

Help slachtoffers van orkaan Irma.

Want orkaan Irma heeft een ravage aangericht op Sint-Maarten. Huizen zijn verwoest, er komt geen water meer uit de kraan en het openbare leven ligt plat. Bewoners van het eiland hebben dringend voedsel, schoon drinkwater en onderdak nodig. Met de collecte wil de startdienstcommissie de slachtoffers steunen van orkaan Irma. Alvast bedankt voor uw gave.



Mededelingen

Agenda:

20-09-2017	19.30u.	Hvg "Ruth", in KCHA
22-09-2017	18.45u.	gebedskring in KCHA
22-09-2017	19.00u.	repetitie cantorij in KCI
25-09-2017	19.30u.	moderamen, in KCHA
26-09-2017	19.00u.	vanaf 19.00u KCI tijdsblokjes inschrijvingen catechisanten per leeftijdsgroep
26-09-2017	19.30u.	evaluerende vergadering kindernevendienst
28-09-2017	09.00u.	voorgangers-overleg in KCI
29-09-2017	19.00u.	repetitie cantorij in KCI
30-09-2017	Kerk&Israel route te Hasselt om eventueel aan deel te nemen
01-10-2017	09.30u.	aandacht voor beëindigen van het werk van cantorij K.C. Het Anker
01-10-2017	evang. Boekhandel De Wegwijzer opgeheven.
01-10-2017	15.00u.	opening Kerk&Israel tentoonstelling (7-22 okt.) te Zuidwolde
02-10-2017	19.30u.	commissies laatste zondag van het kerkelijk jaar, in KCI
02-10-2017	19.30u.	verjaardagsfonds, busjes legen in KCHA
03-10-2017	19.00u.	start van alle catechisaties, zie verder strookjes die meegaan met jullie
04-10-2017	09.30u.	woensdagochtend-gespreksgroep V&T, in KCI
04-10-2017	19.30u.	kleine kerkenraad, in KCHA
04-10-2017	19.30u.	Hvg "Ruth" in KCHA
05-10-2017	09.00u.	Twenterand-convent pastores, Oosteinde 19, Vriezenveen
05-10-2017	19.45u.	vrouwencontactgroep in KCI
06-10-2017	18.45u.	gebedskring in KCHA
06-10-2017	19.00u.	repetitie cantorij in KCI

Hoopvol gestemd!

Kunnen we nog hoopvol gestemd zijn in deze tijd. Opsommen wat er allemaal fout gaat in deze tijd is niet zo moeilijk. Maar er gaat ook heel veel goed. En dat is een stimulans waard. Afgelopen weekend was er een

afsluitingsweekend van de World Servants. Van allerlei activiteiten. Maar ook een viering op zondagmorgen. Beelden waren er te zien over alle projecten van deze zomer. En dat waren er veel. En er waren heel veel (jonge) mensen aanwezig. In een heel fijne sfeer. In deze tijd waarover we ons zorgen maken over kerkverlating stemt het hoopvol dat zovelen met het geloof en wat daar uit voortvloeit bezig zijn. Hartverwarmend en hoopvol. Vanuit onze gemeente zijn ook een aantal jongeren naar Bolivia en Guatemala geweest. Onze gemeente en eigenlijk het hele dorp leefde mee en steunde hen. Nu zijn ze weer terug gezond en wel. Met veel indrukwekkende verhalen. Blijft hen bij de rest van hun leven.

Dit World Servants gebeuren is klein ontstaan in Vroomshoop. Ds. David Kroeze heeft hierin , naast heel veel ander werk, een grote bijdrage geleverd. En niet alleen hierin. Ook in de Kerk.Nu diensten. En ook daar waren altijd veel mensen aanwezig. Ook hoopvol. Er leeft veel ook bij jongere mensen. En dat moeten we blijven zien en stimuleren!

Daarom een oproep aan de kerkbestuurders om te zorgen dat het werk voor jeugd en jongeren door blijft gaan. Want nu de menselijke 'stimulator' is vertrokken zou het toch goed zijn dat het werk doorgaat. Misschien door middel van een jongerenwerker. En de jeugdouders en jeugddiakonen zouden misschien wat meer de vrijhand en mogelijkheden kunnen krijgen om initiatieven uit te voeren. En wij ouderen, ook al zijn we niet gewend aan andere kerkdiensten en andere initiatieven, het is toch belangrijk dat we volgende generaties op het spoor van Jezus blijven houden. Dus hoopvol gestemd blijven en samen ons best blijven doen in woord, daad en gebed!

Een hoopvolle grootouder.

Bijbelkring:

De Bijbelkring op dinsdagavond in Kerkelijk Centrum Het Anker gaat ook weer verder.

De eerste keer zal op dinsdag 10 oktober zijn om 20.45 uur ('s avonds, kwart voor negen).Vervolgens eens in de drie weken.

Hartelijk welkom!

Verjaardagfonds:

Maandag 2 oktober as. is er voor de collectanten gelegenheid om de busjes te legen van 19.30 tot 20.00 uur in " Kerkelijk Centrum Het Anker".

Hartelijke groet, Winny, Liza en Roelie.

CANTORIJ

De koorrepetities van de Cantorij zijn weer in volle gang. Vol enthousiasme worden er diensten voorbereid.

Houdt u van zingen, zingt u zuiver en vindt u het leuk om de gemeentezang te ondersteunen in de erediensten? Dan nodigen wij u uit om mee te zingen in de Cantorij.

De Cantorij repeteert in het winterseizoen wekelijks tot aan Pasen op vrijdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur in Kerkelijk Centrum Irene, Julianastraat 27 en werkt mee aan kerkdiensten hier ter plaatse en een enkele keer daarbuiten (o.a. 8 oktober a.s. in Het Meulenbelt te Almelo).

Wilt u meezingen?

Neem dan contact op met onze dirigente Alice Oosterveen, tel. 0546-643057 ('s avonds). Vooraf neemt zij een kleine stemtest af. Is bij de dirigente al bekend dat uw stem geschikt is voor de Cantorij? Dan is een stemtest niet meer nodig. Zingt u liever eerst een keer op proef mee dan is dat ook mogelijk. U bent van harte welkom!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Alice Oosterveen of één van de koorleden.

Met hartelijke groet, de Cantorij.

"Er is wat aan de hand in de wereld"

Dat is het thema van de volgende koffieochtend op woensdag 11 oktober. Spreekster Els van Dijk (directeur Evangelische Hogeschool Amersfoort) komt vertellen over dit thema.

Zowel jongeren als volwassenen dreigen slaven te worden van het drukke leven van alledag. Jongeren weten zich soms geen raad met alles wat op hen afkomt. Het lijkt of de beslommingen van de veranderende maatschappij, waarin social media een grote rol speelt, hen opslokt. En de volwassenen, vaak ook geregeerd door hun agenda, vinden het steeds moeilijker om voor te doen, hoe God het leven heeft bedoeld. Het valt niet mee om in een wereld te leven waarin we God willen dienen, maar waar

we continu bloot gesteld worden aan werkdruk en vele verleidingen. Hoe gaan we hier mee om?

Augustinus heeft gezegd: "Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden

Er is dus werk voor ons aan de winkel....

Nieuwsgierig geworden? Kom dan 11 oktober naar "de Schoof", Brugstraat 10, 7687BD in Daarlerveen. We beginnen om 9.30 uur en vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar. Het wordt tevens een feestelijke morgen omdat we een jubileum vieren. We mogen al 27½ jaar deze koffieochtenden voor u organiseren. We zijn daar heel erg dankbaar voor.

Komt u het met ons vieren?

Team Interkerkelijke Koffieochtenden (INKT).

Vision haalt oud-ijzer op

Gospelkoor Vision gaat zaterdag 7 oktober weer de handen uit de mouwen steken tijdens de jaarlijkse oud-ijzeractie.

Allerhande metalen kunnen worden gebracht en worden door de koorleden gesorteerd.

Door deze inkomsten kunnen ze voor een minimaal bedrag meewerken in verschillende kerken, diensten, instellingen of evenementen.

Oud ijzer kan men van 10.00 tot 14.00 uur brengen bij Uitslag Metaal aan de Bedrijfsweg in Vriezenveen. Daar staan leden van het koor klaar om te helpen met uitladen.

Mocht brengen een probleem zijn, kan het in Twenterand ook worden opgehaald.

Daarvoor kunt u bellen met Jolanda Uitslag (telefoonnummer 06-41739739)

Of een mail sturen naar Giny Veldhoff: ginyveldhoff10@gmail.com

KringTwente, Vrouwenverenigingen van de Chr. Geref. Kerken.
Vergadert **D.V. maandag 9 oktober 2017.**

Plaats: Chr. Geref. Kerk, Hofkampstraat 41
7607 NB Almelo

Spreker: Monique van

der Werf en Henriette Giesberts

Onderwerp: NET Foundation, nieuwe wegen voor het Evangelie.

Aanvang: 14:00 uur, koffie/thee vanaf 13:30

Belangstellenden zijn van harte welkom.

De diaconie bedankt u voor uw medewerking.

De uiterste inleverdatum is zondag 5 november 2017 !.

Bijbelleesrooster

Zondag	24 september	Galaten 6: 1-18
Maandag	25 september	Matteüs 18: 10-20
Dinsdag	26 september	Matteüs 18: 21-35
Woensdag	27 september	Matteüs 19: 1-15
Donderdag	28 september	Matteüs 19: 16-30
Vrijdag	29 september	Matteüs 20: 1-16
Zaterdag	30 september	Matteüs 20: 17-28
Zondag	01 oktober	Matteüs 20: 29 – 21: 9
Maandag	02 oktober	Matteüs 21: 10-22
Dinsdag	03 oktober	Matteüs 21: 23-32
Woensdag	04 oktober	Ezechiël 18: 1-13
Donderdag	05 oktober	Ezechiël 18: 14-20
Vrijdag	06 oktober	Ezechiël 18: 21-32
Zaterdag	07 oktober	Ezechiël 19: 1-1



" - - - - - " - - - - - " - - - - - " - - - - - "

Wil je dit strookje op de 1e avond van de club ingevuld meenemen?

Voornaam en Achternaam:

.....

Mailadres:

.....

.....

Telefoonnummer:

.....

.....

Bijzonderheden/allergieën:

.....

OPGAVE FORMULIER

**VOOR DE MANTELZORGER DIE U KENT IN
VROOMSHOOP**

Naam:

Adres:

Reden waarom u vindt dat hij of zij hiervoor in aanmerking komt, zodat wij het kleine gebaar aan de mantelzorger wat gemakkelijker af kunnen geven:
