

Jaargang 11 nummer 14 van vrijdag 2 sept 2016.

Redactie Kerkbode:

Mevr. A. Uilhoorn-Kamp

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot

Ds. J.A. Antonides

Mevr. A. Pannen-Hamberg

Dhr. A. Rotman

Kopij voor 12.00 uur maandagmorgen 12 sept. 2016 inleveren bij:

Winy Hoogenkamp, De Nijverheid 56, tel.: 644412 of Anita Pannen, Zicht 31, 7671 ND Vr'veen, tel.: 645004, kerkbode@protestantsvroomshoop.nl

Deze Kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 2 weken.

Website: www.protestantsvroomshoop.nl

Abonnementen en Ledenadministratie Geref. Kerk : H. van 't Ende,

De Kievit 2, tel.: 644842, ledenadministratiegk@online.nl. Vragen over

incasso's kerkbalans, solidariteitskas, Kerkbode etc.: Henk Jan Schutte, tel.:

604574, schutte_henkjan@hotmail.com (alleen Geref. leden).

Abonnementen en Ledenadministratie Herv. Gemeente:

G.J. Meijerink, Beukenhoek 4, tel.: 641530

kerkelijkbureau@hervormdvroomshoop.nl

Bez. Kerkbode: R. Geerligns, Johan Frisostraat 6, tel: 642270.

Overdenking

We zingen nu alweer geruime tijd uit het nieuwe liedboek. Daar staan nieuwe maar ook oude liederen in. Enkele maanden geleden had ik Lied 131 opgegeven. Dat wordt niet zo vaak gezongen en het leverde een opmerking op: 'Nu hebben we een nieuw liedboek en dan staat er zo'n onbegrijpelijke tekst in! Wie snapt dat tegenwoordig nog?'

Lied 131 heette vroeger Psalm 131 en komt dus uit de liederenschat van het volk Israël. Het gaat in deze psalm om de overgave, om het vinden van rust bij God. Er zijn een heleboel zaken die ons bezig houden en vragen die ons kwelen, maar het komt erop aan dat we op zeker moment alles naast ons neerleggen en vertrouwen op God. Zo laten we ons leiden. Kome wat komt.

In de berijming zingen we dan over een gespeend kind; zo zijn we. En op die uitdrukking 'gespeend' had bovengenoemde opmerking betrekking. Want zo praten we nauwelijks meer. Boeren, ja die hebben het nog wel over een speen; die zitten aan de uier van een koe. En op een flesje waaruit baby's drinken zit ook een speen. Maar het werkwoord spenen, nee dat is

iets van vroeger. Het woordenboek geeft daarvan als betekenis: van de speen of de borst afwennen, niet meer zogen.

We moeten ons een baby voorstellen. Wanneer zo'n klein kind borstvoeding krijgt en het heeft honger, is het erg onrustig als het in de buurt van de borst komt. Het wil zo snel mogelijk die tepel te pakken krijgen. Wanneer het kind van de borstvoeding af is, is dat anders. Dan kan het rustig in de armen van zijn moeder liggen, zonder dat het op zoek is. Dan is het kind gespeend. Daarover nu gaat in de psalm, dat is het beeld, de vergelijking. In de Nieuwe Bijbelvertaling (van 2004) is dit beeld, deze vergelijking, afgevlakt en voor een groot deel verdwenen. Daar wordt vers 2 als volgt weergegeven:

*'Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.'*

Het woord 'gespeend' komt dus niet meer voor. In die zin is het begrijpelijker geworden voor mensen van deze tijd. Maar er is in mijn ogen ook wel wat verloren gegaan: aan de onrust van een kind dat nog niet gespeend is (de borst niet ontwend), denken we geen moment meer. Terwijl dat toch een belangrijk element is. Dat rusteloze en gedreven zoeken, dat snakken naar bevrediging, dat kennen wij maar al te goed. Geduld hebben en wachten op God, dat vinden we vaak moeilijk. Terwijl het daar uiteindelijk wel om gaat. Niet alles loopt zoals wij het graag willen en we krijgen dikwijls niet meteen antwoord op onze vragen. Dan toch ons overgeven en vertrouwen op God, dat is het waarover hier gesproken wordt. Met die oproep eindigt het lied ook:

'Israël, hoop op de heer, van nu aan tot in eeuwigheid.'

JAD

Zondag 4 september. Kleur Groen.

09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker.**

Viering **Heilig Avondmaal. Tienerkerk.**

Kindernevendienst: Marjan Kamphuis en Anja Kleinjan.

Kinderopas: Dorinda Grondman.

- 09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**.
 Viering **Heilig Avondmaal**. Organist: Alice Oosterveen.
 Krummeldienst gr 1 t/m 3.
 Knd. gr 4 t/m 8: Erna Vaartjes en Roswitha van Goor.
 Kinderoppas: Marlous Fokkert en Anne Meijerink.
- 11.15 uur: Ds. J.A. Droogendijk in **Het Flierborgh**.
 Viering **Heilig Avondmaal**.
- 19.00 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.
 Viering **Heilig Avondmaal** en **Dankzegging**.
- Collecten: diaconie (afdrachtscollecte), uitgang: kerkrentmeesters.
 Avondmaalscollecte: Rode Kruis (zie Gez. mededelingen).

Zondag 4 september is de eerste Krummelkerk van dit schooljaar.
 Alle kinderen van groep 1, 2 en 3 van de basisschool zijn vanaf 9.30 uur
 van harte welkom in de kelder van Kerkelijk Centrum Irene.

We hebben goed nieuws! Ineke Kleinlugtebelt heeft aangegeven dat zij
 samen met Anjelen de krummeldiensten wil verzorgen. Omdat het voor
 Ineke nog een beetje nieuw is, kijkt ze eerst een paar keer mee. Jullie zullen
 haar zeker tegenkomen.

Deze zondag gaat het over Jezus is de goede Herder!

Wij collecteren zoals altijd voor de stichting Manna, die eten/boodschappen
 uitdeelt aan gezinnen die dit nodig hebben. Wil je iets meenemen dat
 houdbaar is? We hopen jullie allemaal weer te zien.

Groetjes, Anjelen en Ineke

Zondag 11 september. Kleur Groen.

- 09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.
 Kindernevendienst: Marieke Breukelman en Jacqueline
 Timmerman.
 Kinderoppas: Germa Jansen en Bernadette Meijer.
- 09.30 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum **Irene**.
 Organist: Alice Oosterveen.
 Knd.: Miriam/Myrthe Strijker en Helsa de Jonge.
 Kinderoppas: Antje Otter en Joke Braakman.
- 19.00 uur: Ds. J.A. Antonides en Dhr. J. Vogelaar in Kerkelijk Centrum
Irene. Jeugddienst. Thema: "*The Bodyguard, Gods zorg
 voor jou.*"
- Collecten: diaconie(J.O.P.), uitgang: kerkrentmeesters.

The Bodyguard

Justin Bieber, Rihanna en Beyonce, ze hebben allemaal bodyguards. Ze beschermen deze bekende artiesten tegen eventuele gevaren van buitenaf. Een bodyguard, wat zou dat fijn zijn, of niet soms? Iemand die ons beschermt als we worden aangevallen, een geruststellende gedachte. Maar hebben wij dan geen bodyguard? In de Bijbel staan verschillende Bijbelteksten waarin staat dat God voor je strijdt en ook teksten waarin staat dat je bij hem veilig bent. In deze tijd is het lastig om dit te geloven. Maar wij moeten blijven geloven, want uiteindelijk zal onze Here ons allemaal beschermen en redden, want hij heeft ons lief. Deze dienst zal worden geleid door dominee Antonides samen met de heer Jaap Vogelaar.

Jaap Vogelaar (35) is leraar Bewegingsonderwijs en mentor op een vmbo-school in Putten. Hij is vader van drie kinderen en woont met zijn gezin in Harderwijk. Jaap spreekt regelmatig in kerken en op jongerenavonden. Hij was tot september 2015 coördinator van Soul Action, het jongerenplatform dat Tear samen met de jongerenorganisatie Soul Survivor in 2009 heeft geïnitieerd. Jaap is betrokken geweest bij de opstart van meerdere jongereninitiatieven binnen en buiten Tear en Soul Survivor.

In zijn spreekstijl combineert Jaap een gezonde kennis van de Bijbel graag met persoonlijke verhalen en ervaringen. Hij is bevlogen en enthousiast en inspireert groepen graag om met een bewogen hart in actie te komen. Hierbij vertrekt hij altijd vanuit een God die boordevol liefde voor ons is en die door zijn kerk de wereld heel wil maken.

Deze jeugddienst is in Kerkelijk Centrum Irene en wij beginnen om 19.00 uur. Jullie zijn van harte welkom!



MEDEDELINGEN

Kerkelijk Centrum Het Anker

Scriba: Anita Timmer, tel. 64 24 10

E-Mail: anitaticimmer@protestantsvroomshoop.nl

Onze zieken:

Het Meulenbelt Verpleeghuis, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo

Mw. M. Wieringa, Puntkolk 24, 7681 DA, afd. Weleveld, kamer 4

Verpleeghuis 't Haarhuus, Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar

Mw. E. Bosch-van Harn, P.M. Hackstraat 77, 7676 BK Westerhaar

Hospice Noetsele, Sanatoriumlaan 20 7447 PK Hellendoorn

Mw. G. Kuilder-Gerrits, Dreef 1, 7681 CR

Thuisgekomen uit het ziekenhuis of verpleeginrichting:

Dhr. J. Kampman, Stationslaan 12-J, 7681 DL

Dhr. H de Jonge, Hoofdstraat 14-A, 7681 DG

Onze jarigen

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

05-09 Mevr. D. Postma-Pierik, Beukenhoek 23, 7681HJ (83)

08-09 Dhr. A. Peters, F Hendrikstraat 16, 7681GG (87)

08-09 Dhr. J. Karsten, Margrietstraat 13, 7681WJ (80)

09-09 Mevr. H.W. Rauhé – Pekkeriet, De Kamp 4, 7681CP (88)

11-09 Dhr. M. Runhart, Constantijnstraat 20, 7681WH (81)

15-09 Mevr. J. van der Mheen - van Eck, Separatiepunt 8, 7681DW (84)

15-09 Mevr. H. Moddejonge – Gielians, De Meulenbelt 34, 7681AA (93)

16-09 Mevr. A. Rotman – Schippers, Stationslaan 10a, 7681DL (83)

De bloemen gingen als groet van de gemeente naar:

17-07-2016 Fam. Ten Brinke, Prinsenkamp 71,

24-07-2016 Mevr. H. Snel-Bos, Hammerstraat 49,

31-07-2016 Dhr. H. Petter, Zwolsekanaal 2,

07-08-2016 Mevr. W. Koops-Welink, Bevert 34,

14-08-2016 Fam. H. Bokhorst, Oranjeplein 5, kamer 5,

21-08-2016 Dhr. H. de Jong, Churchillstraat 42,

28-08-2016 Mevr. A. Rotman-Brink, Prinsenkamp 68.

WIJK 1: Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36,

7681 DJ Vroomshoop, Tel: 0546-643139

Vrije dag: maandag

e-mailadres: f.schipper@protestantsvroomshoop.nl

Overleden

Afgelopen nacht, maandag 29 augustus, is de heer Hendrik Borger overleden. Hij was geboren op 29 december 1936.

Tot voor kort woonde hij samen met zijn vrouw aan De Eikelaars; de laatste weken in Clara Feyoenaheem. De uitvaart zal aanstaande vrijdag, 2

september zijn; de dienst in Kerkelijk Centrum Het Anker begint om 14.00 uur (vanaf 13.30 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren); na afloop van de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Dennenhof.

We bidden God om troost voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen. In de volgende Kerkbode volgt een 'in memoriam'.

Schriftlezing

Afgelopen zondag hebben we een eerste verhaal van Jezus gelezen over een maaltijd, over waar je gaat zitten (Lucas 14:7-11).

Aanstaande zondag lezen we de twee volgende verhalen; s' morgens over wie je zult nodigen (Lucas 14:12-14), 's avonds over wat je met een uitnodiging doet (Lucas 14:15-24).

We vieren de Maaltijd van de Heer.

Lege kamer

Er slaapt voorlopig niemand; en niemand zit er achter een computer. Het is stil. Van hier is het naar daar gegaan. Even verderop, om de hoek, zijn de kamers niet meer leeg. Hesli woont voortaan aan de Stationslaan, Spoor 12f. Z'n appartement is gevuld met wat eerder in de pastorie stond en met wat nog nieuw is. Behang was niet nodig; wanneer alle kaarten die hij kreeg – wat is hij er blij mee en waarvoor hartelijk dank! (HPS) – aan de wanden geplakt zouden worden, kwam hij muren tekort. Hartverwarmend. Spoor 12 heeft iets van een huis met vele woningen. Daar is het goed toeven.

F. Schipper

Gedoopt

Afgelopen zondag is *Lieke* gedoopt – *Fransien Westenberg*, dochter van Michel en Annelies Westenberg, Stationsweg 45, Mariënberg. Als dooptekst kreeg zij woorden mee uit Psalm 146 vers 5:

*"Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God."*

De eerstvolgende doopdienst wordt gevierd op 23 oktober. Doopzitting met Ds Antonides op 10 oktober om 20.15 uur.



WIJK 2: Ds. J.A. Antonides, Boshoeck 45, 7681 GT
Tel/ Voicemail: 64 66 29 (Fax: 645801)

Goede telefonische trefkans : 12.45-13.15 uur.

Vrije dag : zaterdag.

E-mailadressen: <mailto:j.a.antonides@protestantsvroomshoop.nl>
johangosien@cs.com , ja.ant.58@gmail.com

In memoriam.

Op 16 juli 2016 is van ons heengegaan: GERRIT HENDRIK SLAAT, weduwnaar van mevr. A. Slaat-Beuving, Tonnendijk 178, Vroomshoop, in de leeftijd van 93 jaar. Ook was hij vader, opa, opa-opa. Hij overleed in het ziekenhuis, niet lang na het lezen uit Psalm 71; en op meerdere manieren bovenaan de kaart werd er iets weergegeven van je nu erbij neerleggen, ja dat het nu, temidden van verdriet, goed is. Berusting dus, rondom hem. En verder verwees een silhouet van een aar op de kaart naar de oogst, ja, de toekomst van God. Net zoals er het bewaard worden klinkt in het slot van Psalm 121, destijds als bron bij het uitgeleide van zijn vrouw. Tijdens haar ziekte destijds had hij haar, soms ver weg elders verblijvend, trouw bezocht ondanks veel werk. Beiden waren elk in het begin geboren en opgegroeid in grote gezinnen. Het kwam zover, dat Gerrit Hendrik en Annigje hun huwelijk begonnen. Er werd in eerste instantie gewoond aan de Boerweg in Den Ham, samen met een ander gezin uit de familie, en van dezelfde generatie. En eerst werkte Gerrit-Hendrik als chauffeur, bij oudere familie, bij een oom. Maar circa 1959 werd een eigen bedrijf gestart, aan de Tonnendijk 178, op het vlak van transport, fourage, autohandel. Voor plaatselijke bedrijven hier en zo door heel Nederland was er heel wat mobiliteit nodig. Hard werken, zuinig zijn, spaarzaam zijn, en zo was dat aanwezig in het karakter van Gerrit Hendrik. De zonen zijn geboren, Dirk en Gerrit. Hun werd niets tekort gedaan. Met op den duur, zoals bekend, meewerken bedrijfsmatig tot in 2005, en: voor elk een eigen leven, met wederhelften en gezinnen. Zo gingen ze uiteindelijk verder in Vriezenveen en in Vroomshoop. Oldtimers, zowel personen-auto's, alsook vrachtwagens, werden aan de Tonnendijk niet afgestoten. Ze werden verder bewaard, geconserveerd. Dan kon je elk seizoen wat anders in beweging zetten. Met een kalm tempo reed hij weer over de Tonnendijk, nadat het rijbewijs verlengd was met 85-jarige leeftijd. Lang heeft Gerrit Hendrik nog het meeste zelf gedaan in z'n huishouding aan de Tonnendijk 178. Zo'n twee jaar geleden werd hem, na aandringen, uitgebreidere hulp

thuis geboden. Hulp was toen al wel enigszins begonnen. Veel gemoedelijkheid brachten hem z'n sigaartjes. De benauwdheid nam geleidelijk steeds maar toe. Dat viel vast niet mee, als je een stevig karakter in je hebt, en het willen wordt overvleugeld door het minder kunnen. Grote vragen van leven en geloof hield hij binnen in zich, mogelijk vanwege onze toch wel introverte aard uit onze oosterse landstreek. Op de vrijdagavond, - je zou zeggen het begin van de rustdag van het oude verbondsvolk -, lazten we dus uit Psalm 71. En op die rustdag zelf, de zaterdag, viel hem de eeuwige rust ten deel. Dankzij de Heer, die o.a. rots en schuilplaats is, zul je worden gered en bevrijd. Onze Bijbelvertalers uit 1951 (NBG) schreven dan ook bovenaan deze Psalm: een bede: Here, verlaat mij niet in de ouderdom. Door wat er uitstraalt om de omringende Psalmen, wordt het duidelijker, dat David waarschijnlijk Psalm 71 geschreven moet hebben. We kunnen geloofsvertrouwen hebben in onze Heer, die een toevlucht is. Als we de hele psalm 'ns zouden herlezen, dan merken we enerzijds de emoties en strijd van de psalmist, of we denken ook aan de onrust van GERRIT HENDRIK in die laatste dagdelen; maar aan de andere kant proeven we het geloofsvertrouwen in God. Toch heeft David zijn momenten van zwakte, nu hij inmiddels ervaart ouder te worden en zwakker. Zijn vijanden belagen hem en proberen hem te vervolgen. Ja, zo gaat dit wel over ziekte, of verlies van krachten. En hij vraagt persoonlijk aan God om dichtbij hem te zijn in zo'n tijd van strijd. Zelfs in je laatste aardse strijd en/of tijd, zo denken we dan. Toch blijft hij Gods hulp herhalen en ook zijn ervaringen met zijn Heer. Na een lange tijdslijn hier, en na een uitgang hier (vgl. Psalm 121), zal er voor je ziel een woning aan de overkant bij God zijn. Die vertroosting namen we mee, bij het uitgeleide van Gerrit Hendrik.

Ds. Antonides.

In memoriam

De Heer is mijn Herder

Kort voor middernacht is op dinsdag 9 augustus GERBRAND TIMMERMAN overleden, in de leeftijd van 92 jaar; hij was geboren op 14 juli 1924. Veel heeft hij meegemaakt in al die jaren. Hij werd gedoopt – z'n naam voor altijd verbonden aan die van God – Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij groeide op met z'n broer en beide zussen, maar al jong overleed zijn moeder en droegen zijn grootouders zorg voor hem. Na z'n schooljaren werkte hij in de bouw en in militaire dienst; over de oorlogsjaren kon hij boeiend vertellen, maar niet alles. Na die oorlogsjaren ontmoette hij Hendrikje Gerrits, met wie hij in december 1949 trouwde. Drie zonen en

drie dochters werden hen toevertrouwd; later vele kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zo ging hij zijn pelgrimstocht door het leven op aarde. Hij was nog maar 42 jaar toen het werk in de bouw te zwaar bleek te zijn en hij er mee moest stoppen. Hij zocht z'n bezigheden en had een goed leven. Verdriet was er toen zijn vrouw op 67-jarige leeftijd in mei 1995 overleed; en opnieuw, dubbel, toen vijf jaar later zijn kleinzoon Robert verongelukte. Het verdriet kon hij maar moeilijk uiten. Toch kon hij verder; misschien wel in het vertrouwen waarmee dichters van Psalm 23 en Psalm 121 hun pelgrimstocht gingen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HERE. De HEER is mijn herder. Na vele verhuizingen vond hij de laatste jaren goede zorg in Het Liefderdick in Den Ham, maar het was geen Vroomshoop. Vreugdevol vierde hij z'n verjaardag. Hij was moe. Enkele dagen werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Psalm 121 klonk; de HERE waakt over uw leven, de HERE houdt de wacht over uw gaan en uw komen. Deze Psalm hebben we ook in de kerk gelezen voordat Gerbrand Timmerman op 15 augustus begraven werd. Zo hebben we in het licht van het evangelie zijn leven overdacht; en vertrouwen dat de HERE God hem na een lange reis bij Hem thuis deed komen.

We bidden God om troost voor zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen; "de leeftijd had hij, maar toch zullen wij hem missen"; voor allen die hem zullen missen.

F. Schipper (vervangend)

Groet.

Terwijl allerlei weer op gang komt in onze gemeente, zoals ook voor mij per 25 aug. jl., bleven wij beiden op persoonlijk vlak contacten elders eens wat uitvoeriger inhalen in ontmoetingen, of gingen we in meeleven mee met allerlei mobiliteit van onze zonen, zoals teweeggebracht door progressie in hun verdergaande studiefases; verder braken we er zelf ook een poosje uit, hetgeen daartussen nog laat moest worden ingepast; in elk geval laat ik hier ook weten, dat ik uiteraard van plan ben om de vele *jarige 80-plussers* in onze gemeente vanaf half juli allemaal langduriger te spreken, zoals verwacht wordt en zoals ik gewoon ben te doen; voor nu: alle goeds en hartelijke groeten, uw en jullie ds. J.A. Antonides en familie.

Koffie drinken na de kerkdienst

De ouderlingen willen graag de gemeente ontmoeten. De zondagse kerkdienst is een mooi moment om dit te doen, zeker als daarna ook nog de koffie klaar staat.

Wij nodigen daarom de gemeente uit om samen met ons koffie te drinken aansluitend aan de kerkdienst. Gewoon eens even napraten over de dienst of over de dagelijkse besommingen.

In de maanden augustus en september 2016 staan de volgende zondagen gepland: zondag 28 augustus en zondag 25 september.

Wij hopen dat u er allemaal bent! U bent in ieder geval van harte welkom. Een hartelijke groet namens de ouderlingen.

Verantwoording van de giften

Aan collectebonnen ontving ds. Schipper € 5,- voor de diaconie en € 5,- voor kerkbeheer. Voor de kerk ontving hij 2x € 20,- en 4x € 10,-; voor de toren € 10,-; en € 10,- voor Het Anker, waarvan € 5,- voor het orgel en € 5,- voor de toren; voor het orgel € 10,-; en nog eens € 10,- voor 'waar het meest nodig'. Via mevr. F.H. Boes: € 2,- en voor de toren de volgende giften: € 2,-, € 2,- en € 5,-. Via ds. Antonides: € 10,- waar nodig.

Namens de contactpersonen werd in ontvangst genomen door mevr. Gouma € 10,- (toren) en 2 x € 5,- (vrije besteding), mevr. Olthuis € 5,-, mevr. Ekkel € 7,- (toren) en € 4,-(bloemen), mevr. van Orden € 10,- (bloemen), mevr. Davenschot 2 x € 10,-(vrije besteding) en mevr. v.d. Vegt € 10,- (bloemen). Hartelijk dank.



MEDEDELINGEN **Kerkelijk Centrum Irene**

Scriba: mw. T. Oosterveen-Tolman, tel. 64 45 16

E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

Bloemengroet:

Zondag 4 september: Fam. H.J. Pierik, Prinsenkamp 73

Zondag 11 september: Mevr. P.T.J. Kips-Leenstra, Tonnendijk 22

Jeugdcollectanten:

4-11:

Mirthe Jansen
Milou Jansen
Tess Bokhove
Daan Ballast
Tim Berenst
Anouk Berenst



11-11:

Hannah Wemekamp
Jenneke Wemekamp
Nick de Boer
Britt de Boer
Myrthe van Laar
Lionne van Laar

Hallo Jongens en meisjes "Jeugdcollectanten"

Hebben jullie genoten van jullie vakantie? Wat is de vakantie toch snel voorbij hè? Maar jullie hebben vast ook weer veel zin om naar school te gaan. Ook in de kerk is de vakantie voorbij en gaan we met elkaar weer een nieuwe start maken. Het nieuwe rooster hebben jullie ontvangen, en hierin staan 2 lege plekken, deze wil ik ook graag weer ingevuld hebben, dus weten jullie nog jongens en meisjes die het ook leuk vinden om mee te werken in de kerk, dan kunnen ze zich aanmelden. Marit Westerink, Sanne Oelen en Naomi Ekkel, bedankt voor al het collecteren!

Bonnette Kuilder, 0546-644456

Verjaardagsfonds:

4-9 t/m 10-9

Hoofdcollectant:

Mevr. M. Meijer-Wermink

Collectrices:

Mevr. G. Jansen-Evers

Mevr. R. Veldhuis-Overweg

Mevr. J. de Lange-Koopman

11-9 t/m 17-9

Hoofdcollectant:

Mevr. W. Westerink-Stegeman

Collectrices:

Mevr. J.A. Haandrikman-vd

Voort

Mevr. Van Ulst-Prangma

Mevr. L. Dubbink-Hiddema

Mevr. D.J. Jacobs-Meijerink

Mevr. J. Jansen-Overweg

Kerkelijke stand: Gedoopt

10-07-2016 *Dion Mick Roelofsen*, geb. 09-05-2016, Churchillstraat 10, 7681 XT Vroomshoop.

10-07-2016 *Teun Martin Gertjan Stamsnijder*, geb. 29-03-2016, Piepersveldweg 15, 7626 LN Hertme.

Nieuw ingekomen

Dhr. H. Boschman, geb. 16-05-1978 De Kamp 28, 7681 CP Vroomshoop.

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

05-09: Mevr. P. Kamermans-Vaartjes, Johan Frisostraat 15, 7681 WX,
86 jaar

09-09: Mevr. G. Gerrits-ter Burg, Stobbelaan 23, 7681 ZN, 80 jaar

14-09: Dhr. L. Entjes, Oranjeplein 5, 7681 AZ, 86 jaar

Opbrengst collecten:

Zondag 17 juli: diaconie € 42,40; kerkrentmeesters € 33,45

Zondag 24 juli: diaconie € 232,65; kerkrentmeesters € 173,17

Zondag 31 juli: diaconie € 55,05; kerkrentmeesters € 42,85

Zondag 7 augustus: diaconie € 261,36; kerkrentmeesters € 178,42

Zondag 14 augustus: diaconie € 51,16; kerkrentmeesters € 46,08

Zondag 21 augustus: diaconie € 265,29; kerkrentmeesters € 200,24

Vrijdag 26 augustus: huwelijk Jansen-Kerkdijk: ouderenfonds € 72,40

Zondag 28 augustus: diaconie € 100,73; kerkrentmeesters € 63,99

Giften:

Via ds. Droogendijk ontvangen een gift van € 5,-- voor de kerk.

Via ds. Kroeze ontvangen een gift van € 5,-- .

Via de diaconie een gift van € 50,--, bestemd voor Midwives 4 Mothers.

WIJK A : Ds. J.A. Droogendijk, Pres Kennedystraat 6, 7681 EX

Telefoon: 0546-625117, E-mail:

j.a.droogendijk@kpnmail.nl

Vrije dag: zaterdag

Bij de kerkdiensten

Deze zondag vieren we het Avondmaal. Voor de morgendienst geeft het leesrooster Lucas 14 vers 25 tot en met 33 aan. Jezus roept ons op Hem na te volgen. Daarbij moeten we ons kruis dragen. Dat is de wijze waarop we zijn leerlingen zijn. Een mooi en belangrijk gedeelte, maar ... dit thema komt eigenlijk elk jaar wel een keer aan de orde. Drie jaar geleden heb ik over precies hetzelfde gedeelte gepreekt en in de andere jaren was er wel een gedeelte uit de andere evangeliën dat hierover ging. Ik kies hierom

voor iets anders. Het wordt Galaten 6 vers 14, een tekst waarin het evenzeer gaat over het bij Jezus horen en over het kruis. Paulus schrijft: *'Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.'* Het kruis, Jezus' sterven en opstanding, Hem gedenken bij brood en wijn, dat moet allemaal te combineren zijn.

Om kwart over elf is er een avondmaalsviering in Het Flierborgh. Wat ik daar aan de orde zal stellen, weet ik op dit moment nog niet.

Uit de gemeente

- Mevr. G.H. Stellinga-Wevers, Van Stolberglaan 56, verblijft nu in het nieuwe zorgcentrum, Oranjeplein 21-23, voorlopig in appartement 57. Daar krijgt ze de zorg die ze nodig heeft. Het is nog niet bekend wat het definitief worden zal.

- Mevr. A.B. Klunder-Stegeman, Wilhelminastraat 4, verblijft tijdelijk in de Vriezenhof in Vriezenveen. Ze hoopt daar wat aan te sterken om terug te keren naar haar woning in Vroomshoop.

Geboren

Op 21 augustus hebben Erik en Marloes Fokkert-Davenschot, 4^e Blokweg 11, een dochter gekregen: *Esmee Jennie Jannette*. Esmee is het zusje van Finn. De dankbaarheid is groot, omdat het vanwege de medische situatie van Marloes allemaal wat gecompliceerd en lastig was. Dat is het nu eigenlijk nog steeds, maar een gezond meisje erbij laat de wereld er toch heel anders uitzien. We feliciteren Erik en Marloes en wensen alle vier veel liefde, vreugde en gezondheid toe.

Overleden

Op zondag 28 augustus is in de leeftijd van 84 jaar Adentje Lambers-de Lange overleden, weduwe van Gerhard Lambers. Ze woonde in Het Flierborgh. Op donderdag 1 september vindt de uitvaartplaats. De afscheidsdienst in Kerkelijk Centrum Irene begint om 10.30 uur. In de volgende kerkbode zal een in memoriam worden opgenomen.

JAD

WIJK B: Ds. D.J.D. Kroeze, Frederik Hendrikstraat 19, 7681 GE
tel.: 785453, mobiel 06-168 563 92
e-mailadres: djd.kroeze@telfort.nl
Vaste vrije dag: dinsdag.

11 september ochtenddienst

In de grote onrust van zijn wereld komt Jezus met een bericht dat God oog heeft voor het kleine en kwetsbare. 1 Schaapje is weg, hij laat er 99 in de steek om dat ene te vinden. Misschien past het bij een manier van geloven, die God herkent in het kleine, kwetsbare en ziet hoe God bij de mens is als die niet sterk is, niet machtig. Terwijl je God ook zou kunnen zien in grote machtige daden. Waar haalt u hoop uit in onze onrustige tijd van oorlogen, aanslagen en aardbevingen: dat God zijn eeuwige vrede doorzet? Of dat hij met een geestelijke tegenoorlog bezig is? In deze gelijkenis is zijn manier anders: wie het kleine niet eert is het grote niet weert. Hier geldt: God kijkt in alle onrust nog steeds naar het kleine, kwetsbare... Lucas 15:1-10.

Meeleven

In vorige Kerkbodes vertelde ik u van verschillende zieken, waarbij nu iets nieuws te melden is.

- We zijn blij dat Dhr. M. Ekkel, de Meulenbelt 26, 7681AA Vroomshoop, goed bericht heeft gekregen: na de prostaat is nu ook de lever genezen verklaard van de aanwezige gezwellen. En bovendien krijgt hij eindelijk weer meer energie. Een hele opluchting na de afgelegde zware weg.
- Dhr. H. Meinderink, Plantsoen 13, 7681XK Vroomshoop, heeft chemo's ondergaan voor de longen. Vooralsnog komt hij daar relatief goed doorheen, en we hopen dan ook van harte op een goede uitslag.
- De bestralingen en chemo's van Mevr. G. van 't Oever, Oranjestraat 42, 7681DP, hebben vooralsnog en ondanks vermoeidheid een positieve uitwerking. Een complicatie deed de behandeling vertragen, maar met het voorlopige resultaat blijven zij en haar naasten blij.
- Dhr. J. Post, Willem Alexanderplein 38 ,7681XB, zit midden in de behandeling met chemotherapie; dat dit goed gaat is een houvast te noemen.

- We mogen ook blijven denken aan andere zieken en voor hen bidden, zoals Dhr. J. Hulsegge, Churchillstraat 69, 7681XS, die blij is met de goede momenten die er zijn.
- Dhr. B. Luisman, Aan 't spoor 5, 7681ML, heeft de laatste maanden te kampen met verschillende beperkingen, die te maken hebben met de hersenen, en zit daarom, tot zijn spijt, veel thuis en kan ook niet naar de kerk. We wensen hem sterkte en vooruitgang toe.
- Dhr. J. Kassies, Johan Frisostraat 27, 7681WX, weet zich beperkt door slecht werkende nieren, en we wensen hem stabiliteit en moed in de situatie toe.
- Ik denk aan een aantal oudere gemeenteleden, die niet in de kerkbode staan. Mensen die vaak kampen met gezondheidsklachten en soms nauwelijks nog uit huis komen. Onze aandacht en gebeden voor hen zijn zeer welkom.
- Mw. C. Schoten-de Groot, Oranjestraat 8, 7681DM, heeft door een evenwichtsstoornis in het ziekenhuis gelegen en het herstel gaat met stapjes. We wensen haar geduld en kracht toe.

In de kerkbode van de zomer stond de lijst van gemeenteleden die elders verblijven. Per abuis stond het adres van dhr. M. van der Kolk daar verkeerd in. Nadat hij niet meer kon wonen aan Vriezenveenseweg 48, werd zijn woonplaats uiteindelijk het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo.

Ds. David Kroeze

Start koorrepetities Cantorij

We zijn blij dat we u kunnen meedelen dat de koorrepetities weer van start gaan. *Wanneer?* Vrijdag 2 september 2016.

Aanvang: 19.00 uur. *Locatie:* Kerkelijk Centrum Irene.

Wilt u informatie? Neem dan contact op met Alice Oosterveen (tel. 643057).





Gezamenlijke mededelingen



Agenda.

31-08-2016	19.30u.	consistorie/ouderlingenberaad (i.p.v. 12-10)
02-09-2016	18.45u.	gebedskring in KCHA
01-09-2016	09.00u.	voorgangersoverleg, ook eerst met preekvoorzieners, in KCI
02-09-2016	19.00u.	koorrepetitie cantorij in KCI
07-09-2016	19.30u.	kleine kerkenraad, in KCHA
08-09-2016	15.30u.	scholendienstvergadering, in de Oranjeschool
09-09-2016	19.00u.	koorrepetitie cantorij in KCI
10-09-2016	10.00u.	monumentendag KCHA geopend
	14.30u.	monumentendagmuziek
10-09-2016	extra jeugdwerkers-bijeenkomst in de avond
12-09-2016	19.45u.	vergadering commissie V&T, in KCI (zie gidsje)
13-09-2016	09.30u.	interkerkelijk kanaalconvent pastores, te Daarlerveen
15-09-2016	20.00u.	liturgiecommissie, in KCI
16-09-2016	18.45u.	gebedskring in KCHA
16-09-2016	19.00u.	koorrepetitie cantorij in KCI

Nieuws uit de kerkenraad.

Na een periode van betrekkelijke rust tijdens de vakantiemaanden begint het vergaderseizoen van de kerkenraad weer. In de komende maanden zullen belangrijke besluiten omtrent de voorgenomen vorming van de Protestantse Gemeente te Vroomshoop genomen moeten worden. Daarom ook zijn diverse gemeenteleden de afgelopen maanden al bezig geweest met de voorbereidingen om de beoogde samenvoeging van beide gemeenten goed te laten verlopen. Diverse stukken, zoals de plaatselijke regelingen, maar ook de financiële stukken moesten half augustus ter beoordeling aangeleverd worden bij het breed moderamen van de classis Ommen. Ik wil iedereen, die zich daarvoor ingezet heeft, dank zeggen. Op D.V. 21 september a.s. komen zowel de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk als die van de Hervormde gemeente afzonderlijk bij elkaar om te

stemmen over het voorgenomen verenigingsbesluit tot vorming van één Protestantse gemeente te Vroomshoop. Mocht deze stemming positief uitvallen, dan legt de kerkenraad dit voorgenomen besluit ter bespreking voor aan de gemeente. Hiervoor is een gemeenteavond gepland op D.V 12 oktober 2016 in KC Het Anker. Hiervoor ontvangt u t.z.t. nog een officiële uitnodiging. Voor alle duidelijkheid wil ik nogmaals aangeven dat er op deze avond geen stemming zal plaatsvinden. Het gaat erom dat de kerkenraad hoort hoe de gemeente over het voorgenomen besluit denkt. In november zal de kerkenraad vervolgens na afweging van alle reacties een definitief besluit nemen. Veel belangrijke vergaderingen dus, maar in de tussentijd zijn heel veel vrijwilligers al weer bezig met de voorbereidingen voor het komende winterseizoen. De startzondag staat gepland op D.V. 18 september, maar voor die tijd moet er al weer heel veel geregeld zijn.

U zult daar de komende tijd zeker meer over horen.

Vlak voor de zomervakantie is de kleine kerkenraad nog bijeen geweest. In deze vergadering is o.a. verder gesproken over de invulling van de erediensten. Besloten is om met een kleine groep ambtsdragers en gemeenteleden verder te praten over dit onderwerp. Ook is het beleidsplan van de Taakgroep Jeugd aan de orde geweest. Het plan geeft duidelijke richtlijnen aan en zal nu verder uitgewerkt worden. De Taakgroep Diaconie gaat zich beraden over de uitvoering van het Heilig Avondmaal. Helaas nemen steeds minder gemeenteleden deel, waardoor het uitdelen van brood en wijn tot meer problemen leidt. Concrete voorstellen zullen samengevoegd worden met de uitwerking van de bijeenkomsten over het deelnemen van niet belijdende leden aan het Heilig Avondmaal. Een uitdaging voor de kerkenraad blijft natuurlijk de invulling van de vacatures die we bij de ambtsdragers hebben. Daarom een herhaalde oproep om namen in te leveren bij de leden van de talentenbank of bij de scriba's.

Henk Nieboer, voorzitter kerkenraad

Collecte Rode Kruis

De opbrengst van de collecte op 4 september (viering Heilig Avondmaal) zal zijn voor het Rode Kruis. Ruim 42 miljoen mensen in Afrika zijn getroffen door extreme droogte en hebben dringend hulp nodig.

Door het weerfenomeen El Nino blijft de regen uit en is de catastrofe niet te overzien. Mensen raken ondervoed, hebben tekort aan water en kampen met ziektes. Het Rode Kruis deelt voedsel en schoon water uit.

Laten wij deze mensen in Afrika helpen. Doet u weer mee?
N.B. Diaconiecollecte èn Rode Kruis tijdens de dienst.

Uw diaconieën.

Het Vechtgenotenhuis

De zomer is bijna voorbij, het Vechtgenotenhuis gaat weer open!
Het "huis" is er voor iedereen die, op welke manier dan ook, in aanraking is gekomen met kanker. Als patiënt of als naaste. Op deze ontmoetingsplek is iedereen die behoefte heeft aan samenzijn met lotgenoten van harte welkom. Er worden verschillende activiteiten gehouden, maar het is niet verplicht hieraan mee te doen. Houdt u niet van dat "geknutsel", dan kunt u ook terecht in het huiskamercafé voor een kop koffie of wat drinken, een gesprek of om er gewoon even te zijn.

Komt u binnenkort een keer langs?

Geopend: 5 dagdelen per week

dinsdag 09.30u. – 12.30u. 14.00u. - 17.00u.

19.30u. – 22.00u. (incidenteel)

donderdag 14.00u. – 17.00u.

19.30u. – 22.00u. (incidenteel)

Adres: Vechtgenotenhuis, Beerzerweg 5d, 7731PA Ommen

Namens de diaconieën

Jeugd en jongere gemeenteleden

Bijbel-Expo

'Een nieuwe eigentijdse tentoonstelling'

Van 28 september t/m 5 oktober 2016 in Vroomshoop!

De Bijbel-Expo is een multimedia avontuur dat de bezoeker meeneemt door de ontstaansgeschiedenis van het schrift en de wonderlijke wereld van de Bijbel op eigentijdse manier laat (her)ontdekken.

De tentoonstelling is opgebouwd uit 17 informatieve panelen over 't ontstaan van het schrift en verschillende interessante objectkasten (o.a. kleitabletten). Daarnaast zijn er audio- en computerstations. Hier kan de bezoeker zelf op ontdekking gaan in de wereld van de Bijbel.

Blikvanger is zonder meer een werkende kopie van de Gutenberg-drukpers.

In de filmruimte start de multimediarereis aan de hand van een aantal dynamische presentaties.

Een volledige rondleiding duurt 1½ uur.

Sinds de Expo haar deuren heeft geopend in 2006, hebben al ruim 30.000 mensen een bezoekje gebracht aan deze bijzondere tentoonstelling. De tentoonstelling is eigendom van de Belgische Evangelische Zending. De komst van de Bijbel-Expo naar Vroomshoop is een pilot van de BEZ (Belgische Evangelische Zending) in Nederland.

Deze unieke tentoonstelling is te bezichtigen! Waar?

Plaats: *‘t Lieniezer, Wingerd 10, 7681 JA Vroomshoop, Tel. 0546-644159*

Openingstijden: *overdag voor de scholen (op afspraak)*

Do. 29 en vrij. 30 sept. van 19.00 - 21.00 uur

Za. 1 okt. van 10.00 - 17.00 uur

Zo. 2 okt. gesloten

Ma. 3 t/m wo. 5 okt. van 19.00 - 21.00 uur

Toegang: *volwassenen en kinderen: € 2,00*

Op **dinsdagavond 27 sept.** zal *burgemeester C. Visser* om **19.00 uur** de Bijbel-Expo openen.

Wie daarbij aanwezig wil zijn, is van harte welkom!

Vanaf vrijdag 7 okt. staat de Expo in Wierden op scholengemeenschap 'De Passie', waarna de Expo op 14 okt. weer teruggaat naar Brussel.

Reserveringen en informatie:

Tel: 0546-646108

Email: Info.bijbel.expo@gmail.com

De Bijbel-Expo is voor iedereen zeer de moeite waard. De tentoonstelling is heel geschikt voor schoolklassen en jeugdgroepen. Er staan een aantal kundige gidsen ter beschikking om een boeiende en educatieve rondleiding te verzorgen.

Kom, reis & ontdek samen met ons het meest invloedrijke boek aller tijden ..., de geweldige geschiedenis van de Bijbel.

Uitnodiging zondagsschool "Eben-Haëzer".

De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. En wij beginnen ook weer. Op zondag 11 september a.s. is er voor de kinderen

van de basisschool tijdens de kerkdienst weer zondagsschool in Kerkelijk Centrum Het Anker. We beginnen om half 10. We gaan samen zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal en knutselen. Alle kinderen zijn welkom. Er is natuurlijk ook kindernevendienst.

Leiding zondagsschool "Eben-Haëzer".

Kinderkoor Stralende Sterren

Vrijdag 2 september begint ook het koor weer. We gaan om half 4 van start in Kerkelijk Centrum Het Anker. We maken kennis met Carlijn de Lange. Zij neemt het dirigerestokje over van Hilde Drees. Natuurlijk is dat eerst even wennen, zowel voor de kinderen als voor Carlijn. Maar zij heeft er veel zin in en met elkaar maken we er een mooi seizoen van!

Voor iedereen die graag wil zingen en 5 jaar is of ouder en het basisonderwijs volgt: je bent welkom om met ons mee te doen. Kom aan boord! Zoekt u contact met het koor, mail dan naar kinderkoorstralendesterren@gmail.com

vrijdag 2 september repetitie van 15.30 – 16.30 uur in KC Het Anker

zaterdag 8 oktober optreden in Krönnenzommer, Hellendoorn

zaterdag 29 oktober optreden in KC Irene.

zondag 13 november optreden in Sionskerk, Marienberg.

Groeten van Kinderkoor Stralende Sterren.



COMMISSIE KERKINACTIE VROOMSHOOP

Inleveren kaarten, postzegels, oude mobiele telefoons en cartridges
De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor projecten van Kerk in Actie of de Gereformeerde Zendingsbond.

Wat kunt u allemaal inleveren?

- * Geboortekaartjes
- * Ansichtkaarten (aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adresregel en frankering)
- * Alle zelfgemaakte kaarten (deze worden verkocht als materiaal voor weer nieuwe zelfgemaakte kaarten)
- * Alle kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels
Dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier dus niet van enige waarde, helaas.
- * Postzegels (Geen postzegels van ansichtkaarten afhalen. Kaart plus postzegel levert meer op dan beide apart)
Postzegels afknippen met minimaal één centimeter rondom
- * Oude mobiele telefoons, zonder snoeren en hoesjes
- * Cartridges (inktpatronen)

Het bedrijf Eeko repareert oude telefoons, zodat ze opnieuw verkocht kunnen worden. Oude telefoons leveren maximaal € 3,50 per stuk op. Voor oude cartridges ontvangt Kerk in Actie van het bedrijf Eeko een vergoeding.

Wat levert het op?

De kaarten en postzegels kunt u altijd in de daarvoor bestemde "kistjes" in beide kerken inleveren. In de zomerperiode staan er vanaf ongeveer eind juni t/m eind augustus extra kartonnen dozen om hier de oude telefoons en cartridges in te leveren.

In het bovenstaande overzicht kunt u zien dat het zeker nog de moeite waard is om dit te doen!

Seniorenkoor Jubilate zoekt dringend nieuwe leden.

Nadat het gemengde zangkoor "Zang en Vriendschap" helaas vorig jaar ophield te bestaan dreigt ook Seniorenkoor "Jubilate" door een dalend aantal (vooral mannelijke) leden in de gevarezone te komen. Dit koor richt zich, onder auspiciën van stichting "Zorgzaam Twenterand", met name op

mannen en vrouwen vanaf 50 jaar. Er zijn momenteel nog 30 actieve leden, waarvan 27 vrouwen en slechts 3 mannen. Het koor staat onder leiding van Wim Koelewijn uit Bathmen.

Graag roepen we iedereen die van zingen houdt op om lid te worden van ons gemengde koor. In het bijzonder doen we een beroep op de mannen. Misschien zijn er bij het grote mannenkoor CMK wel enkele mannen die daarnaast ook ons koor willen komen ondersteunen?

De repetities in Kerkelijk Centrum Irene zijn altijd op dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.15 uur, met tussentijds een kwartiertje koffie-/theepauze. Gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel.

Het repertoire bestaat momenteel voornamelijk uit geestelijke en klassieke liederen, maar we staan ook voor andere genres open. Per jaar treden we 6 tot 8 keer op in verzorgingstehuizen, kerken en korendagen.

Stap over de drempel en zing met ons mee! Of kom eens vrijblijvend een kijkje nemen tijdens een repetitie. We beginnen weer na de vakantie op dinsdag 6 september. Nadere informatie bij Riek Kottier (0546-643129) en Henk Bosch (06-37355035).

Open monumentendag in Het Anker te Vroomshoop

In het Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Hoofdstraat 35 te Vroomshoop is op Monumentendag, zaterdag 10 september, weer het nodige aan muziek te beleven. Om te beginnen is er van 10.00 uur tot 14.00 uur voor orgelliefhebbers de unieke mogelijkheid om op het monumentale Van Dam orgel te spelen.

De firma Van Dam bouwde in 1900 dit orgel, met één manueel en aangehangen pedaal. Op het orgel staan beelden uit 1884.

Flentrop restaureerde het orgel in 1977. In 2000 breidde Flentrop het orgel uit met een dwarswerk en een vrij pedaal. Daarbij werd gebruik gemaakt van origineel pijpwerk van Van Dam, afkomstig uit het orgel van de Bonifatiuskerk te Medenblik.

Om 14.30 uur beginnen Esther van der Schee, Rein Vos van Avezathe en Albert Wessels met hun traditionele Monumentendagmuziek voor viool, orgel/piano en zang.

Esther en Rein vormen sinds 2006 een duo. Wekelijks repeteren zij in Vroomshoop.

Hun repertoire varieert van Barok tot Laat Romantiek. Ongeveer tien keer per jaar treden zij op.

Samenwerking met Albert is in 2013 ontstaan. Met veel plezier vormen zij een regelmatig gevraagd gelegenheidstrio.

Op 10 september brengen Esther, Albert en Rein muziek van o.a. Händel, Bach, Shostakovich en Schnittke ten gehore.

De toegang is gratis.

Twenterand Zingt met 30 koren.

"Twenterand Zingt", het tweejaarlijkse evenement waarbij maar liefst 30 koren voor u optreden wordt zaterdag 1 oktober herhaald. Verschillende koren uit Vroomshoop doen hieraan mee. Dit jaar vindt het evenement plaats op 3 locaties in het centrum van Vroomshoop, te weten: Het Punt, en de Kerkelijke Centra Het Anker en Irene. Deze locaties liggen op loopafstand. U kunt dus makkelijk wisselen van locatie en daarmee een eigen programma samenstellen. Op alle locaties begint het evenement om 11.00u en eindigt het om 17.00u. "Twenterand Zingt" wordt georganiseerd door de Lionsclub Twenterand. De opbrengst gaat dit jaar naar woonvorm De Baalderborg in Vroomshoop en Den Ham.

Bustour seniorenmiddag.

Oranjevereniging Vroomshoop organiseert samen met Twenterand Tour op donderdag 8 sept. een bustour & seniorenmiddag.

De 4 uur durende bustocht voor senioren gaat dit jaar door de prachtige grensstreek en het Vechtdal.

Aanmelden en info. bij M. Brederode tel 06-24412782.

Deelname per persoon € 10,= incl. koffie, krentenbrood, belegde broodjes en gratis toegang seniorenmiddag.

De seniorenmiddag voor leden van de Oranjevereniging is gratis, voor niet leden € 5,= p.p.

Meer info zie folder: Feestweek Vroomshoop

Lezing prof. Dr. Herman Selderhuis over 500 jaar Reformatie

In het seizoen 2016-2017 zal er binnen de PKN-kerken van Ommen volop aandacht zijn voor de herdenking van de start van de Reformatie. Inspelend op het thema '500 jaar Protestant' zullen cursussen, lezingen, filmavonden, een Luthermaaltijd e.a. gehouden worden.

Gestart wordt op dinsdagavond 4 oktober met een lezing door prof. dr. Herman Selderhuis.

Onder de titel 'Luther, Calvijn en ik. 500 jaar Reformatie en de Kerk vandaag' zal hij ingaan op het ontstaan van de Reformatie en de protestantse ontwikkelingen tot de dag van vandaag. Hoe protestant zijn wij (nog)? Herman Selderhuis is professor Kerkgeschiedenis en Kerkrecht aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Hij is deskundig op gebied van de Reformatie. De lezingavond wordt gehouden in het Hervormd Centrum, Prinses Julianastraat 8 te Ommen, start 19.45 uur. Informatie en aanmelden via dsdehaan@pkn-ommen.nl, tel.: [0529-452235](tel:0529-452235). Zie ook: www.pkn-ommen.nl/groepen/CommissieVorming

'Café Doodgewoon', inloopavond in Almelo

Op **maandagavond 5 september a.s.** organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente voor ongeneeslijk zieken en hun naasten een **Café Doodgewoon** in **Almelo**. Het thema van deze avond is: **'Rouw en verlies bij ziekte'**.

Café Doodgewoon vindt plaats in **Medisch Centrum De Kolk**, Bornerbroeksestraat 38-46 te Almelo. Aanvang **19.30 uur** (zaal open vanaf 19.00 uur). De avond is kostenloos en aanmelding vooraf is niet nodig. Voor meer informatie kunt u bellen met:

Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinator, tel. 088 708 32 26

Bijbelleesrooster

Zondag	04 september	1 Timoteüs 1: 1-11
Maandag	05 september	1 Timoteüs 1: 12-20
Dinsdag	06 september	1 Timoteüs 2: 1- 7
Woensdag	07 september	1 Timoteüs 2: 8- 15
Donderdag	08 september	1 Timoteüs 3: 1- 13
Vrijdag	09 september	1 Timoteüs 3: 14 - 4: 10
Zaterdag	10 september	Lucas 14: 25- 35
Zondag	11 september	Lucas 15: 1- 10
Maandag	12 september	Lucas 15: 11- 32
Dinsdag	13 september	1 Timoteüs 4: 11 – 5: 2
Woensdag	14 september	1 Timoteüs 5: 3- 16
Donderdag	15 september	1 Timoteüs 5: 17- 25
Vrijdag	16 september	1 Timoteüs 6: 1-10
Zaterdag	17 september	1 Timoteüs 6: 11-21