

Jaargang 11 nummer 7 van vrijdag 8 april 2016.

Redactie Kerkbode:

Mevr. A. Uilhoorn-Kamp

Ds. J.A. Antonides

Mevr. W. Hoogenkamp- de Groot

Mevr. A. Pannen-Hamberg

Dhr. A. Rotman

Kopij voor 12.00 uur maandagmorgen 18 apr. 2016 inleveren bij:

Winy Hoogenkamp, De Nijverheid 56, tel.: 644412 of Anita Pannen, Zicht 31, 7671 ND Vr'veen, tel.: 645004, kerkbode@protestantsvroomshoop.nl

Deze Kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 3 weken.

Website: www.protestantsvroomshoop.nl

Abonnementen en Ledenadministratie Geref. Kerk : H. van 't Ende,

De Kievit 2, tel.: 644842, ledenadministratiegk@online.nl. Vragen over

incasso's kerkbalans, solidariteitskas, Kerkbode etc.: Henk Jan Schutte,

tel.: 604574, schutte_henkjan@hotmail.com (alleen Geref. leden).

Abonnementen en Ledenadministratie Herv. Gemeente:

G.J. Meijerink, Beukenhoek 4, tel.: 641530

kerkelijkbureau@hervormdvroomshoop.nl

Bez. Kerkbode: R. Geerligs, Johan Frisostraat 6, tel: 642270.

OM OVER NA TE DENKEN

VOORBIJGANGERS

Er zijn van die mensen die je één keer ontmoet in je leven en van wie je verder nooit meer iets hoort.

Soms zijn dat mensen die even heel belangrijk waren; veelzeggend of veelbetekenend.

Waar zijn ze? Hoe is het verder met hen gegaan?

Terwijl Pilatus het volk laat kiezen tussen Jezus en Barabbas, krijgt hij een boodschap van zijn vrouw: *Laat je niet in met die rechtvaardige! Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan / lijden.* U weet hoe het verder gegaan is, maar niet met de vrouw van Pilatus. Heeft ze nog meer gedroomd? Heeft ze Pilatus hier verder over gesproken en wat hebben ze dan tegen elkaar gezegd? Was ze er bij toen

Jezus gekruisigd werd? Weet ze van zijn opstanding? Is ze een volgeling van Jezus geworden?

Nog zo'n voorbijganger: een man uit Cyrene, Simon. Simon van Cyrene werd gedwongen om het kruis van Jezus te dragen. Hij koos daar niet voor; hij werd gedwongen. Verkeerde tijd, verkeerde plaats, zou je denken. Of toch niet? Is hij blijven kijken naar de kruisiging? En toen hij thuis kwam – wat heeft hij verteld; of wisten ze het al? Marcus weet te vertellen dat Simon de vader is van Alexander en Rufus; hun namen (zijn het dezelfde personen?) kom je nog een enkele keer tegen in het Nieuwe Testament. Als hun vader inderdaad Simon van Cyrene is – is dat kruisdragen dan van invloed geweest op hun geloofsgesprek?

En dan die beide gekruisigden naast Jezus – die ene, samen met Jezus in het paradijs; maar die andere? Wat is er van die andere geworden? Je hoort hem niet meer, maar wat is er in de stilte gebeurd? Wat, toen hun beenderen gebroken werden? Zijn ook zij begraven? En hoe was het om Jezus in het paradijs weer te ontmoeten?

Er zullen er nog wel meer zijn: mensen die zo maar één enkele keer al dan niet met name genoemd worden in de Bijbel en van wie je nooit meer iets hoort.

Zo gaat het nu eenmaal, toen en nu. Zo maar een enkele keer is iemand voor je van betekenis; of van betekenis in het wereldgebeuren. Verder niet. Mensen zijn voorbijgangers op weg naar de eeuwigheid. Goed te weten dat zij daar bekend zijn bij de Eeuwige, bij Jezus. Hij is in onze tijd van betekenis voor de eeuwigheid.

Ds. F. Schipper

Zondag 10 april. Kleur Wit.

09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker. Doopdienst.**

De Heilige Doop zal worden bediend aan: *Zoë Wilrieke Marissen, Julia Marsman en Mikai Lauran Mathéas Schumer.*

Kindernevendienst: Marjan Kamphuis en Anja Kleinjan. .

Kinderoppas: Marjan en Anneke Kamphuis.

09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene.**

Organist: Dhr. R. Vos van Avezathe.

Knd.: Miriam/Mirthe Strijker en Lars Elzinga.

Kinderoppas: Roswitha van Goor en Ineke Kleinlugtenbelt.

19.00 uur: Dhr. R. Grevelink in Kerkelijk Centrum **Irene. Jeugddienst.**

Thema: "Leeft Jezus al in jou?!" M.m.v. Combo 4.

Collecten: diaconie (jeugdwerk), uitgang: kerkrentmeesters.

Jeugddienst 10 april

"**Leeft Jezus al in jou ?!**" is op 10 april om 19.00 uur het thema voor de jeugddienst in Kerkelijk Centrum Irene.

In de vorige jeugddienst (The Passion) werd aan het begin het volgende aan u verteld:

Waarom bent u gekomen, u weet waarschijnlijk al hoe het afloopt. En toch bent u er! Is dit verhaal dan nog relevant? JA! Juist in deze tijd zou Jezus zich thuis voelen. Hier in Vroomshoop. Jezus bracht ware verbinding en gerechtigheid voor iedereen. Jezus bracht mensen samen en streed voor zijn ideaal en ons huidige geloof! The Passion is het verhaal van lijden en ultieme opoffering. Maar ook het verhaal van liefde en kracht. Want zelfs nu, anno 2016, praten wij er nog steeds over.

Velen van u waren er op 13 maart tijdens The Passion. Waarom was u er? Voor de muziek of toch ook voor het verhaal dat verteld werd? In de jeugddienst van 10 april gaan we door met het verhaal. Nu is de vraag: *Leeft Jezus al in jou?!* Jeugddiensten zijn kerkdiensten in een modern jasje. Zo wordt er op een begrijpelijke manier uitleg gegeven over het thema door de heer Richard Grevelink. Een muzikaal combo zal ons begeleiden. Als u de vorige keer voor de muziek kwam, dan zal Combo 4 u zeker ook bevallen.

Kortom, genoeg redenen om op 10 april naar de jeugddienst te komen in Kerkelijk Centrum Irene. We beginnen om 19.00 uur en hopen dat de kerk weer goed gevuld zal zijn.

Zondag 17 april. Kleur Wit.

09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Het Anker.**

Kindernevendienst: Jacqueline Timmerman en Marike de Boer.

Kinderopas: Germa Jansen en Gosien Antonides.

09.30 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum **Irene. Doopdienst.**

De Heilige Doop zal worden bediend aan: *Jayden Raduca* en *Seb Ribberink.*

Organist: Mw. Alice Oosterveen. M.m.v. een combo.

Knd.: Helsa de Jonge en Thea van 't Oever.

Kinderopas: Angelique Bos en Jannemiek Uitzetter.

19.00 uur: Ds. H. de Haan, Den Ham, in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.

Collecten: Het Anker: diaconie, uitgang: kerkrentmeesters.

Irene: diaconie (jeugdwerk), uitgang: kerkrentmeesters.

Vrijdag 22 april 2016.

15.00 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in het Witte Kerkje, Geerdijk 19b, Den Ham.

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van

Bertus Smit en *Jannie Botter*.

M.m.v. een gelegenheidsband o.l.v. Peter Botter.

MEDEDELINGEN

Kerkelijk Centrum Het Anker

Scriba: Anita Timmer, tel. 64 24 10

E-Mail: anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl



Onze zieken:

Revalidatiecentrum Roessingh, Roessingsbleekweg 33, 7522 AH Enschede

Dhr. J.B.M. van den Poll, Julianaplein 22, 7681 AW , 3^{de} etage, k. 8

Verpleeghuis 't Haarhuus, Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar

Mw. E. Bosch-van Harn, P.M. Hackstraat 77, 7676 BK Westerhaar

Verpleeghuis Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo

Mw. J. Endeman-van Tuinen, Linderveld 3, 7681 RA, afd. Singraven

Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn

Mw. J. van Staalduinen-Gerrits, De Platanen 5, 7681 HG, De Schöppe, k. 4

Hospice Noetsele, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn

Mw. A. Wetering-Lubbers, Hammerstraat 79, 7681 DB

Zorgcentrum 't Welgelegen, Voorstraat 2, 7783 AM Gramsbergen

Mw. D. Stroomberg-Ekkel, Vierzonenweg 31, 7681 DZ, Anerweerd k.101

Thuisgekomen uit het ziekenhuis of verpleeginrichting:

Dhr. T. de Jong, Wollegras 10, 7681 CC

Dhr. H.W. Klaren, Kolkmanweg 3, 7681 EG

Dhr. H.J. Poffers, De Nijverheid 19, 7681 MA

Onze jarigen:

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

11 apr. Mevr. M. van der Veen–Pierik, Oranjeplein 5/03, 7681AZ (85)

12 apr. Mevr. B. Hankamp–Pekkeriet, Lindenlaan 40, 7681RG (86)

13 apr. Dhr. R.G. Kuilder, Dreef 1, 7681CR (80)

14 apr. Mevr. T. Kamphuis–Poelarends, Stobbelaan 29, 7681ZN (85)

14 apr. Dhr. J.L. Broekhuis, Stobbelaan 7, 7681ZN (87)

22 apr. Mevr. E. Smelt, Oranjeplein 5/16, 7681AZ (92)

23 apr. Mevr. J.H. Weijers–Zandvoort, W. Alexanderplein 10, 7681XB (82)

**WIJK 1: Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36,
7681 DJ Vroomshoop, Tel: 0546-643139**

Vrije dag: maandag

e-mailadres: f.schipper@protestantsvroomshoop.nl

Bijbelkring

De Bijbelkring komt nog één keer voor de zomer bijeen en wel op dinsdag 19 april, om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.

We lezen het boek Prediker verder in hoofdstuk 7.

Van harte welkom.

Afwezig

In de komende weken volg ik de cursus "*De evangelische beweging als spiegel*". Daarvoor moet er thuis veel gelezen worden en ben ik drie dagen afwezig, de eerste keer op donderdag 14 april.

Hokjesman

Nog nooit had ik van hem gehoord, totdat ik hem onlangs op de televisie zag. Hij trok rond door Drenthe, de provincie waar ik tien jaar lang woonde. Het is niet ver van hier, zoals het ook niet ver was van waar ik voor die tijd woonde; en toch, soms, een wereld van verschil. Overijssel –

noordwest of noordoost – is anders. Of is Drenthe anders? Het is maar hoe je het bekijkt. Overigens, in Drenthe is er ook verschil; er is veen en er is zand en ook dat is een wereld van verschil, zoals het ook een wereld van verschil is of je in Overijssel op het veen of op het zand bent geboren en opgegroeid. U herkent het wellicht. Zelf ben ik geboren in het westen van Noord-Brabant uit Hollandse ouders en via de Veluwe en het eiland Goeree-Overflakkee in Dordrecht opgegroeid. Je neemt wat mee van je verleden, een leven lang.

F. Schipper

**WIJK 2: Ds. J.A. Antonides, Boshoeck 45, 7681 GT
Tel/ Voicemail: 64 66 29 (Fax: 645801)**

Goede telefonische trefkans : 12.45-13.15 uur.

Vrije dag : zaterdag.

E-mailadressen: <mailto:j.a.antonides@protestantsvroomshoop.nl>
johangosien@cs.com , ja.ant.58@gmail.com

In memoriam.

Van ons is heengegaan op 22 maart 2016: JANNA GERRITS - TEN NAPEL, *Nini*, echtgenote van dhr. J. Gerrits, Prinsenkamp 93, Vroomshoop, op de leeftijd van 69 jaar.

In de Stille Week overleed ze, en op de Stille Zaterdag was er in de uitvaart het afscheid; met verdriet maar ook met veel dierbare herinneringen aan deze lieve vrouw, zorgzame moeder, en trotse oma. Op een bijna, ... Bijbels gesproken ... , "sterke" leeftijd, want ze was op weg naar de zeventig. Daarmee, met zulke kanten van liefde en zorg en trots, werd op de kaart ervan blijk gegeven, dat ze, van zich af kijkend, oog had voor haar naasten rondom haar. Dus zo gezien was ook de foto van haar hand in die van haar man, uit haar allerlaatste dagdelen hier in de schepping (in het ziekenhuis) en op de kaart zeer op z'n plaats; en bovendien wisten we uit Bijbelse beloften en tijdens ons voorbereidingsgesprek voor de uitvaart, hoe de herderlijke Hand van God ons als mensen vasthoudt, als we hoofd en oog omhoog wenden. Achter de wolken, en Hij neemt menselijke handen mee naar ginds. En in dit verband noemden we drie liederen aan elkaar. Ondertussen begrepen we uit de kaart: Het aardse einde van Nini nam hier haar moedig strijden en

lijden van haar af; voor haar naaste omgeving was er, voordat dit einde kwam, tegelijk het besef: zij redt het niet, hier in het aardse. Maar, Godzijdank: uit Bijbelse beloften zijn er nieuw uitzicht, perspectief, eeuwige dimensie, hemel toegezegd voor wie gelooft. Na ons hele leven, zoals gespiegeld in Psalm 139, komt er ook een Paasbelofte achteraan: na Stille Zaterdag is door de opstanding van Jezus op Pasen later de volmaakte paradijs tuin beloofd, heel troostvol; ja, we mogen Hem volgen tot in een nieuw, eeuwig leven bij God. -- Ter nagedachtenis aan Nini werd er - na onze dank-liturgie aan God over haar en vanuit ons als christelijke gemeente - , verderop tijdens de plechtigheid in De Larijs, door de kinderen en met een enkel opvallend detail, persoonlijk nog e.e.a. naar voren gehaald; tevoren hadden ze zich intern bezonnen op de uitvoeriger hoofdlijn, zoals: het opgroeien van Nini in een groot gezin, met een meemaken van zorgen, verdriet, plezier; het werken tijdens haar jeugd, in de textiel en bevriend met een buurmeisje; het leren kennen van en het trouwen met haar man; een gezin mogen hebben, en later vanuit navolgende gezinnen: de kleinkinderen, op wie ze trots was en ze was met hen begaan; over warme saamhorigheid tussen haar en haar man, ook toen er persoonlijke verliezen en leegte kwamen, omdat leeftijdsgenoten heengingen, uit familie of uit vrienden; of niet te vergeten: toen de nog jonge Anja overleed, een zozeer ondraaglijk feit; over Nini's ziek worden en moed, en toch nog zoeken door haar naar fijne momenten, over een niet te winnen strijd tegen de recente ziekte, en over haar ogen te moeten sluiten, omringd door haar naasten. -- In de liturgie, voorafgaand dus aan herinneringen, lieten we de eerste twaalf verzen van Psalm 139 tot ons spreken, ter vertroosting. Voor God is niets verborgen, Hij is er altijd bij. Wij zoeken naar juiste wegen, met ons pogen. Met struikelen menigmaal. Met onbeantwoorde vragen. Maar, er is hoop, want na Psalm 139 klinkt later in het evangelie, dat Jezus helemaal voor ons Weg, Waarheid, Leven, Licht e.a. is. Als we dit meekrijgen uit de Geest, stralen of straalden we warmte uit. En door Jezus' kruisiging ter vergeving en door de Paasbelofte worden donker en duisternis omgezet in licht. Want we zijn onder Gods hoede, in tijd en eeuwigheid. Wandelend in het licht met Jezus. Dierbaren ginds terugziend. Een wonderbaarlijk hart onder riem.

Ds. Antonides.

Groet.

Samen kijken we terug op de zo belangrijke en veelzeggende Pasen, vergezeld van hartelijke dank aan alle, alle medewerk(st)ers. Ook zijn we heel dankbaar, dat er alvast enkele ambtsdragers zich wilden beschikbaar stellen vanuit u als onze gemeente, en bevestigd werden. Zo is het alvast krachtiger geworden in de kerkenraad, op het vlak van voorzitterschap en ook kerkrentmeesterlijk. Ondertussen blijven we verder op zoek naar andere beschikbare mensen, zoals: ouderlingen in de sectoren. Want dat uitbreiden ambtshalve is nog steeds noodzaak voor de toekomst en versteviging van uw/onze gemeente. Alle goeds voor u en jullie, en veel dank ook voor de schriftelijke Paaswensen;

met hartelijke groeten, ds. J.A. Antonides en familie.

Bevestiging ambtsdragers

In de dienst van zondagochtend 3 april zijn vier nieuwe ambtsdragers bevestigd:

Als ouderling (voorzitter kerkenraad):

Mevrouw G.H. de Olde, Klimop 10

Als ouderling-kerkrentmeester:

De heer J.A. Berkhof, Tonnendijk 2a

De heer K. Boes, Oranjestraat 22

De heer A. Wessels, De Grutto 19

We zijn blij met 4 nieuwe ambtsdragers en wensen hen Gods zegen toe bij hun werkzaamheden.

Doopdienst 10 april a.s.

In de dienst van zondag 10 april a.s. zal de Heilige Doop bediend worden aan:

Zoë Wilrieke Marissen, geboren op 9 maart 2016. Zij is de dochter van Kristian Marissen en Esther Marissen-Bos. Hun adres is Kwartelhoek 6 in Vroomshoop.

Julia Marsman, geboren op 6 februari 2016. Zij is de dochter van Marcel Marsman en Anne Heuver. Hun adres is Julianastraat 74 in Vroomshoop.

Mikai Lauran Mathéas Schumer, geboren op 5 februari 2016. Hij is de zoon van Luuk-Jan Schumer en Laura Schumer-Post. Hun adres is Esdoornlaan 62 in Vroomshoop.

Volgende doopdienst:

De eerstvolgende doopdienst, waarin ds. Antonides hoopt voor te gaan, zal worden gehouden op zondag 12 juni a.s.

Aangifte voor deze doopdienst kan bij Anita Timmer, Boegstaete 4, tel.: 642410 of via anitaticimmer@protestantsvroomshoop.nl.

GOEDERENMARKT 2016

De activiteitencommissie van Het Anker, organiseert haar jaarlijkse GOEDERENMARKT op zaterdag 7 mei 2016, op het KERKPLEIN achter de Kerk, van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Wanneer u nog BRUIKBARE GOEDEREN heeft, die u kwijt wilt, kunt u dit doorgeven aan onderstaand adres:

Mans Hekman tel.: 643519 of 0620407319.

Graag doorbellen voor vrijdag van elke ophaaldag!!

De ophaaldag is: zaterdagmorgen, tussen 9.00 uur en 12.00 uur op 23 april. In verband met personele bezetting, vragen wij u vriendelijk, indien mogelijk uw goederen zelf te brengen. Dit kan op bovengenoemde data en tijd! Vrijwilligers van de commissie nemen de goederen in ontvangst achter de kerk. Wilt u op een ander tijdstip van uw spullen af, bel dan met Mans Hekman (tel.nr. zie hierboven).

Opmerking:

De commissie vraagt aanbieders van goederen, onderstaande goederen niet aan te bieden:

BANKSTELLEN, KASTEN, BEDDEN, BLOEMPOTTEN, TUINMEUBELEN, deze goederen zijn niet verkoopbaar, en worden derhalve niet meegenomen.

Oud ijzer mag wel bij ons worden ingeleverd.

Op de markt zal ook een veiling worden gehouden.

Tijdens de goederenmarkt zal het RAD VAN AVONTUUR worden gedraaid. Gemeenteleden worden uitgenodigd "PRIJZEN" te leveren, in de vorm van een eigengebakken taart, cake, of het leveren van boodschappen, of iets dergelijks. Doet u deze keer ook mee!!

U kunt de PRIJZEN op zaterdagmorgen 23 april of vrijdagmiddag 6 mei inleveren bij de vrijwilligers achter de kerk. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Wij zijn voor deze rommelmarkt nog op zoek naar meer vrijwilligers. Lijkt het u leuk om ook te helpen met de rommelmarkt, geef u dan op bij één van de commissieleden. Ook nieuwe/goede ideeën zijn van harte welkom. Ook Kerk in Actie staat op de rommelmarkt met een kraam met kinderkleding (hierover later meer in de kerkbode).

De brei- en haakkraam.

Evenals vorig jaar is er ook dit jaar weer een kraam met zelf gebreide en gehaakte spullen op de goederenmarkt aanwezig.

De opbrengst van de verkoop gaat naar de kerk. Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar bollen en restanten brei/haakgaren.

Brei/haaknaalden, knoopjes enz. Ook poppen zijn van harte welkom.

Voor deze poppen haken en breien we ook kleertjes.

Hebt u nog iets van dit alles thuis liggen en wilt u het weggeven?

* Wilt u het dan meegeven als men bij u komt om de spullen voor de goederenmarkt te halen? Wilt u de wol enz. even in een apart zakje of doosje meegeven, zo houden we goed overzicht.

* Of,...u kunt het brengen op de zaterdagen die zijn aangegeven in het stukje voor de goederenmarkt.

* u mag het ook thuis brengen bij Gea Kelder, Esdoornlaan 44, Vroomshoop.

* Tevens zal er tijdens de goederenmarkt een doos staan waar u wol/garen brei/haalnaalden enz. in kunt leveren.

Als u het leuk vindt om ook mee te breien, haken, te borduren, of iets te maken met smyrna , kunt u contact opnemen met Gea Kelder, tel: 0546-644920.

De activiteitencommissie van Het Anker.

Verantwoording van de giften

Voor de kerk ontving ds. Schipper twee keer € 20,- en een keer € 30,-.

Namens de contactpersonen werd in ontvangst genomen door: mevr.

Knol €5,- (waar nodig), mevr. De Jonge-Westerik € 20,- (diaconie) en

mevr. Davenschot € 10,- (vrije besteding). Hartelijk dank.

Collecte Heilig Avondmaal

De collecte voor de Stichting Mensenkinderen heeft €116,20 opgebracht.

Collecteopbrengsten diaconie:

Januari	03 Diaconie	€ 272,16
	10 Jeugdwerk	€ 126,96
	17 Diaconie	€ 105,96
	17 Vluchtelingenwerk Twenterand (HA)	€ 322,31
	24 Bloemengroet	€ 117,83
Februari	31 Missionair Werk	€ 261,28
	07 Werelddiaconaat	€ 380,63
	14 Jeugdwerk	€ 133,76
	21 Zending	€ 157,75
Maart	28 Diaconie	€ 123,35
	06 Bloemengroet	€ 289,62
	09 St Anak-Anak (Biddag)	€ 148,53
	13 Binnenlands Diaconaat	€ 103,45
	20 Diaconie	€ 189,43
	25 St. Mensenkinderen (HA)	€ 116,20
27 Diaconie	€ 131,42	
27 Project Save	€ 250,07	

Kerkrentmeesterlijke collectes van maart:

06 maart € 235,86	20 maart € 184,67
09 maart € 60,25	25 maart € 61,00
13 maart € 95,05	27 maart € 291,53



MEDEDELINGEN

Kerkelijk Centrum Irene

Scriba: mw. T. Oosterveen-Tolman, tel. 64 45 16

E-mail: theoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

Bloemengroet:

10 april: Mevr. G. Schutte-Schonewille, Stobbelaan 45

17 april: Mevr. P.G. Oldegbers-de Vries, Mauritsstraat 22

Jeugdcollectanten:

10-4:

1. Hannah Wemekamp
2. Jenneke Wemekamp
3. Nick de Boer
4. Britt de Boer
5. Myrthe van Laar
6. Lionne van Laar

17-4:

1. Rick Kaas
2. Sanne Oelen
3. Damian Kottier
4. Naomi Ekkel
5. Sander van Haarst
6. Marleen van Haarst

Verjaardagsfonds:

10-4 t/m 16-4:

Hoofdcollectant:

Mevr. W.J. Hoogenkamp-de Groot

Collectrices:

Mevr. R.J. Jurjens-de Lange

Mevr. D.J. Jacobs-Meijerink

Mevr. L. Kolkman-Valk

17-4 t/m 23-4:

Hoofdcollectant:

Mevr. W. Westerink-Stegeman

Collectrices:

Mevr. M.J. Peters-Vrijlink

Mevr. L. Kikkert-van Zwol

Mevr. A. de Vries-IJspeert

Mevr. J.J.A. Hankamp-de Boer

Kerkelijke stand:

Verhuisd

Dhr. J. Jansen geb. 15-07-1941 en Mw. D. Jansen-Hogenkamp geb. 16-10-1946 van Wilgenhoek 2 naar Hammerstraat 87, 7681 DB Vroomshoop.

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

10-04: Dhr. H. Middag, Linderflier 48, 7681 ZM, 80 jaar

11-04: Mevr. G.J. Schutte-Kuiper, Kosterkamp 4, 7683 VV Den Ham, 90 jaar

18-04: Mevr. J. Schoten-de Groot, Oranjestraat 8, 7681 DM, 83 jaar

Opbrengst collecten:

Zondag 20 maart: diaconie € 190,46; kerkrentmeesters € 111,30

Vrijdag 25 maart: avondmaalscollecte € 428,04; Flierborgh € 70,15

Zondag 27 maart: diaconie € 267,95; kerkrentmeesters € 164,60;
evangelisatie € 218,18

Zondag 3 april: diaconie € 165,53; kerkrentmeesters € 116,64

WIJK A : Ds. J.A. Droogendijk, Pres Kennedystraat 6, 7681 EX
Telefoon: 0546-625117, E-mail:
j.a.droogendijk@kpnmail.nl
Vrije dag: zaterdag

Bij de kerkdiensten

Zondag 10 april

Voor deze zondag worden verschillende Bijbelgedeelten aangegeven. Waarschijnlijk zal het in de kindernevendienst gaan over verschijningen van Jezus (Lucas 24 : 35 – 48). Ik kies voor Openbaring 5; daarin gaat het over de verzegelde boekrol en het Lam. Met dat Lam wordt Jezus Christus bedoeld. Hij krijgt de boekrol overhandigd, die staat voor de toekomst. Hij mag die aan laten breken door de zegels te openen waarmee de boekrol verzegeld is. Er komen dus grote onderwerpen aan de orde.

Weekend vrij

Van vrijdag 15 tot en met maandag 18 april zijn wij een weekend weg. Dat is niet zo heel lang en waarschijnlijk merkt u er niets van. Maar als het nodig is, nemen collega's waar.

JAD

WIJK B: Ds. D.J.D. Kroeze, Frederik Hendrikstraat 19, 7681 GE
tel.: 785453, mobiel 06-168 563 92
e-mailadres: djd.kroeze@telfort.nl
Vaste vrije dag: Dinsdag.

Zondag 17 april, doop van Jayden en Seb

In deze dienst mogen we twee kinderen van God dopen:

Jayden Tyler Raduca, zoon van Sile Raduca en Johanneke Kuilder, Prinsenkamp 102, 7681BH Vroomshoop, geboren op 1 december 2015.

en:

Seb Siebe Ribberink, zoon van Richard en Linda Ribberink-Van Duren, broertje van Tijn en Evi, Wilgenhoek 49, 7681RR Vroomshoop, geboren op 23 februari.

Jezus spreekt bij het licht van de kandelaar, dat hij de Messias is (Joh. 10:22-30). Maar hij is anders dan de mensen verwachten. God komt niet altijd zoals we verwachten. Liever niet eigenlijk. Je kunt zeggen: de doop is altijd een teken van Gods verbondenheid en trouw. Hij houdt immers van ieder mensenkind. Maar wat dat betekent in een mensenleven is voor ieder weer anders. Dat geldt ook voor de doopouders: ieder beleeft het wonder op een eigen manier. Samen horen we bij God. Dat mag licht in ons hart zijn!

Vrijdag 22 april, Trouwdienst Bertus Smit en Jannie Botter

Trouw niet voor je 40 bent, zeg ik altijd maar - met gezonde zelfspot. Maar dat kan ook betekenen dat je extra gelukkig bent omdat je alsnog de ware vindt. Voor Bertus en Jannie geldt dat, en daarom maken ze er een heerlijk dagje van met alle mensen van wie ze houden. En de twee eersten in hun leven zijn natuurlijk Roxana en Yoëlle, de twee dochters van Jannie, die delen in hun liefde en trouw. Ook zij zien enorm uit naar deze dag! Het wordt een waar feest in en rond het Witte Kerkje in Geerdijk, waar ze alles doen: gemeente, kerk, en gezelligheid. Laten we over die dag een zegen vragen, maar vooral over de liefde en trouw die zij hebben en beloven voor de toekomst! Op het kaartje staat Jeremia 29:11: *Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.*

Het adres van Bertus en Jannie is: Vondelstraat 41, 7671 ZG Vriezenveen.

Meeleven

Dhr. M. van der Kolk, Vriezenveenseweg 48, verblijft al een tijd in het Meulenbelt in Almelo na zijn hersenattack afgelopen december. Eerst ter revalidatie. Lichamelijk is hij nog behoorlijk vooruit gegaan, maar helaas is het korte geheugen er niet meer. Er wordt gezocht naar een passende woonplek en hij stelt bezoek zeker op prijs. De komende tijd blijft hij nog in *het Meulenbelt, Everloo kamer 8, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo.*

Dhr. J. Post, Willem Alexanderplein 38, 7681XB, is als het goed is bij het uitkomen van deze Kerkbode thuis na een week ziekenhuis. Een plek waar hij beter kan zijn en bijkomen. De uitslag van een onderzoek was niet

goed, en nu is het verder onderzoeken en kijken naar mogelijkheden. We wensen hem en de zijnen sterkte.

Gedicht dat ik schreef voor de Goede Vrijdag dienst:

*Wat een brood, wat een beker
Wat een bloedig angst en beven
Wat een strijd die is gestreden
op een weg hard en onzeker*

*Wat een einde, wat een kracht
Wat een dood, wat een leven
Wat een warmend hart gegeven
in een stille, koude nacht*

*Wat een kracht, wat een zwakte
Wat een trouw, wat een verraad
Wat een nacht, vol van kwaad,
vol van liefde, vol van haat*

*Zal dood ooit leven geven?
Zal kapot ooit liefde heten?
Ontvlamt hier iets in de duisternis?
en wat, als dat voor altijd is?*

Ds. David Kroeze

OMZIEN NAAR ELKAAR

Voor een lid van onze gemeente is de diaconie op zoek naar iemand die 1 keer in de 2 weken (ongeveer) eten wil koken voor deze persoon, die daar zelf door een lichamelijke beperking niet toe in staat is. In het kader van omzien naar elkaar zou het fijn zijn als we mensen op deze manier kunnen helpen, en onze betrokkenheid kunnen tonen.

Namens de diaconie,

Renate Meijerink 645568/ renatemeijerink@hotmail.com

Bedankt!

Ons briljante huwelijksjubileum is voor ons en onze familie een onvergetelijk feest geworden, waar wij in grote dankbaarheid op terugzien.

Voor uw felicitaties in de vorm van een telefoontje, kaarten en allerlei attenties danken wij u hartelijk.

Met vriendelijke groeten, familie Alberts-Faber



Gezamenlijke Mededelingen



Agenda

- | | | |
|------------|---------|---|
| 11-04-2016 | 19.45u. | V&T-vergadering, in KCI |
| 11-04-2016 | 20.00u. | ditmaal geen vergadering Kerk en Israëlie. |
| 13-04-2016 | 09.30u. | woensdagochtend-gespreksgroep V&T, in KCI |
| 13-04-2016 |u. | excursie Hvg "Ruth" |
| 13-04-2016 | 19.30u. | vergadering consistorie/ouderlingenberaad, in KCI |
| 13-04-2016 | 19.30u. | college kerkrentmeesters in KCHA |
| 16-04-2016 | 12.45u. | uitje vanuit onze V&T - commissie |
| 16-04-2016 | | landelijke pastorale dag Zwolle |
| 18-04-2016 | 19.30u. | SOW diaconie in KCI |
| 18-04-2016 | 19.30u. | college kerkrentmeesters in KCI |
| 19-04-2016 | 20.00u. | Bijbelkring, in KCHA |
| 20-04-2016 | 19.30u. | grote kerkenraad in KCHA |
| 20-04-2016 | 19.30u. | Hvg "Ruth", in KCHA |
| 21-04-2016 | 09.00u. | voorgangers-overleg, in KCI |
| 21-04-2016 | 19.45u. | classis, elders |

Mooi gebaar!

Afgelopen zaterdag, tijdens het rondbrengen van de paasattenties, werden we verrast met een gift van € 20,00. In overleg met de familie is besloten dit te besteden voor het aanstaande clubkamp van de jeugd.

Jongerenwerk

Het clubkamp is weer voorbij. Een weekend met prachtig weer, veel plezier, en weinig slaap... Een weekend met de traditionele bonte avond, spooktocht, bingo, soep van Louis en een kerkdienst met 2gether en zwerver. Een weekend met leuke buitenspellen en goeie grappen (wie werd in een ander bed wakker?). Clubleiding bedankt!

Extra gemeenteavonden: Voor wie is het Avondmaal?

Vanouds is het in onze kerk zo dat de belijdende leden het Heilig Avondmaal vieren. In de laatste tientallen jaren zijn sommige gemeenten ruimer gaan denken: ook niet-belijdende leden kunnen meedoen met een avondmaalsviering. De kerkorde bepaalt dat elke gemeente vrij is om hierin een eigen keuze te maken. De enige voorwaarde is dat de kerkenraad dit besproken moet hebben met de leden van de gemeente.

In februari heeft de grote kerkenraad zich over dit onderwerp gebogen en dat leidde tot een goed gesprek. Niet dat alle kerkenraadsleden het volledig met elkaar eens zijn; ook de predikanten denken niet precies hetzelfde. Maar de kerkenraad is wel van mening dat hierover gesproken moet worden. Daarom zijn er twee gemeenteavonden met een bezinnend karakter gepland en wel op woensdagavond 18 mei in Kerkelijk Centrum Irene en op dinsdagavond 24 mei in Kerkelijk Centrum Het Anker. Beide avonden beginnen om acht uur en kennen hetzelfde programma. Ds. Schipper en ik geven een inleiding over hoe een kerkenraadsbesluit in deze zaak genomen moet worden, over wat de argumenten zijn voor de traditionele wijze van doen (Avondmaal alleen voor belijdende leden) en wat de argumenten zijn voor een andere wijze van doen (Avondmaal ook voor niet-belijdende leden). Ook zullen wij kort onze eigen gedachten weergeven. Daarna komt het gesprek met u. De kerkenraad wil graag weten hoe u erover denkt. Dat zal meewegen in een eventueel voorstel om te komen tot een wijziging. Misschien dat er een volgende keer nog wat meer informatie volgt (ds. Schipper en ik moeten de avonden nog voorbereiden),

maar het is goed om nu alvast de data te noemen, zodat u daar rekening mee kunt houden: woensdagavond 18 mei en dinsdagavond 24 mei.

JAD

Beste gemeenteleden,

Alvast voor in uw agenda: 11 mei gemeenteavond in Kerkelijk Centrum Het Anker. In de volgende Kerkbode volgt meer informatie over deze avond. Aan de orde komen in elk geval de jaarrekeningen van beide diaconieën en kerken. Namens de kerkenraad, Thea Oosterveen-Tolman, scriba.

Collecte Stichting Mensenkinderen.

De collecte voor de Stichting Mensenkinderen heeft het mooie bedrag van € 614,39 opgebracht, hiervan is € 70,15 van Het Flierborgh. Hartelijk dank hiervoor!

Woensdagochtend-gespreksgroep V&T.

Het onderwerp van de ochtend van 13 april hadden we al aangegeven in de vorige Kerkbode, en laten we die ochtend hanteren als de afronding vanuit herfst/winter 2015-2016. Met hartelijke groeten, ds. Antonides.

Kinderkoor Stralende Sterren

We gaan ons zondag laten zien en horen in Westerhaar-Vriezenveenswijk. En we zingen over Pasen. Het is namelijk een goede kerkelijke gewoonte om in de eerste weken na Pasen en dus voordat het Pinksteren is, nog vanuit het Paas-evangelie te preken en te zingen. Het zijn allemaal fleurige liedjes dus we rekenen op een blijde dienst.

zondag 10 april, 9.30 uur

optreden in Westerhaar, Herv. kerk.

zondag 22 mei, 9.30 uur

medewerking aan de Kleuterdienst
in KC Het Anker

zaterdag 4 juni, 's middags

optreden in Het Punt (ouders: meer
info via de app)

zaterdag 8 oktober

optreden in Krönnenzommer,
Hellendoorn

zaterdag 29 oktober

optreden in KC Irene met andere
kinderkoren.

Wil je meedoen met Stralende Sterren en ben je 5 jaar of ouder en volg je het basisonderwijs? Kom erbij. We oefenen op vrijdag in KC Het Anker. Van 15.15 tot 16.15 uur. Groeten van Hilde Drees en alle kinderen van Stralende Sterren.

Bent u al kinderkleding voor SAVE aan het verzamelen ?

Voor de kraam bij de goederenmarkt op 7 mei a.s. zoeken we gebruikte goed draagbare kleding t/m maat 176.



Shirtjes, bloesjes, (zonne)hemdjes, truien, broeken van iedere lengte, jurken, rokjes, jassen, bodywarmers, zwemgoed... Alles wat schoon en heel en nog vrij recent gedragen is, is welkom.

Iedere maandagavond in april tussen 19.00 uur en 20.00 uur kunt u dit inleveren in KC

Het Anker. Daar is iemand van KiA die uw kleding in ontvangst zal nemen. Ook zal er in beide kerken bij de ingangen een doos staan. Wanneer u zelf door de week in één van de kerkgebouwen moet zijn kunt u de verzamelde kleren daar in doen.

Hoe meer kleding er gebracht wordt, hoe meer we kunnen verkopen, en hoe meer we de kinderen in India kunnen helpen.

Bovendien ... is er ook meer keus voor allen die bij onze kraam komen snuffelen !

SIEN kerkdienst:

Zondag 17 april 2016 is er een "Sien" kerkdienst in "De Schoof", Brugstraat 10, in Daarlerveen.

Voorganger in deze dienst is Ds. M.A. Bos, de dienst begint om 15.00 uur.

Deze dienst is bestemd voor iedereen, dus allemaal hartelijk welkom.

De volgende "Sien" kerkdienst is zondag 25 september 2016 in Bruchterveld. Tot ziens.

Remco Hakkert in Ommen

Op 17 april wordt in de Gereformeerde kerk in Ommen een "Together Worship" dienst gehouden. De totale invulling van deze dienst is in handen van Remco Hakkert en zijn band met zanger(e)s(sen). Tijdens deze dienst staan prachtige liederen voor onze Koning centraal. De dienst bestaat uit het samen zingen van de mooiste liederen (van hymnen tot Opwekking), een woord en solo's van Remco, schriftlezing en gebed. De dienst is zó gevarieerd dat het jong en oud samenbindt. Graag willen wij iedereen in

(de omgeving van) Ommen de gelegenheid geven om deze bijzondere dienst te bezoeken. Wij hopen u te ontmoeten!

CrossPoint Ommen (Jeugddienstcommissie van PKN-Ommen)



Verslag classisvergadering 18 februari 2016

Op deze eerste vergadering in 2016 zijn weer alle kerken vertegenwoordigd. Ook zijn een aantal gasten speciaal gekomen voor het onderwerp van deze avond, de nota 'Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg'.

Namens de hervormde gemeente Beerzerveld opent ds. Adriaanse de vergadering met het lezen van Math. 16 vanaf vers 13 en gaat hij voor in gebed.

In de eerste vergadering van het nieuwe jaar dient de vergadering het Moderamen te benoemen. Het Breed Moderamen stelt voor: ds. Hazeleger als preses, hr. Hofsink als scriba en hr. Hallink als assessor. De

vergadering gaat hiermee akkoord. Mw. Koes blijft het secretariaat van de classis doen.

In de nota Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg staat de toekomstvisie van de Protestantse Kerk in Nederland beschreven. In de aprilvergadering van de synode wordt de verdere uitwerking van de uitgangspunten in de nota besproken, in het bijzonder wat betreft de inrichting van de kerk.

Vanavond proberen we als classis tot een standpunt te komen over de belangrijkste onderdelen van de nota. Samen met de afgevaardigden naar de synode, hr. Schuurman en hr. Snippe leidt ds. Hazeleger het gesprek in de vergadering over deze punten.

- Het voorstel om de classis in zijn huidige vorm af te schaffen. In plaats van de huidige 74 classis zouden er 8 tot 10 grote regionale classes moeten komen.

Over het algemeen is men bang dat deze grote regionale classis een 'te-ver-van-mijn-bed' vergadering wordt. De huidige vorm van de classis vindt men zeer waardevol als ontmoetingsplaats. Ook vindt men de afstand tussen de plaatselijke gemeenten en de synode te groot worden. Niet alle plaatselijke gemeenten zullen meer vertegenwoordigd zijn in die grote 8 classes, wat de werkdruk bij ambtsdragers zal verlagen. De vergadering spreekt haar angst uit voor een te zakelijke top-downbenadering binnen de kerkelijke structuur.

- Het voorstel tot het invoeren van de zogenaamde 'pastor pastorum'. In de landelijke pers is deze figuur al een 'bisschop' genoemd. Hij of zij is de voorzitter van de regionale classis en heeft meer beslissingsbevoegdheid dan we van een individuele ambtsdrager gewend zijn.

De vergadering is wat verdeeld over deze 'figuur'. Hij/zij zou het gezicht van de kerk zijn, het moet dus wel een charismatisch iemand met visie zijn. Deze persoon krijgt veel 'macht' en veel op zijn/haar bordje. Daarom zou er zeker moeten worden ingezet op coaching/intervisie.

- Het voorstel om de mobiliteit van predikanten te bevorderen, en eventueel de kerkenraad de mogelijkheid te bieden een predikant die al langer in de gemeente staat min of meer te verplichten op zoek te gaan naar een andere gemeente.

Het past wel in deze tijd van jobhoppen. Als de jaargesprekken goed functioneren dan zou deze mogelijkheid tot verplicht vertrek niet zomaar uit de lucht komen vallen. Wel is begeleiding voor predikanten nodig, misschien zijn er mogelijkheden tot ruilen. De vergadering heeft wel aarzeling bij de dwang, er wordt niet meer gesproken over roeping.

➤ Het voorstel om de visitatie in zijn huidige vorm af te schaffen.

In plaats hiervan bezoeken 2 visitatoren eens per 6 jaar een cluster van gemeenten. De vergadering vergelijkt het met persoonlijk huisbezoek of groot huisbezoek. Het intieme van de eigen gemeente is dan weg, en komen sluimerende conflictsituaties van een gemeente zo wel aan het licht? Concreet zou het een hele grote vergadering betekenen die niet werkbaar is.

Het Breed Moderamen zal namens de classis Ommen een brief naar de synode sturen met de kanttekeningen die we gemaakt hebben bij deze besproken punten.

In hervormd Daarle is men blij en dankbaar dat ds. Prins uit Heinenoord het beroep heeft aangenomen, de intrede staat gepland op 24 april as.

Via Els Deenen worden we op de hoogte gebracht van het cursusaanbod in 2016 in deze regio. Hilde Koes, secr. Classis Ommen

Bijbelleesrooster

Zondag	10 april	Exodus	17: 1- 7
Maandag	11 april	Exodus	17: 8-16
Dinsdag	12 april	Handelingen	11: 19-30
Woensdag	13 april	Handelingen	12: 1-17
Donderdag	14 april	Handelingen	12: 18-25
Vrijdag	15 april	Handelingen	13: 1-12
Zaterdag	16 april	Handelingen	13: 13-25
Zondag	17 april	Handelingen	13: 26-41
Maandag	18 april	Handelingen	13: 42 – 14: 7
Dinsdag	19 april	Handelingen	14: 8-20
Woensdag	20 april	Psalm	100
Donderdag	21 april	Exodus	18: 1-12
Vrijdag	22 april	Exodus	18: 13-27
Zaterdag	23 april	Exodus	19: 1-15