

Jaargang 13 nummer 3 van vrijdag 9 februari 2018

Redactie Kerkbode:

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot
Mevr. M.W. Rotman-Mollenhorst

Dhr. A. Rotman
Ds. J.A. Antonides

Kopij voor 20.00 uur zondagavond 18 februari 2018 inleveren bij:

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot, De Nijverheid 56, 7681 ME Vroomshoop
tel.: 0546-644412.

E-mail: kerkbode@protestantsvroomshoop.nl

Bezorging: Dhr. R. Geerligs, Joh. Frisostraat 6, tel.: 0546-642270.

Deze Kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 2 weken.

Abonnementen en ledenadministratie:

Kerkelijk Bureau Protestantse gemeente te Vroomshoop, Hoofdstraat 35,
7681 DJ Vroomshoop.

Tel.: 0546-433088 (maandagavond: 19.00 tot 20.00 uur).

E-mail: kerkelijkbureau@protestantsvroomshoop.nl

Gebouwen: - KC Het Anker, Hoofdstraat 35, 7681 DJ, Vroomshoop

Koster: Dhr. Gerrits, tel.: 0546-642592

- KC Irene, Julianastraat 27, 7681 AL, Vroomshoop

Kosters: Dhr. en Mevr. Bos, tel.: 06-40188102

Voorgangers:

- Ds. J.A. Antonides, Boshoeck 45, 7681 GT; vrije dag: zaterdag

Tel.: 0546- 646629; E-mail: ja.ant.58@gmail.com

- Ds. J.A. Droogendijk, Pr. Kennedystraat 6, 7681 EX; vrije dag: zaterdag

Tel.: 0546-625117; E-mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl

- Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36, 7681 DJ; vrije dag: maandag

Tel.: 0546-643139; E-mail: schipper.f@planet.nl

Scriba's: - Mevr. T. Oosterveen-Tolman, tel.: 0546 - 644516.

E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

- Mevr. A.M. Timmer, tel.: 0546 – 642410.

E-mail: anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl

Vooraf.

Liefde en trouw: "de dingen doen waarin je gelooft".

Uitgangspunt en motivatie voor onze persoonlijke christelijke navolging, -
- en ik denk daarbij ook aan de wegwijzer voor de mens in Spreuken 3:3,
maar ook aan het voelbare verband tussen Spreuken 16:6 met Jezus'
heilbrengende werk voor ons --, staan wel mooi verwoord in het volgende
lied:

*Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw,
alleluja, alleluja.*

*Zingt voor het heilig hemels Brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood,
alleluja, alleluja.*

*Zingt voor de liefde, die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint,
alleluja, alleluja.*

*Zingt voor het heil dat komen gaat,
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat,
alleluja, alleluja.*

Ergens in een artikeltje, -- en de tegenstelling doet ons denken aan de
opvallende Schriftgeleerde partijen tegenover Jezus die zich vaak
terugtrok in de stilte --, viel onlangs te lezen, toepasbaar voor onze eigen
praktische navolging: "Liefde en trouw zijn met elkaar verbonden. Als
iemand lief en aardig doet maar hij komt zijn beloftes niet na, zegt ja en
doet nee, dan is er geen sprake van echte liefde. Lief en aardig zijn kan
iedereen zolang het niks kost. Echte liefde blijkt pas als het je iets gaat
kosten, als je een prijs moet betalen om trouw te zijn en je beloftes waar

te maken. Liefde krijgt betekenis en inhoud als je trouw blijft óók als het je wat kost". Trouwens, in dit verband: Op 31 januari 2018, toen onze prinses Beatrix 80 jaar werd en waarmee we haar gelukwensen, zei de interviewster in een programma: ".....dus ze heeft niet gewerkt aan haar eigen populariteit; ze heeft dat gewantrouwd; en ze heeft gedacht: ik moet mijn functie vooral goed doen....." In genoemd programma komt dan een stukje voor, uit een interview dat de prinses, toen nog koningin, heeft gegeven in het jaar 2000, waarin ze zegt: "Ik vind populariteit gevaarlijk; gevaarlijk oppervlakkig, en tijdelijk", en de interviewster vraagt of de inhoud vóórgaat, waarop de koningin antwoordde: "Absoluut. Je lijn vasthouden, rustig dóórwerken, de dingen doen waarin je gelooft; ja, zo ben ik nu eenmaal". Dit alles, gemeente, maakt uit geloof en ook kerkelijk de vraag in ons wakker: hoe is het met ons? Met onze eigen persoonlijke liefdevolle, trouwe levenshouding?, ds. Antonides.

Zondag 11 februari 2018 **Kleur Groen**

- 09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Het Anker**
Organist: dhr. G.M. Veldman. M.m.v. de cantorij o.l.v. Alice Oosterveen
Kindernevendienst: Henriëtte Kelder en Marike de Boer
Zondagsschool: Jannie Pierik en Rianne Hekman
Kinderoppas: Dorinda Grondman
- 09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**
Organist: mevr. T. Joor
Kindernevendienst: Thea van 't Oever en Erna Vaartjes
Kinderoppas: Ineke Kleinlugtenbelt en Channah Sanderman
- 19.00 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Irene**
Vesper
Organist: dhr. R. Vos van Avezathe
- Collecten: diaconie (missionair werk), uitgang: kerkrentmeesters (jeugdwerk)

Zondag 18 februari 2018:

Kleur: paars

09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**
Organist: dhr. J.C. Labrijn
Kindernevendienst: Marjon Joor en Anja Kleinjan
Zondagsschool: Marjan Rozemuller en Ineke Ningbers
Kinderoppas: Jeanine Moes en Jennine Weug
19.00 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Irene**
Kerk.nu-dienst. Thema: Trouw?!
M.m.v. de Kerk.nu band
Na de dienst staat er koffie en thee klaar
Collecten: diaconie, uitgang: kerkrentmeesters (jeugdwerk)

Kerk.nu - 18 februari 2018 – Trouw?!

Een klein woordje.

- Trouw zijn aan elkaar,
- Trouw ik ooit?
- Heb jij vertrouwen?
- Of wantrouw je?

Over dit kleine woordje met zoveel betekenissen gaat de allereerste avonddienst van Kerk.nu. Tijdens deze avonddienst doen we het net even anders, dan je van ons gewend bent.

De dienst waarin dominee Frans Schipper voor zal gaan en de Kerk.nu band de muzikale begeleiding verzorgt, begint om 19.00 uur. Arie en Ria hebben vanaf 20.00 uur de koffie, thee of wat fris voor jullie klaar staan. Zondag 18 februari 2018 heten wij jullie met (classic) popsongs en mooie opwekkingsliedjes welkom in KC Irene, Julianastraat 27, Vroomshoop.

Uit de wijken

De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:

11 febr. Mevr. J. Kist-Uitslag, Boegstaete 16 (Het Anker)
Fam. Prenger-Schokker, Julianaplein 44 (Irene)

18 febr. Mevr. L.H. Paters-Toersche, De Kamp 8 (Het Anker)
Mevr. J. Kusters-Schipper, Noorderweg 106a, Geerdijk (Irene)

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

11-02: Mevr. B.A. Stolk, Braamhoek 1, 7681 JK, 84 jaar
13-02: Dhr. K.H. de Groot, Wierdensestraat 137, 7604 BD Almelo, 89 jaar
16-02: Dhr. J.F. Mollen, Prinsenkamp 3, 7681 BE, 86 jaar
16-02: Mevr. J. de Ruiter-Kok, De Platanen 13, 7681 HG, 90 jaar
20-02: Mevr. G. Geurtse-Karsten, Prinsenkamp 78, 7681 BG, 85 jaar
21-02: Dhr. A. Drogts, Aan 't Spoor 10, 7681 MK, 85 jaar
22-02: Mevr. J. Klinge-de Hoop, Oranjeplein 41, 7681 AZ, 85 jaar
22-02: Mevr. E. Visser-Mollema, Plantsoen 34, 7681 XP, 80 jaar

Onze zieken

Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn
Mevr. J. van Dijk - van Nijen, Linderflier 39-a, 7681ZK

Het Liefderdinck, Kusterskamp 4, 7683 VV Den Ham
Mevr. J. Petter-Veldhuis, Tonnendijk 89, 7681BL

Dimence, Grasdorpstraat 6, 8012 EN Zwolle
Dhr. H.F. Vos, Bijvank 29, 7681 ZA

Revalidatiecentrum Roessingh, Roessinghsbleekweg 33, 7522
AH Enschede
Dhr. C. Stuuut, Hoekweg 8, 7681 EM
Mevr. F. Abbink-ten Hartog, Koninginneweg 4, 7681 GH

Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo
Mevr. H. Janssen-Altena, De Meulenbelt 30, 7681 AA, afd. Everloo

Z.G.T. Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo
Mevr. G. Becker-de Jonge, Stobbelaan 47, 7681 ZN, 5 O 40
Dhr. J. Petter, Tonnendijk 89, 7681 BC (m.i.v. 9-2-2018)

Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginstelling:
Dhr. H. Jans, Margrietstraat 7, 7681 WJ

Mevr. E. Bouwman-Kriekjes, Prinsenkamp 104, 7681 BH
Mevr. G.H. Mudde-Klerk, Koninginneweg 13, 7681 GH

Momenteel verblijven in Thuisgenoten, Oranjeplein 21-23, 7681 AZ,
Vroomshoop

Dhr. en mevr. Heezen, Pres. Kennedystraat 32, 7681 EZ

Jeugdcollectanten Irene:

11-2:

1. Myrthe van Laar
2. Lionne van Laar
3. Julian van Laar
4. Diaken
5. Sander van Haarst
6. Marleen van Haarst

Doop

Iedere maand staat er een doopdienst in het rooster van erediensten.

De eerstvolgende doopdiensten zijn:

11 maart in Het Anker door ds. J.A. Antonides (al 1 aanmelding)

8 april in Irene door ds. J.A. Antonides

13 mei in Het Anker door ds. F. Schipper

10 juni in Irene door ds. J.A. Antonides

U kunt hiervoor tijdig contact opnemen met de betreffende voorganger.

Dank.

Ontzettend veel mensen hebben ons geluk gewenst met ons vijftigjarig huwelijksjubileum. We mochten vele kaarten, bloemen, telefoontjes en persoonlijke wensen ontvangen.

Daarvoor onze hartelijke dank.

Gerrit en Jannie Meijerink.

Verhuisd

Feibe en Dinie Huisman-Berkhof van Stobbelaan 55 te Vroomshoop naar 't Liefferdinck, Kosterkamp 4, Rohorst kamer 015, 7683 VV Den Ham, telefoon 0546 641972.

Wijk NOORDWEST - Ds. F. Schipper

Bij de diensten

Zondag 11 februari is er 's avonds een vesper in Kerkelijk Centrum Irene; verstillings- en gebeds- en overdenking, gepaard met het lied sluiten de zondag om de maandag te beginnen.

Zondag 18 februari is het de eerste zondag van de veertig dagen. Met de kinderen volgen we het project 'Ik zorg voor jou' en horen verhalen over Jezus op weg naar Pasen.

We lezen in de morgendienst in Kerkelijk Centrum Het Anker Marcus 1, vers 12-15. 's Avonds is er in Irene een Kerk.nu-dienst.

Bijbelkring

Dinsdag 20 februari lezen we verder in het boek Handelingen. We zijn aan de tweede zendingsreis begonnen – Handelingen 15; we maken de overtocht naar Macedonië.

Welkom, van 20.15 tot 21.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.

Dementie

Deze maanden volg ik de cursus: "Dementie – een pastorale en theologische uitdaging".

Er volgen drie studiedagen in een verpleeghuis in het midden van het land onder deskundige leiding, waarvoor er het nodige tevoren en daarna gelezen moet worden.

Het is boeiend en vormend en af en toe zo iets als: 'als ik dat had geweten ...'.

Soms zijn er van die activiteiten waarvan je zegt: dat had ik veel eerder moeten doen.

En dat zal u ook wel eens denken.

F. Schipper

Wijk ZUIDWEST - Ds. J.A. Antonides

In memoriam.

Op 10 januari 2018 is van ons heengegaan: GERDA SCHUURMAN-BOSHOVE, weduwe van dhr. J. Schuurman, Joh. Frisostraat 33, Vroomshoop, in de leeftijd van 93 jaar; lieve moeder, oma, overgrootmoeder, familielid; zorgzaam was ze geweest; de klok van haar aardse tijdslijn (vgl. Spreuken 20:29) stond hier stil, en had lang mogen voortgaan, terwijl m.n. voor haar dochter er een veel kortere tijdslijn was geweest, hetgeen vragen oproept. Een gedachteniskaars werd dan ook in de dienst aan de Paaskaars aangestoken, en: tegelijk gedachtig aan wie dan ook, ook aan Gerda zelf uiteraard, toen we bijeen waren in de dankdienst voor haar leven. En dit met respect, geuit door een orchidee, haar kamerplant, op de kaart. Ondertussen mochten we aan elkaar noemen, hoe het nog onverwacht, rustig, kalm inslapen oftewel de doods-slaap niet het laatste woord heeft. Uit haar eigen veelgelezen en in de dienst aanwezige Bijbel (gedicht: "Boek, jij bent geleefd") wist zij uit Woord en Geest, ja, wisten wij over vertrouwen in God: Psalm 16:1, die luidt: "Behoed mij, God, ik schuil bij u". En vers 11 bindt ons dat voor eeuwig op het hart, (ook het lied Opwekking 770 brachten we ermee in verband, waarin van Godswege klinkt: "Ik zal er zijn"). -- We hoorden over Gerda's levensloop, ja over haar pad in de tijd: geboorte en opgroeien (Bergentheim) en behorend tot een zestal kinderen, scholen, aan het werk (textiel te Hardenberg), oorlogstijd; verloving, trouwen, en dan gezinsuitbreidingen: in de Irenestraat te Vroomshoop begon dat alles, en dan kwam de Dillenburgstraat. Maar dan later: een paar jaren na de eerste helft van 1993, toen ze alleen was komen te staan, ging ze naar de Joh. Frisostraat; over het intense verlies hoorden we, alweer een poos geleden, van: haar dochter Elise; over Gerda's bescheiden wensen, als ze weer jarig mocht worden, jaar na jaar; precies zo met die bescheidenheid op 17 dec. 2017; en nu, op de dag van de kamerplant, sliep ze nog onverwacht in, in haar woning: 10 januari 2018. De familie noemde veelzeggende talenten in haar, én vanuit haar voor haar naasten vlakbij. Van alles werd genoemd: zwemmen, zelf gaan autorijden, stijldansen, fietsen o.a. ook als familiegroep, vele reizen zoals bv. naar Israël en zitten op een kameel, oppas voor de jongsten in de familie, zingen/koorzang als grootste passie, gezelligheid t.t.v. dagbesteding die ze fijn vond, verdere

sportiviteit door trainen binnenshuis ook nog, eerlijkheid, zuiverheid, oprechtheid, grote tevredenheid, vredelievendheid, spaarzaamheid en toch royaal/gastvrij, zuinig op zichzelf, gezond eten, heel soms iets lekkers extra eten t.t.v. feest, graag netjes willen zijn met kapsel en kleding; paraat staan, en vrijgevig voor de generaties om haar heen. Gerda is ervaren als reuze fijne moeder, of evenzo daar waar ze bv. woonde als: buurvrouw. -- En we luisterden in de dankdienst naar wat Davids psalm 16 ons meegeeft met alle belang van dien, uit die Bijbelse bron en tot geloofsvertrouwen. Apostelen verwezen ernaar in het boek Handelingen, hoe de oude Psalm al eigenlijk Jezus zelf beoogd heeft. Zo ontvangen we uit God een erfdeel met een Levitische strekking, d.w.z.: zonder ervoor te behoeven betalen! In God weten we ons houvast. Geloof hier en nu op onze aardse tijdslijn mondt uit in opstandingsgeloof; dat gaat ver boven de dood uit, dankzij Jezus, in de Davidische lijn. Jezus leeft, en zo zal vers 11 uit Psalm 16 waarheid worden met eeuwig vreugdevol uitzicht, zodat lof zingen / koorzang gepast blijft,

ds. Antonides.

Zoals afgekondigd in onze gemeente, in januari: een gouden ambtsjubileum.

"Op 14 januari jl. was het vijftig jaar geleden, dat ds. F. Ledegang in het ambt werd bevestigd in 1968; dus deze maand, januari 2018, is hij een gouden tijd lang predikant; vanuit dat begin in 1968 diende hij trouw een aantal kerkelijke gemeenten, en was ook een poos wetenschappelijk aan het werk aan een theologische faculteit, en kwam hij tot het publiceren van theologische boeken; op een opvallende datum, 1 januari 2000, werd dr. Ledegang eméritus, maar ook sindsdien bleef hij uiteraard herder en leraar; in onze plaatselijke kerk te Vroomshoop heeft hij, en dit samen met zijn vrouw, in de loop der tijd heel wat hand en span diensten willen verrichten, met erediensten enz.; of zij hebben zich beiden bijv. ingezet voor verschillende taken in Vorming en Toerusting; totdat ze e.e.a. weer meer loslieten; het gouden tijdstip bleef plaatselijk niet onopgemerkt, maar ook de landelijke kerk, begrepen we, gaf een signaal met gelukwensen aan ds. en mw. Ledegang af. En het spreekt vanzelf dat wij als gemeente en kerkenraad het verlangen hebben om ds. en mevr. Ledegang van harte te feliciteren, samen met hun dierbaren, en dat wij hun alle goeds en zegen toebidden!"

Groet.

Het onderwerp jl. uit het V&T boekje uit Matteüs 18:21-35, voor kringgesprek en inmiddels ook in de woensdagochtend-gespreksgroep, is dermate wezenlijk binnen ons christelijk geloof, dat het aan te bevelen is om dat gedeelte zo nu en dan te blijven lezen; dus o.a. over het gedrag van die dienstknechten; het heeft ook best wel te maken met Spreuken 3:3 en 16:6, zoals genoemd in het Vooraf in deze aflevering. Over verzoend worden uit ongerechtigheid. Wanneer over Matt.18 of andere gedeelten nadere belichtingen opengeslagen worden, zoals laatst rondom een andere Bijbellezing op een V&T avond over het joodse karakter van de Evangelien, gaat er een goudmijn van tradities open, ja, een oeverloze zee van rijke wijsheden. De Hervormers (16e eeuw) brachten ons weer extra op een spoor van: terug naar de Bron die de basis moet zijn onder elke kerkleer, en velen stelden zich ervoor open. Over een poosje leest u hier trouwens in de Kerkbode mogelijk iets over teksten van Luther. Hartelijke groeten met goeds en zegen, voor u en jullie, ds. J.A. Antonides en familie.

WIJK OOST - Ds. J.A. Droogendijk

Bij de kerkdiensten

Zondag 11 februari

Waarschijnlijk gaat het in de kindernevendienst over Marcus 1 : 40 – 45. Daar wordt verhaald over hoe Jezus een melaatse (iemand met huidvraat) geneest. Ik wijk uit naar een gedeelte uit het Oude Testament waar we een andere melaatse tegenkomen: Naäman de Syriër. We lezen 2 Koningen 5 : 1 – 15.

Geboren



Op 22 januari hebben Maarten en Riëlle Nieboerschutte, Helmkruid 36, een dochter gekregen. Zij hebben haar de namen *Yfke Margriet* gegeven. Hun verwondering en dankbaarheid zijn groot. We wensen Maarten en Riëlle van harte geluk en hopen op veel gezondheid, liefde en zegen voor dit jonge gezin.

In memoriam Geert Jan Bakker

Op zaterdag 20 januari is GEERT JAN BAKKER overleden, echtgenoot van Sinie Bakker-Keuken. Hij is 71 jaar geworden en woonde aan de Tonnendijk, op nummer 134a. Zijn heengaan kwam voor velen als een verrassing. Hij had in de laatste tijd het een en ander in moeten leveren, maar was vaak bezig, in zijn schuur en met zijn eenden. Wanneer hij op tijd even uitrustte, kon hij weer verder. Zo'n twee weken voor zijn dood was hij niet helemaal in orde. De huisarts stuurde hem door naar het ziekenhuis en daar gaven ze hem kuren, pepmiddelen en pijnstillers. Alles wees erop dat het goed met hem moest gaan. Toch was hij ernstig ziek en het werd duidelijk dat hij er niet bovenop zou komen. Zo is hij die zaterdag overleden.

Geert Bakker heeft de kost verdiend in de bouw; hij was timmerman en hij was uitvoerder. Er waren jaren bij dat hij vooral in het buitenland aan het werk was. Het betekende dat hij doordeweeks van huis was. Hij moet goed geweest zijn in zijn vak; ook toen hij uit het werk was, werd hem dikwijls gevraagd om wat klusjes op te knappen. Geert heeft bijna zijn hele leven aan de Tonnendijk gewoond, op hetzelfde erf, maar in telkens andere woningen. Hij was een man van weinig woorden. Hij zei wat hij moest zeggen en wilde zeggen en verder ging hij het liefst zijn eigen gang. Aan anderen gaf hij de ruimte om er eigen opvattingen op na te houden. Hoewel hij de laatste jaren meestal bij bijzondere gelegenheden in de kerk kwam, was het geloven een onderdeel van zijn bestaan. Dat kwam ook naar voren bij zijn afscheid op donderdag 25 januari. In de dankdienst voor zijn leven in Kerkelijk Centrum Het Anker hoorden we opnieuw de woorden uit Jozua 24, die Geert Bakker en Sinie Keuken in 1970 meekregen bij hun huwelijk: *'Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen.'* Na deze dienst zijn we naar de Algemene Begraafplaats 'Dennenhof' gegaan voor de teraardebestelling.

Het gemis zal groot zijn, met name voor Sinie, zijn vrouw, en voor zijn kinderen en kleinkinderen. Wij bidden om troost en kracht; voor hen en voor alle anderen die een intense band hadden met Geert Bakker.

In memoriam Gerrit Jan Gerrits

Op zaterdag 20 januari is GERRIT JAN GERRITS overleden, echtgenoot van Roelie Gerrits-Weijers. Hij is 86 jaar geworden en samen woonden ze de laatste jaren in Het Flierborgh. Gerrit Jan Gerrits was geboren in

Daarlerveen en groeide op in een groot gezin. In 1956 trouwde hij met Roelie Weijers en kwam hij in Vroomshoop terecht. Hij heeft op allerlei manieren de kost verdiend: hij heeft gewerkt bij de boer, in de textiel, in de metaal en in de bouw. Door een ernstig bedrijfsongeval kwam hij in de WAO terecht. Toen moest hij wat anders om zijn tijd te vullen. Hij heeft veel vrijwilligerswerk verricht, in de kerk en daarbuiten. Hij bekommerde zich om doven en om mensen die op een andere wijze niet goed mee konden komen. Aan talloze mensen heeft hij kaarten verstuurd. Die activiteiten tekenen zijn betrokkenheid en bewogenheid. Hij had hiernaast een grote belangstelling en was niet te bang om vragen te stellen. Zo kon hij meeleven.

De laatste jaren was zijn wereldje kleiner geworden. Toen de auto de deur uit was, kon hij nog kleine eindjes lopen. Een rondje om Het Flierborgh en 's zondags naar de kerk, dat was het grotendeels. Met klachten over benauwdheid werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Aanvankelijk was er de hoop dat ze hem er daar wel weer bovenop konden helpen, maar na enkele dagen werd duidelijk dat dat er niet meer in zat: Gerrit Jan Gerrits was op.

Op vrijdag 26 januari vond de uitvaart plaats. In de dankdienst voor zijn leven in Kerkelijk Centrum Irene dachten we na over 1 Petrus 5 vers 7: *'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u'*. Die woorden vormden de trouwtekst van Gerrit Jan Gerrits en Roelie Weijers. Hierna vond de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaats 'Dennenhof'.

Wij bidden om troost en kracht voor wie achterblijven.

In memoriam Dina Kremer-Bijlstra

Op woensdag 24 januari is DINY KREMER-BIJLSTRA overleden, echtgenote van Jan Kremer, Prinsenkamp 83. Ze is 82 jaar geworden. Diny Bijlstra werd geboren in Den Ham en groeide op in een kinderrijk gezin; zij was op een na de jongste en bleef na haar schooltijd thuis om bij te springen in de huishouding. Ze trouwde met Jan Kremer en samen woonden ze eerst in Den Ham, waar zoon Roelof geboren werd. Na enkele jaren verhuisden ze naar Vroomshoop. In de woning aan de Prinsenkamp werd dochter Jenny geboren. Zo lag het script voor haar verdere leven eigenlijk vast: Diny was graag thuis en daar zorgde ze ervoor dat alles liep, ze was dienstbaar en zorgzaam. Veel aandrang om

activiteiten buitenshuis te ontplooiën kende ze niet. Hoewel ze van zingen hield, is ze bijvoorbeeld nooit lid geworden van een koor. Toen plotseling haar beste vriendin overleed, was er een gat dat eigenlijk nooit meer opgevuld werd. Ook vond ze het moeilijk om haar broers en zusters te missen. Ze hield van tradities en wilde de dingen graag houden zoals ze waren. Maar alles verandert en zij veranderde ook zelf. Ze begon steeds meer dingen te vergeten, maar gelukkig kon ze door de zorg van haar man altijd thuis blijven. Enkele weken voor haar overlijden kreeg ze last van een blaasontsteking. Dat leek onschuldig en na een paar dagen ziekenhuis kwam ze weer thuis. Toch reageerde haar lichaam niet zoals het zou moeten reageren en het werd duidelijk dat ze ergens opgenomen moest worden. Ze ging naar Krönnenzommer, maar dat verblijf heeft niet lang geduurd. Op 24 januari is ze rustig heengegaan, 'veilig in Jezus' armen'.

Op maandag 29 januari was de uitvaart. In de dienst van Woord en gebed, die plaatsvond in Kerkelijk Centrum Irene, stonden we onder andere stil bij Psalm 134 vers 3: *'De Here zegene u uit Sion, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft.'* Hierna volgde de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats 'Dennenhof'. Wij bidden om troost en kracht voor haar man, kinderen en kleinkinderen en voor alle anderen die Diny Kremer zullen missen.

In memoriam Roelofje Gerrits-Weijers

Op dinsdag 30 januari is ROELIE GERRITS-WEIJERS overleden, weduwe van Gerrit Jan Gerrits. Zij is 86 jaar geworden. Het personeel van Het Flierborgh kwam die morgen haar kamer binnen om haar te helpen bij het opstaan, maar dat hoefde niet meer. In haar slaap was ze vredig heengegaan. Hoewel haar gezondheid heel broos was, heeft haar sterven ons allen volledig verrast. Verreweg het grootste gedeelte van haar leven heeft Roelie Gerrits gedeeld met haar man, die ruim een halve week eerder begraven was. Natuurlijk was er de onzekerheid over hoe het nu met haar verder zou gaan, maar die periode heeft dus niet lang geduurd. Ze was opgegroeid in Vroomshoop, als oudste in een gezin met vier kinderen. Al vroeg werd duidelijk dat zij van aanpakken wist en dat ze goed was in het zorgen voor een ander. Ze stelde zich altijd dienstbaar op en vond het belangrijk dat anderen kregen wat ze nodig hadden. Zelf was ze met weinig tevreden. In de jaren dat ik haar heb meegemaakt, woonde

ze in Het Flierborgh. Er zat een vernauwing in de aorta, die de doorstroming van het bloed bemoeilijkte. Ze was snel moe en kon niet veel meer. Zo nu en dan trok ze zichzelf wat terug, maar wanneer we haar erbij betrokken, bleek dat ze alles goed gevolgd had.

Op maandag 5 februari hebben we afscheid van haar genomen. In de dankdienst voor haar leven, die plaatsvond in Kerkelijk Centrum Irene, dachten we na over de troostrijke woorden van Jezus uit Matteüs 11: *'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.'* Hierna vond de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaats 'Dennenhof'. Wij bidden om kracht en troost voor haar kinderen en kleinkinderen, die in korte tijd een dubbel verlies hebben geleden.

JAD

Jeugd en jongere gemeenteleden

Paasproject kindernevendienst

In de veertigdagentijd leven we met de kinderen toe naar Pasen. We lezen verhalen over de weg die Jezus gaat. Op die weg is Hij niet alleen: God zorgt voor Hem. Vanuit die hemelse bron kan Jezus ook zorgen voor de mensen die hij tegenkomt. Hij laat zien hoe je voor elkaar kunt zorgen: door even met iemand te praten, door iemand eten te geven. Of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen.

Deze periode staat in het teken van het thema "*Ik zorg voor jou*" We staan stil bij hoe God voor mensen zorgt en bedenken hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Daarbij krijgen we elke week bezoek van dokter Zorgstra. Tenminste....als hij niet weggeroepen wordt voor een spoedklus....

Van de kerkenraad

Zowel de kleine kerkenraad als de grote kerkenraad hebben in januari vergaderd. Een aantal onderwerpen is behandeld.

Kerk 2025 – Wijzigingen in de kerkordelijke voorstellen – deel 3, inzake de predikant, werden na een samenvatting van ds. Droogendijk en een positief advies van onze adviseur de heer Lantink, akkoord bevonden.

Jeugdwerker. Ds. Schipper deelde mee dat inmiddels een benoemingscommissie is samengesteld. Er zal binnenkort een advertentie verschijnen in het maandblad Woord en Weg en in een streekkrant.

Viering Heilig Avondmaal niet belijdende leden: Dit onderwerp is in 2016 uitvoerig behandeld. Het leefde niet echt bij de gemeente, bleek achteraf. De kerkenraad ging akkoord om dit onderwerp in de ijskast te stoppen en over vijf jaar, of indien nodig eerder, op te pakken.

Het preekrooster 2019: Met het voorstel om met ingang van 2019 's ochtends één dienst op één locatie te houden, ging de kerkenraad akkoord. Alleen bij wijze van uitzondering worden er twee ochtenddiensten gelijktijdig gehouden.

Heilig Avondmaal: De viering zal de ene keer plaatsvinden in een ochtenddienst en de andere keer in een avonddienst. Dit was reeds besloten in maart 2017. Een duidelijke uiteenzetting hierover heeft u in de vorige Kerkbode kunnen lezen.

Als er zaken zijn waarover u meer informatie wilt, kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.

Hartelijke groet,

Gerda de Olde, voorzitter kerkenraad

Uit een vorige Kerkbode in verband met de nieuwe wijkindeling:

".....Er is daarom afgesproken dat gemeenteleden tot 1 maart 2018 contact op kunnen nemen met de scriba's om aan hen door te geven dat ze liever contact willen houden met hun huidige predikant. Zij zullen dit dan verder bespreken met de desbetreffende predikant. De adressen van de scriba's staan voor in de Kerkbode vermeld.....".

Van de kerkrentmeesters

Opbrengst collectes januari :

7 januari € 222,95
14 januari € 234,34
21 januari geen storting
28 januari € 241,29.



Giften

Mevr. Jans. € 5,- (waar nodig)
Mevr. Kamermans € 10,- (bloemen)

Opbrengst Actie Kerkbalans 2018

De Actie Kerkbalans heeft dit jaar een bedrag van € 335.000,- opgebracht. Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar dat (ondanks het feit dat de opbrengst minder is dan vorig jaar) dit resultaat bereikt is. Het College wil u dan ook heel hartelijk danken voor uw toezegging. Tevens willen wij de vele vrijwilligers, betrokken bij de actie Kerkbalans, bedanken voor hun inzet. Zonder hen zou het niet gelukt zijn. Tot slot nog het verzoek aan de mensen die hun toezeggingsformulier nog niet hebben ingeleverd. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen? Deze kunt u deponeren in de brievenbus van Het Anker of van Irene. Nogmaals: hartelijk dank voor uw toezegging!
College van Kerkrentmeesters, Protestantse gemeente te Vroomshoop.

Van de diaconie

Collecteopbrengsten:

21 januari	Leprazending (H.A.)	€ 471,70
21	Idem, Het Flierborgh	€ 48,10
21	Diaconie	€ 246,16
28	Stichting SIEN	€ 113,52
28	Jeugdwerk	€ 340,61



***Niemand van ons kan iedereen helpen,
maar iedereen kan iemand helpen***

Mededelingen

Agenda

catechisaties lopen verder op bekende plekken en tijden

09-02-2018	14.30u.	consistorie/ouderlingenberaad, Hoekweg 15
09-02-2018	19.00u.	koorrepetitie cantorij in KCI
12-02-2018	19.45u.	<i>V & T avond gaat niet door wegens ziekte en hopelijk herstel van prof. A. v.d. Meiden</i>
13-02-2018	20.00u.	voorbereiding Paasproject
14-02-2018	09.00u.	werkgemeenschap predikanten, Ommerweg Den Ham
14-02-2018	19.30u.	Hvg "Ruth", in KCHA
15-02-2018	19.45u.	vrouwencontactgroep in KCI
16-02-2018	18.45u.	gebedskring in KCHA
16-02-2018	19.00u.	koorrepetitie cantorij in KCI
19-02-2018	19.30u.	diaconievergadering, in KCI
20-02-2018	19.30u.	kerkrentmeesters-vergadering
20-02-2018	20.15u.	Bijbelkring, in KCHA
21-02-2018	09.30u.	woensdagochtend-gespreksgroep V&T, in KCI
21-02-2018	19.45u.	classisvergadering
21-02-2018	20.00u.	vergadering zondagsschool in KCHA
22-02-2018	09.00u.	overleg preekvoorzieners en voorgangers, in KCI
22-02-2018	19.30u.	moderamen, in KCI
23-02-2018	19.00u.	koorrepetitie Paasprojectkoor in KCI

COMMISSIE KERKINACTIE VROOMSHOOP

De opbrengsten van de zendingsbussen in Kerkelijk Centrum Het Anker en Kerkelijk Centrum Irene waren in het 4^e kwartaal van 2017:

- Oktober 2017 € 596,76
- November 2017 € 443,71
- December 2017 € 911,70 (inclusief gift van € 100,00)

Met deze opbrengsten zijn wij zeer content. Heel hartelijk dank!

In december hebben we wederom € 5.000,00 overgemaakt naar ons project 'Christenen in het Midden-Oosten'. De situatie voor Christenen in

het Midden-Oosten is zeer moeilijk. Eén op de vier Christenen is vluchteling. De vluchtelingenkampen zijn overvol en niet veilig. De kerk heeft echter een unieke positie in het Midden-Oosten. Feije Duim is vanuit Kerk in Actie in Syrië geweest en heeft daar iets kunnen opbouwen met de verschillende kerkgenootschappen. Het geld dat door Kerk in Actie voor dit project wordt opgehaald gaat naar de kerken in het Midden-Oosten.

Heeft u ons geen machtiging gegeven om uw vrijwillige bijdrage automatisch te innen, dan kunt u zelf uw bijdrage overmaken op ons IBAN-nummer NL23FVLB 0225429543, o.v.v. 'Vrijwillige bijdrage'.

“Bidden langs het kanaal”

Vijf avonden “Bidden langs het kanaal”. Christenen die in de Week van Gebed mochten ‘optrekken’. Vijf kerken langs het kanaal waren een avond open in deze week. Een bijzondere ervaring om ook die openheid voor elkaar te mogen beleven door samen stil te worden, te zingen en te bidden. Steeds het Licht zijn intocht te laten doen wellicht door Woorden heen. Want, *“Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede; wie in voor- of tegenspoed zegen zoekt, mag binnen treden, bij de Heer, zijn wij hier thuis, kind aan huis.”*. Zo begonnen we in Beerzerveld en vervolgden we in Daarlerveen om het opnieuw te zingen in Vriezenveen. Het mocht klinken aan de Geerdijk (met ons ‘lichtje’ in de hand) en tenslotte hier bij ons in Het Anker. Week van Gebed om de eenheid kreeg gestalte in de gemeenschap van Hem die zei: Ik ben het Licht! Nu hoeft u natuurlijk niet te wachten tot volgend jaar om ook mee te bidden en mee op te trekken, want de gebedskring (die bijeenkomt in Het Anker) nodigt u van harte uit op haar volgende kring op 16 februari. Kom luisteren/kijken of meedoen om 18.45 uur. We ‘oefenen’ in conversatiegebed. Wat is dat? We leggen het u graag uit! We komen om de veertien dagen bij elkaar op vrijdagavond, na 16 febr. weer op 2 maart enz. (Zie agenda in de kerkbode). Dus, wees welkom.

ONTZETTEND BEDANKT!

Wat zijn we blij met het bedrag van €1900,- van de Piramide actie! We zijn dankbaar dat u Ruama/Abia nog steeds zo'n warm hart toedraagt. Het geld wordt nu met name besteed aan het melkproject. Wekelijks komen moeders met hun kinderen, die ziek of ondervoed zijn, naar huis

Abia. Hun kindje wordt dan onderzocht en gewogen en ze krijgen een bus poedermelk mee. Dit project bestond ook in Marroumeu, en moest toen helaas stop gezet worden. Nu wordt het opnieuw georganiseerd. Een geweldig project! Behalve dat de kinderen een bus melk krijgen, wordt dit moment ook benut om te evangeliseren. Er wordt gezongen, gebeden en uit de Bijbel gelezen. Want dat is wat Jannie Kruize wil; naast het verzorgen van de weeskinderen ook getuige zijn van de liefde van Jezus. En dit kan ze blijven doen door uw steun. Nogmaals heel hartelijk dank! Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht en weer opgehaald.

Wilt u meer weten over dit project; neem een kijkje op de website: www.ruama.nl. Daar kunt u de laatste nieuwsbrieven lezen en recente foto's bekijken.

Namens Jannie Kruize en de kinderen, Regina de Ruiters-Visser

KOFFIEOCHTEND 7 MAART 2018

Op woensdag 7 maart is het alweer zover; de interkerkelijke koffieochtend! Dit keer zijn we te gast in Kerkelijk Centrum Irene. Vanaf 9.15 uur heten we u graag welkom met een kopje koffie en wat lekkers.



Om 9.30 uur begint het programma.

Sarianne van Dalen is de spreekster dit keer. Zij komt uit Hoogeveen en is schrijfster. Ze kan prachtig vertellen over haar leven en werk. Op 7 maart zal ze vertellen over "Gods liefde vernieuwt". Ook zal ze over haar nieuwste boek vertellen.

In de pauze is er een verkoop van eigengemaakte spullen. Er is oppas aanwezig en rond 11.30 uur sluiten we af.

We hopen u/jou te mogen begroeten op deze morgen. Neem gezellig een vriendin of buurvrouw mee! Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

de leden van de werkgroep INKT (bestaande uit dames van de Baptistengemeente, de

Pinkstergemeente, de Protestantse gemeente te Vroomshoop en Daarlerveen, de Rooms Katholieke kerk en de Geref. Vrijgemaakte kerk).

Overige berichten

Dinsdag 13 februari 2018: Themabijeenkomst 'Parkinson en Palliatieve Zorg'

Op dinsdag 13 februari a.s. organiseren de Parkinson Vereniging en de Netwerken Palliatieve Zorg Twente de themabijeenkomst 'Parkinson en Palliatieve Zorg'.

Locatie: Het Centrum te Nijverdal van 14.00 – 17.00 uur.

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinsonsymptomen hetzelfde.

De ziekte van Parkinson of een vorm van atypische parkinsonisme is niet te genezen. De symptomen en beperkingen waar Parkinsonpatiënten en hun omgeving mee te maken hebben, zullen in de loop van de tijd in aantal en ernst toenemen. De snelheid waarmee dit gebeurt, varieert heel sterk van persoon tot persoon. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk om de symptomen te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Deze themabijeenkomst wordt verzorgd door:

Bernarda Heslinga, huisarts en kaderarts Palliatieve Zorg en medisch consulent consultatieteam palliatieve zorg.

Paul Smit, Specialist Ouderengeneeskunde, Hospice-arts en kaderarts Palliatieve Zorg, verbonden aan ParkinsonNet.

Op de informatiemarkt kunt u informatie vinden over de ziekte van Parkinson, palliatieve zorg en over welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

De **themabijeenkomst 'Parkinson en Palliatieve Zorg'** vindt plaats op **dinsdag 13 februari 2018** bij Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal.

Inloop vanaf 14.00 uur, de bijeenkomst begint om 14.15 uur.

De toegang is gratis en aanmelding is niet nodig.

Deze themabijeenkomst is bedoeld voor patiënten, naasten, vrijwilligers en professionele hulpverleners in Overijssel.

Bijbelleesrooster

Zondag	11 februari	Joël 1:15-20
Maandag	12 februari	Joël 2: 1-11
Dinsdag	13 februari	Joël 2:12-17
Woensdag	14 februari	Psalm 57
Donderdag	15 februari	Jesaja 56: 9 – 57: 6
Vrijdag	16 februari	Jesaja 57: 7-13
Zaterdag	17 februari	Jesaja 57:14-21
Zondag	18 februari	Jesaja 58: 1-5
Maandag	19 februari	Jesaja 58: 6-14
Dinsdag	20 februari	Jona 1: 1-16
Woensdag	21 februari	Jona 2: 1-11
Donderdag	22 februari	Jona 3: 1-10
Vrijdag	23 februari	Jona 4: 1-11
Zaterdag	24 februari	2 Petrus 1: 1-11





Kerk.nu
PKN VROOMSHOOP

TROUW?!

Over dit kleine woordje met zoveel betekenissen gaat de allereerste avonddienst van Kerk.nu.

ZONDAG 18 FEBR. 19.00 UUR

Tijdens deze avonddienst doen we het net even anders, dan je van ons gewend bent.

De dienst waarin dominee Frans Schipper voor zal gaan en de Kerk.nu Band de muzikale begeleiding met liedjes van o.a. Ed Sheeran verzorgt, begint om 19:00 uur.

Arie en Ria hebben na de dienst de koffie, thee of wat fris voor jullie klaar staan.



TOT DAN!

Kerkelijk centrum Irene Julianastraat 27 Vroomshoop